

# 2

**Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: Όταν θα δείτε και ξεκινήσουν τα γεγονότα μην βγείτε από το σπίτι ούτε για ψωμί..!**

Στο 2ο αυτό κείμενο ο γέροντας προειδοποιεί για επερχόμενα εθνικά θέματα και συμβουλεύει πως πρέπει να αντιμετωπισθούν (πνευματικά και σωματικά).

Όταν θα ξεκινήσουν τα γεγονότα μην βγείτε από το σπίτι ούτε για ψωμί. Κλείστε τα παράθυρα και τα παντζούρια. Μην αφήσετε τίποτα ανοικτό. Και περιμένετε. Λίγο θα κρατήσει, στα δάκτυλα του ενός χεριού θα είναι οι ημέρες (μιλούσε για τον παρ' ολίγο εμφύλιο).

**Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης (+2015):**

**«Οί Αμερικανοί είναι φίδια. Δεν αφήνουν τον κόσμο σε ησυχία, άλλα θα το πληρώσουν άσχημα, ζυγώνει ο καιρός! Θα έχουμε φασαρίες... Θέλουν και επιδιώκουν να μας βάλουν να φαγωθούμε. Ο Θεός να μας φυλάει...»!**



Αυτά, τα παραπάνω λόγια του γέροντα π. Βασιλείου Καυσοκαλυβίτη αποτελούσαν απάντηση στη Στυλιανή, ένα πνευματικό του παιδί, όταν αυτή του μετέφερε κάποια είδηση στο τέλος του 2014, τότε που η υγεία του είχε αρκετά κλονισθεί.

Όσοι τον άκουσαν και τον είδαν ένιωσαν κάποιο φόβο να τούς κυριεύει τόσο από τα λεγόμενά του, όσο και από την όψη του προσώπου του.

-Γέροντα θα ζήσουμε ανώμαλες καταστάσεις στην Ελλάδα; Μήπως χρειάζεται να φροντίσουμε να έχουμε προμήθειες; Πολλοί από εμάς ανησυχούμε κυρίως για τα παιδιά μας και ήδη ακούγονται πολλά.

-Άκουσε παιδί μου Μάρκο. Η εποχή που διανύουμε έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα την αποστασία του ανθρώπου από τον Τριαδικό Θεό. Έπαψε ο Ίησούς Χριστός να αποτελεί προτεραιότητα στη ζωή μας. Νοιαζόμαστε για εφήμερα πράγματα και δεν κατανοούμε ότι πατρίδα μας είναι ο ουρανός.

Ως εκ τούτου είναι φυσικό από τη μία να εκδηλώνεται αυτή η ανησυχία, η όποια προδίδει στην ουσία την έλλειψη πίστης, την έλλειψη εμπιστοσύνης στον Χριστό και την Παναγιά. Κι από την άλλη είναι φυσικό ο καλός Θεός να επιτρέπει μερικά τρανταγματάκια για να συνέλθουμε από το γενικό λήθαργο.

Τέτοιου είδους τραντάγματα περιγράφονται λεπτομερώς στην Αγία Γραφή σε χρονικά διαστήματα που ο παλαιός Ισραήλ έφευγε μακριά από το Θεό.

Επιθέσεις από γειτονικούς λαούς, αιχμαλωσίες, σεισμοί, πείνες, επιδημίες, φυσικές καταστροφές αποτελούσαν μέσα επιστροφής τού παλαιού Ίσραήλ στην οδό της μετάνοιας. Έμεις τί λέτε, ως νέος Ίσραήλ, ως μέλη της Έκκλησίας τού Χριστού μας, θα αποτελέσουμε εξαίρεση του κανόνα;

-Δηλαδή να ετοιμαζόμαστε για ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις; Μας λέτε ότι θα έρθουν δεινά;

-Κοίταξε Καλλιοπίτσα μου. Η αλήθεια είναι ότι ο λαός μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει ανοίξει διάπλατα τις πόρτες και τα παράθυρα στον Αντίδικο και τα ταγκαλάκια του<sup>1</sup> αλωνίζουν. Γύρισε την πλάτη του στο Θεό. Και όχι μόνο τού γύρισε την πλάτη άλλα άρχισε να τον βλασφημεί και να τον εκδιώκει από τη ζωή του. Προτιμά να ζει σε πνευματικά σκοτάδια και πνευματική πενία (φτώχεια).

**Η πνευματική ξηρασία που βιώνει ο λαός μας θα φέρει ως φυσικές συνέπειες μεγάλο καταστρεπτικό σεισμό, επιδημίες, εμφυλίους πολέμους. Θα δείτε τις πολυκατοικίες στην Αθήνα να συγκρούονται σαν τα κριάρια μεταξύ τους και στις τρείς, η μία να μένει όρθια !!!**

Θα δείτε τούς καρπούς από τα χωράφια σας να τους τρώνε σύννεφα από ακρίδες και τα άγρια πουλιά. Θα δείτε ο λαός μας ότι εξ αίτιας αυτών που μας κουβαλήσανε οι Αμερικανοί, δηλαδή των ξένων (λαθρομεταναστών) να διχάζεται. **Θα γίνει εμφύλιος μ' αυτούς που φέρανε εδώ, τους ξένους, θα έχουμε μπερδέματα, θα χυθεί αίμα, θα την πληρώσουν άνθρωποι που δεν θα φταίνε. Και μετά θα έρθει δυστυχία, φτώχεια, πείνα, αρρώστιες.** Θα δουλεύετε για να πάρετε ένα κομμάτι ψωμί όλη την ημέρα, ίσα-ίσα το μεροκάματο θα φτάνει.

<sup>1</sup> «Ταγκαλάκια» είναι άλλη έκφραση για τα «διαβολάκια», που χρησιμοποίησε και ο άγιος Παΐσιος.

Σε αυτό το σημείο ο Γέροντας βλέποντας τι θα εξελισσόταν στον ευλογημένο αυτό τόπο άρχισε να κλαίει... Στο σαλόνι επικρατούσε μία περίεργη βουβαμάρα. Κάποιοι άρχισαν να κλαίνε μαζί του. Δεν μιλούσε κανείς. Όλοι κρέμονταν από τα χείλη του.

Ο Γέροντας Βασίλειος Κausοκαλυβίτης σκούπισε με το μαντηλάκι του, τα δάκρυά του.

-Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε παιδιά μου. Θυμάστε τι σας είπα πριν από 5 χρόνια, όταν ξεκινούσε η οικονομική κρίση. Και τότε με ρωτήσατε αν θα έπρεπε να έχουμε προμήθειες σε περίπτωση ανώμαλης κατάστασης.

-Ναι γέροντα, εγώ σας είχα ρωτήσει, είπε τότε ο Σταύρος.

**-Τότε καλέ μου Σταύρο σας προέτρεψα να κάνετε αποθήκες πνευματικών τροφών και όχι βρώσιμων αγαθών, δηλαδή όχι αγαθά τα οποία καταστρέφονται με τα μικρόβια, με το νερό, με το σεισμό κ.λ.π. Να έχετε αποθήκες πνευματικών αγαθών, σας το είχα τονίσει, για να μπορέσετε να αντέξετε. Να μάθετε τη νηστεία, γιατί θα έρθουν δύσκολοι καιροί, μάθετε να επιβιώνετε με τα αγαθά της γης, να καλλιεργείτε την γη ακόμη κι αν έχετε μόνο ένα μέτρο...**

-Θυμάμαι γέροντα, που μάς είπατε τότε σχολιάζοντας μία πράξη φιλανθρωπίας από τα παιδιά πως τώρα έχετε και δίνετε. Αύριο δεν θα έχετε για να δίνετε. Και όποιος έχει για να ζήσει να μην ξεχνά να δίνει και να βοηθάει τα αδέρφια. Μήπως έφθασε η εποχή αυτή που περιγράψατε σήμερα, συμπλήρωσε ο Σταύρος.

**-Βλέπω σύντομα να μάς ανακατεύουν αυτοί οι άτιμοι οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί. Εγώ δεν θα ζώ, άλλα εσείς θα ζείτε. Θα δείτε πως θα γίνουν όλα ξαφνικά. Θα κοιμηθείτε ελεύθεροι και θα ξυπνήσετε σκλαβωμένοι.**

**Όταν θα δείτε και ξεκινήσουν τα γεγονότα μην βγείτε από το σπίτι ούτε για ψωμί.** Κλείστε τα παράθυρα και τα παντζούρια. Μην αφήσετε τίποτα ανοικτό. Και περιμένετε. Λίγο θα κρατήσει, στα δάκτυλα του ενός χεριού θα είναι οι ημέρες (μιλούσε για τον σχεδόν εμφύλιο).

Πιο πολύ θα υποφέρουν στην Αθήνα, στην Κρήτη και στην Πάτρα... Στη Θεσσαλονίκη και τις άλλες μεγάλες πόλεις τα πράγματα θα είναι πιο ήπια. **Θα επέμβει η Παναγία.**

Και στο σημείο αυτό, διακρίνοντας την αγωνία στα πρόσωπά μας, ο Γέροντας Βασίλειος μας είπε:

**-Καλό είναι να ετοιμάσετε κάποιες προμήθειες για να μην σας βρουν τα δεινά απροετοίμαστους.**

**Το πρώτο και κύριο είναι το νερό, γιατί πρώτα θα κτυπήσουν τις δεξαμενές του νερού... Καλό είναι να έχετε νερό στην άκρη.**

Και επειδή ο Θεός μόνο γνωρίζει πότε ακριβώς θα γίνει, να ανανεώνονται τα πράγματα. Τα τρόφιμα που αποθηκεύονται να φροντίζουμε να έχουν διάρκεια ζωής και να καλύπτουν κατά το δυνατόν τις ανάγκες μας. Το επόμενο μετά το νερό είναι το σιτάρι και το αλεύρι. Σιτάρι να έχουμε για να σπείρουμε την κατάλληλη εποχή.

Μετά λάδι, αλάτι χοντρό και ψιλό. Χοντρό για να παστώνουμε κρέατα, ψάρια, τουρσιά κλπ.

Ζάχαρη, μέλι, ελιές, ρύζι, όσπρια. Δηλαδή φασόλια, ρεβίθια, φακές, φάβα, μακαρόνια, γάλα κυρίως σέ σκόνη και συμπυκνωμένο, καφέ, τσάι και κονσέρβες.

Τυριά σέ δοχεία, μυζήθρα σε κεφάλια, αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς. Απαραίτητα είναι κάποια φάρμακα προς αποφυγή μολύνσεων, παυσίπονα, αντιβιοτικά, αναλγητικά κυρίως σε κάψουλες. Για λοιμώξεις παιδιών που απασχολούν, αντιβηχικά ή σιρόπια για μόλυνση τού φάρυγγα. Χάπια για τις διάρροιες κ.λ.π.

Ακόμη καλό θα είναι να αποθηκεύετε είδη πρώτων βοηθειών, οινόπνευμα, ιώδια, γάζες, επιδέσμους, σουλφαμιδόσκονη, πρόπολη μέλισσας, η καλύτερη φυσική αντιβίωση. Καλό είναι να κρατάμε και λίγους σπόρους προς αναπαραγωγή, όπως λ. χ. ντομάτες, πιπεριές, φασόλια, φακές, ρεβίθια.

-Γέροντα, με την αρχή τής οικονομικής κρίσης κάναμε κάποιες προμήθειες. Φοβηθήκαμε τότε και τρέξαμε και αγοράσαμε μακαρόνια, γάλατα, όσπρια. Κυκλοφορούσαν και φήμες περί μεγάλης πείνας, σύμφωνα με προφητείες άγιων γερόντων, όπως του αγίου Κοσμά και του αγίου γέροντα Παΐσιου. Πέρασαν τα χρόνια και δεν έγινε τίποτε και πολλά από τα τρόφιμα τα πετάξαμε.

- Άκουσε Απόστολε, (σχεδόν) καμιά προφητεία δεν καθορίζει συγκεκριμένο χρόνο,<sup>2</sup> γιατί ο χρόνος είναι του Θεού. Ωστόσο, τα σημάδια των καιρών που προμηνύουν το τί έρχεται είναι πλέον ολοφάνερα. Και το πιο σημαντικό σημάδι από όλα είναι η πνευματική ξηρασία, που επικρατεί και που φανερώνει την αποστασία μας από το νόμο του Θεού. Αλλά βρε ευλογημένε έπρεπε από τα αποθηκευμένα να τρώτε, έτσι ώστε να ανανεώνεται η κατάσταση.

Αν οι άνθρωποι είχαμε γεμάτες τής πνευματικές αποθήκες μας δεν θα χρειαζόταν τίποτε από αυτά που σάς είπα.<sup>3</sup> Αλλά η αδύναμη πίστη μάς προκαλεί το φόβο. Γιατί ο αληθινά πιστός χριστιανός δεν σκιάζεται ακόμη και όταν περνάει μεγάλες θλίψεις, όπως λ. χ. αυτή.

**Ξεχάσαμε τον (45ο) ψαλμό τού προφητάνακτος Δαυίδ που λέει: «Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμις, βοηθός εν θλίψεσι ταις ευρούσαις ημάς σφόδρα. Διά τούτο ου φοβηθησόμεθα εν τω τάρασσεσθαι την γην και μετατίθεσθαι όρη εν καρδίαις θαλασσών... Εταράχθησαν έθνη, έκλιναν βασιλείαι έδωκε φωνήν Αυτού, έσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων μεθ' ημών, αντιλήπτωρ ημών ο Θεός Ιακώβ, δεύτε και ίδετε τα έργα τού Θεού, ά έθετο τέρατα επί της γης. Ανταναιρών πολέμους μέχρι των περάτων της γής. Τόξον συντρίψει και συνθλάσει όπλον και θυρεούς κατακαύσει έν πυρί. Σχολάσατε και γνώτε ότι έγω είμι ο Θεός. Υψωθήσομαι έν τοις έθνεσιν, υψωθήσομαι έν τη γή. Κύριος των δυνάμεων μεθ' ημών, αντιλήπτωρ ημών ο Θεός Ιακώβ».**

-Γέροντα μάς λέτε να έχουμε αλεύρι άλλα πώς να το διατηρήσουμε;

-Πρέπει να προσέχουμε στο πώς θα συντηρούμε και σε τί μέρος να φιλάμε τα αποθηκευμένα τρόφιμα. Οι παππούδες μας τα δίδαξαν αλλά εμείς τα λησμονήσαμε. Να είναι σκιερό μέρος, να μην έχει υγρασία και όχι υψηλές θερμοκρασίες.

Το αλεύρι μπορούμε να το βάζουμε σέ μεγάλα δοχεία που βάζουμε τη φέτα, δηλαδή τενεκέ με στρογγυλό καπάκι τον όποιο γεμίζουμε μέχρι πάνω. (Σημ.. Βάζουμε ξερό βασιλικό απλωμένο στην κορυφή, σφραγίζουμε το καπάκι και περνάμε σιλικόνη ή κόλλα με θερμοπίστολο γύρω από τα χείλη του κατακιού. Δοκιμασμένη μέθοδος διατήρησης στα 10 – 15 χρόνια). **Επίσης να κρατάμε στο σπίτι αγιασμό και αντίδωρο.**

Πηγή: kivotoshelp.gr

Το παρόν (εκτυπώσιμο): <https://www.imdleio.gr/diaf/2023/p.Basil-Kaysok2.pdf>

---

<sup>2</sup> Υπάρχουν προφητείες που προβλέπουν συγκεκριμένο χρόνο δοκιμασίας, αν χρειάζεται. Είναι γνωστό πχ ότι ο προφήτης Ιερεμίας προείπε με ακρίβεια τα 70 χρόνια αιχμαλωσίας του παλιού Ισραήλ από τους Βαβυλωνίους. Ενώ ενωρίτερα ο Αβραάμ σε κατάσταση έκστασης άκουσε: «πάροικον έσται το σπέρμα σου εν γη ουκ ίδια, και δουλώσουσιν αυτούς και κακώσουσιν αυτούς και ταπεινώσουσιν αυτούς **τετρακόσια έτη**». (Γεν. 15:13). Στην κοντινή σε μας εποχή ο Ρώσος μοναχός Άβελ του Βάλααμ, όταν αρπάχτηκε στον Ουρανό την ώρα του όρθρου, έμαθε από βιβλίο που του έδειξαν οι άγγελοι όλα τα γεγονότα που αφορούσαν τη Ρωσική αυτοκρατορία. Έτσι προείπε με ακρίβεια τον τρόπο, την ώρα και το λεπτό του θανάτου της Αικατερίνης της Μεγάλης, όσα θα συνέβαιναν στους απογόνους της, την κατάχτηση της Μόσχας από τον Ναπολέοντα το 1812, την ανατροπή του τσάρου Νικλάου Β από τους Εβραίους, όπως είπε, κλπ. Όλα αυτά τα είχε γράψει σε βιβλίο που κατέστρεψαν οι αρχές. Αυτά ειπώθηκαν για να αναιρεθεί η χαμηλή περί Θεού ιδέα που είχε εισέλθει από τη Δύση, κατά την οποία ο Θεός κοιτάει τα πράγματα της γης από μακριά και δεν γνωρίζει τι θα γίνει στο μέλλον.

<sup>3</sup> Πρέπει όμως οι άνθρωποι να βρεθούν άμωμοι όταν ξεσπάσει ο πειρασμός: «γινώσκει Κυριος τας οδούς των αμώμων, και η κληρονομία αυτών εις τον αιώνα έσται· ου καταισχυνηθήσονται εν καιρώ πονηρώ και εν ημέραις λιμού χορτασθήσονται» (Ψαλ. 36:18-19).