

ΚΑΤΑΦΑΣΗ ΣΤΟ ΦΩΣ

Αν η πνευματική στάση του γένους είναι η συνισταμένη του πνευματικού βάρους του καθενός, όσο ελαφρότερο αυτό, τόσο χαμηλότερη η στάθμη, αυξάνοντας ανάλογα την δύναμη των νοητών εχθρών. Κάποιοι άξιοι αντισταθμίζουν την αναξιοτήτά μου.

Η ιστορία στο βάθος της είναι πεδίο σύγκρουσης φωτός και σκότους για την διεκδίκηση κάθε ψυχής. Θα ήταν πιο ολοκληρωμένη ως διδαχή, αν έδειχνε τις τελικές συνέπειες των πεπραγμένων πέρα απ' τον θάνατο, δίνοντας έτσι τα ζύγια κάθε πράξης και προαίρεσης. Κυρίως ότι η πληρωμή για τις θυσίες και για τα εγκλήματα δεν χωράει στα όρια αυτής της ζωής.

Κάποτε χρειαζόταν αίμα για ν' ανακαλύψει κάποιος τους μηχανισμούς, τα σχέδια και τον σκοπό των σκοτεινών δυνάμεων πίσω από παγκόσμιας σημασίας γεγονότα, κι' άλλο τόσο για ν' αποκαλύψει, ιδιαίτερα τις ανθρωποθυσίες - παιδιών ή ολόκληρων λαών (με εμφυλίους, παγκόσμιους, βιολογικούς πολέμους, χρήμα κίβδηλο και ψευτοδάνεια ληστρικά) – σε μια διαρκή ψυχωτική προσπάθεια να φέρουν γρηγορότερα τον εκλεκτό του ψευτοθεού τους. Σήμερα που η διαφθορά των συνειδήσεων, απομακρύνοντας ως ανεπιθύμητη την Χάρη που μας προστατεύει, τον αποδέχεται ως καθεστώς, αποκαλύπτονται μόνοι τους οι πρόδρομοί του, εκδηλώνοντας δημόσια την βούλησή τους να εξοντώσουν σχεδόν όλο τον κόσμο (ψάχνοντας άλλον πλανήτη για τον εαυτό τους;), με ορατή προτεραιότητα τους Χριστιανούς που εξωθούν σε σύγκρουση πυρηνική.

Δεν έχουμε άραγε ευθύνη για το ότι άτομα που και η όψη τους, αποτυπώνοντας την ταύτιση τους με την διαστροφή και την χαιρεκακία τους, αποπνέει δυσωδία και ασχήμια αποτροπιαστική (αξιοποιήσιμη για όποιον δεν θέλει να τους μοιάσει); Εξουσιάζουν εξαπατώντας δισεκατομμύρια πολίτες ανοχύρωτους. Ίσως αργά αντιληφθεί η πλειοψηφία ότι πρέπει να τους ξεδοντιάσει σαν οχιές μέσα στον κόρφο της. Δεν απειλούνται όμως τα ταμεία τους, τα καταφύγιά τους, τα αρχεία τους, οι μηχανισμοί τους (βιολογικά και ηλεκτρονικά εργαστήρια, HAARP που αλλοιώνει τον καιρό, δορυφόρους εμπρηστές, ακόμη και στην Σιβηρία, αεροπλάνα που ψεκάζουν, μετατρέποντας τον ουρανό σε οθόνη για ολογράμματα «εξωγήινων» και ψευτομεσία, μειώνοντας επίσης το ηλιοφώς να μην βλασταίνει η γη, ώστε να επιβάλουν, με αντάλλαγμα το σφράγισμα, χημικές τροφές, καυχώμενοι ότι είναι ανώτερες από τις φυσικές, άρα και ο «θεός τους απ' τον Θεό).

Διαφημίζουν ήδη την εμφύτευση βιοτσιπ στον εγκέφαλο για να υποβάλλουν απ' τα κέντρα τους λογισμούς δαιμονικούς, υποβιβάζοντας σε άβουλους δούλους τους ανθρώπους (Ελευθερία είναι η επίγνωση της αναγκαιότητας κατά τον Μαρξ, που ήταν μνημένος στα σκοτάδια τους. Συνειδητή δουλεία δηλαδή. Οι ίδιοι βέβαια εξαιρούνται ως «υπεράνθρωποι»). Η ελευθερία είναι συστατικό ιδίωμα του κατ' εικόνα. Αν αφαιρεθεί παύει ο άνθρωπος να εικονίζει τον Θεό και συνεπώς αδυνατεί να αναχθεί στο «καθ' ομοίωσιν», να θεωθεί.

Μανιασμένοι για καταστροφή και διαστροφή, εμφανίζονται ως πανίσχυροι για να κάμψουν δίχως κόστος κάθε αντίσταση ως μάταιη, ιδίως στην Ελλάδα, που όσοι δεν μεταναστεύσουν πρέπει να εξοντωθούν. Για να μην έχουν ανταγωνιστές; Να σβήσει η Χάρη που εμποδίζει τον εωσφορισμό; Ν' αρπάξουν και τον φυσικό της πλούτο και να εμφανίσουν ως δικά τους τριών χιλιετιών κορυφαία αριστουργήματα, ώστε να τους δεχτεί στην ηγεσία ο κόσμος ως φορείς του κορυφαίου πολιτισμού;

Κατάληξη του οράματός τους, να στεφθεί στην εποχή του μεσσίας τους πλανητάρχης στον Ναό του Σολομώντα, οπότε θα επιβάλει υποχρεωτικά το σφράγισμα κάθε ανθρώπου με το σύμβολο 666 (χξς, αρχικό και τελικό της λέξης Χριστός, στο κέντρο φίδι), για να παραδώσει τις ψυχές στον διάβολο, θυσία, για να έχουν υψηλές θέσεις στην κόλαση. Τον χρόνο βέβαια τον γνωρίζει μόνο ο Ανεξιχνίαστος και στην φανέρωσή Του.

Αφού συμβάλαμε δια του Βαρθολομαίου στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας που λιγοστεύει Ορθόδοξους, δεν αποκηρύξαμε την ψευτοσύνοδο της Κρήτης και τις συμπροσευχές Βαρθολομαίου, δεν αποτρέψαμε την συζυγία ομοφυλόφιλων -βεβήλωση του Μυστηρίου του γάμου-, την αποφυγή τεκνογονίας με παρά φύσιν και αμβλώσεις, την βεβήλωση της Ιεροσύνης και της Λειτουργίας από αχειροτόνητους, τον εμβολιασμό με κυτταροσειρές ανθρώπινων εμβρύων δολοφονημένων βασανιστικά - τι ωφελούν οι μύδροι από δίκαιη οργή ενάντια στη συμμορία, στα πιόνια τους ή στους οπαδούς τους που αποτύχαμε να πείσουμε; Πυροβολώντας τον κακό για το κακό δεν το ολοκληρώνουμε ανακυκλώνοντάς το; Αν δεν αποκηρύξουμε αυτά τα βήματα αποστασίας που αποδυνάμωσαν πνευματικά κλήρο και λαό κι' έδωσαν εξουσία επάνω μας στα πνεύματα, μάλλον εύκολα θα οδηγήσουν σαν υπνωτισμένες τις ψυχές στην παραλαβή της κάρτας του πολίτη, που σύμφωνα με την σχετική απόφαση θα φέρει βιοτσιπ RFID, ενεργοποιούμενο με 666 σε ηλεκτρονική μορφή barcode.

Η έκπτωση του ανθρώπου σε αριθμό και η δυνατότητα να καταγράφονται στην κάρτα, ερήμην του κατόχου, βαρύτατες συκοφαντίες με ανάλογες συνέπειες, είναι ασφαλείς σημαντικότητες, αλλά πρωτεύει η σφράγιση του πιστού με το σύμβολο του αντιχρίστου, με το οποίο στην ταυτότητα ταυτίζεται και υπογράφει. Αν η ταυτότητα είναι προσφράγισμα δεν συνιστά δέσμευση γάμου ως αρραβώνας, ολέθριος για τον πιστό; Αν δεν αρνηθεί το προσφράγισμα, θ' αντισταθεί στο σφράγισμα, που οι πιέσεις θα είναι πιο ασφυκτικές, έχοντας παραχωρήσει ήδη εξουσία στον διάβολο επάνω του;

Το απερίγραπτα φρικτό αποτέλεσμα ότι όσοι δεχτούν το σφράγισμα (χάραγμα) θα κολάζονται αιώνια (Αποκ. ΙΔ' 9-12) θα έπρεπε να κρατάει σε επαγρύπνηση κάθε Χριστιανό, ιδιαίτερα τους κληρικούς που θα περιμέναμε να έχουν σημάνει γενικό συναγερμό με την ανακοίνωση της απόφασης για τις λεγόμενες νέες ταυτότητες. Η πρόφαση «αφού δεν ακούν την Αποκάλυψη, εμάς θα ακούσουν;» προφανώς είναι αβάσιμη. Ο Θεός γνώριζε ότι δε θα άκουγε ο κόσμος τον Νώε, τον Χριστό και τον Ιωάννη, αλλά τους προειδοποίησε, για να μην εκλάβουν την σιωπή Του ως συναίνεση στην αποστασία τους. Όσο για την αποσύνδεση της ταυτότητας απ' την πίστη, είναι δείγμα ότι ο κληρικός παγιδεύει πιο ύπουλα απ' τον πολιτικό.

Ας μην σκανδαλιστεί κανείς ούτε αν κάποιοι φύλακες δεν πολεμήσουν καν. Ας εμπιστευτούμε οδηγό με αμιγώς Ορθόδοξη πίστη, ήθος και λατρεία, να σφραγίσει με ευλογία πνευματικού την αίτηση να αξιωθούμε απόφαση από αγάπη Θεόπνευστη για τον Χριστό, επιζητώντας να συμπράξει στην προφύλαξη απ' τους σκοτεινούς εχθρούς της αιωνιότητάς μας. Πιστότητα στο φως δεν είναι αντισκοτάδι, όπως αυτοί είναι αντι-φώς. Προσφυγή στους διαρκώς παρόντες στον αεί παντού Παρόντα, που απελευθερώνει απ' την αφασία ν' απουσιάζεις κι' απ' τον εαυτό σου, όταν Τον δεχτείς.

Αυτόβουλη απόφαση δύσκολα θ' αντέξει στις πιέσεις, αν και όπως προείπε ο Άγιος Παΐσιος, θα επέμβει σύντομα ο Χριστός με άλλα γεγονότα (ίσως όταν αναγκάσουν τους πιστούς να την δεχτούν).

Ας μας αγνοήσουν όσοι «εκπρόσωποι» συμβιβαστούν. Το καθεστώς είναι εργαλείο που χωρίς συνέργεια με τον Χριστό δεν μας προάγει. Η βασιλεία ανέδειξε αυτοκράτορες Αγίους, αλλά και διώκτες, όπως Σύνοδοι υπήρξαν άγιες και ληστρικές. Αν ο άνθρωπος είναι ελεύθερος ακριβώς για να μπορεί να αγαπάει (χωρίς ελευθερία δεν νοείται καν αγάπη για τον Κτίστη και την κτίση), τότε η εξ αγάπης υπακοή είναι ελευθερία εφαρμοσμένη, όπως την

πραγμάτωσε ο Θεάνθρωπος, που όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά διέρρηξε κάθε όριο κτιστό. Τέτοιο θεμέλιο στο πολίτευμα των Χριστιανών; Κλήρος και λαός υπήκοοι Χριστού και αλλήλων αμφίδρομα, ανάγει το πολίτευμα σε παράγοντα θεώσεως, ιδίως σε συνθήκες διωγμού, αν προικιστούμε νηφαλιότητα που θα μας κρατήσει ασυμβίβαστους. Το εύχομαι ως ελάχιστος στο Σώμα του Χριστού.

Πελίτης Ιωάννης

Θεολόγος

<https://www.imdleo.gr/diaf/2023/Pelitis-tayt.pdf>

www.imdleo.gr