

Πρωθιερέυς π. Νικολάι Ραγκόζιν (6 Δεκ. 1898 - 16 Δεκ. 1981)

Μαρτυρίες από τη ζωή και διδασκαλία του χαρισματικού πρωθιερέως του Ρωσικού Πατριαρχείου π. Νικολάι Ραγκόζιν καταγραμμένες σε 17 video-clips προερχόμενα από ένα ενιαίο βίντεο που γυρίστηκε στη Ρωσία. Ο γέροντας ήταν αντι-οικουμενιστής, όπως όλοι οι σύγχρονοι άγιοι (με πρώτο τον άγιο Ιουστίνo Πόποβιτς, αλλά και τον άγιο Παΐσιο, άγιο Πορφύριο, άγιο Γαβριήλ τον διά Χριστόν σαλό από την Γεωργία κλπ)¹ αλλά μαρτυρείται ότι **συνιστούσε στους πιστούς να πηγαίνουν στην Εκκλησία μέχρι τα χρόνια του Αντιχρίστου**, όπως ο άλλος γνωστός Ρώσος στάρετς **Λαυρέντιος του Τσερνίκοφ (+1950)**² του οποίου το σκήνωμα μένει άφθαρτο. Το ότι μερικοί υπερζηλωτές δέχονται μόνο τα μισά από όσα είπε ο π. Νικόλαος, όπως ο Ουκρανικής καταγωγής πρώην επίσκοπος Διομήδης του Αναδέρ και Τσουκότκα που χωρίστηκε από τη Ρωσική Εκκλησία το 2008, φτιάχνοντας δική του "υπερκαθαρή" δογματικά ομάδα, δεν έχει να κάνει με τον ίδιο τον γέροντα, ο οποίος ήταν αυστηρός στην τήρηση των εκκλ. κανόνων.



1. Οι άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο!

Απόστολος Παύλος: **«Δεν γνωρίζετε ότι οι άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο»;** (Α Κορ. 6:2).

Αφήγηση με σύντομη βιογραφία του π. Νικολάου: Η Γη του Πέρμ ήταν κάποτε γη ειδωλολατρών, και μετά απίστων (κομμουνιστών). Έδωσε στη Ρωσία τους αποστόλους της και τον άγιο άνδρα (τον άγιο Στέφανο του Πέρμ +1396) και τώρα έλαμψε με τους μάρτυρες της και τους ευσεβείς της. Όταν οι άνθρωποι της γης αυτής ζούσαν με πίστη, τότε ο Κύριος συμπεριφερόταν σ' αυτόν τον λαό ως προς ευσεβείς (μαθητές).

Με τους ευσεβείς να ενεργείς ως ευσεβής, λέει στη Γραφή. (Α Κορ. 9:20). Όταν οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τον Θεό και κυνήγησαν το "κόκκινο φάντασμα", ο Κύριος ανταποκρίθηκε στους πονηρούς δρόμους τους, αφήνοντάς τους να πιούν από το ποτήρι της αμαρτίας.

Τότε το Πέρμ άφησε κάποιες σκοτεινές αναμνήσεις για τον εαυτό του: Ως η γη των επαναστατών και κομισαρίων και ανταρτών, η γη των στρατοπέδων και απελαθέντων. Μόλις ένας μικρός αριθμός ανθρώπων παρέμειναν πιστοί στον Χριστό, ανεβαίνοντας προς το σταυρό, παίρνοντάς τον στους ώμους, το καλό φορτίο το οποίο όλοι έπρεπε να φέρουν. Έτσι (από τους πιστούς ανθρώπους) η γη του Πέρμ είναι σαν ένας άγιος στη μέση ανοσιουργήματος.

Η πρώτη μας ιστορία είναι για τον **πρωθιερέα Νικόλαο Ραγκόζιν**. Ήταν αναγκασμένος να ζει με ευλάβεια αλλά αναγκάστηκε να ζει όπου αυτή έλειπε. Αλλά αυτό του έδωσε το θάρρος και την απόφαση να υπηρετεί μόνο τον Χριστό. Τα ονόματα των γονέων του είναι Γουρίας και Ματρόνα. Τελείωσε τρεις τάξεις σε εκκλησιαστική σχολή της ενορίας του. Από την ηλικία των 11 ετών άρχισε να μαθαίνει την τέχνη της κατασκευής μπουτών. Το 1917 νυμφεύθηκε και σύντομα στα 19 κατατάχθηκε στον Ερυθρό Στρατό. Όταν ρωτήθηκε γιατί μπήκε στον Ερυθρό Στρατό ο πατήρ συνήθιζε να απαντάει: **«Ήξερα από τη Γραφή ότι οι "κόκκινοι" θα βγουν νικητές»**. Αλλά ο π. Νικολάι δεν έχυσε σταγόνα αίματος, γιατί ενώ υπηρέτησε στον στρατό, δούλεψε σαν παπουτσή.

Όταν επέστρεψε σπίτι δεν μπήκε στα κολχόζ. Είχε δύο θυγατέρες και θεωρούσε ότι το καθεστώς είχε την αποδοχή (παραχώρηση) του Θεού για τις αμαρτίες μας.

¹ Υπάρχουν αναφορές μέσα στο www.imdle0.gr. Χαρακτηριστικά, ο γέρον Σίμων ο Αρβανίτης «σε σχετική ερώτηση, τι γνώμη έχει για την λεγόμενη οικουμενική κίνηση, απάντησε με τη φράση του Αγίου πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς: **Ο Οικουμενισμός, παιδί μου, είναι η παναίρεση των αιώνων**». ([Link - το 290](#))

² Διαβάστε: https://www.imdle0.gr/diaf/files/proph/2_epitom0s_parts/26_prof_me_leptom.pdf

Το 1920 υποσχέθηκε να υπηρετήσει τον Κύριο, αλλά κατάφερε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του μόνο μετά τον Β΄ Παγκ. Πόλεμο.

Δεν επιλέχτηκε να υπηρετήσει στον στρατό λόγω της σοβαρής κατάστασης της καρδιάς του, από την οποία υπέφερε. Αγαπούσε την εκκλησία και συνήθιζε να πηγαίνει εκεί χωρίς να φοβάται τις αρχές. **Ξεκίνησε το 1933 σαν αναγνώστης του ψαλτηρίου και μετά 2 έτη, στην ηλικία των 57 ετών, χειροτονήθηκε ιερέας από τον αρχιεπίσκοπο Ιωάννη Λαβρινένκο.** Στάλθηκε στο Χουσόβσκι Γκοροντσί (στο Περμ) να υπηρετεί στην εκκλησία των Αγίων Πάντων. Εδώ υπηρέτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ήταν μεγάλος ασκητής, άνθρωπος της προσευχής.

Δεν άρχιζε τη Θεία Λειτουργία μέχρι τα καλύμματα των λειτουργικών σκευών να μετακινηθούν από μόνα τους και να ανυψωθούν στον αέρα. Αυτό ήταν ένα φανερό γεγονός που προέλεγε την παρουσία της χάριτος. Μια φορά είδαν τον πατέρα όταν εξερχόταν της εκκλησίας, μετά τη θεία λειτουργία, να υπερίππεται στον αέρα. Ανυψώθηκε στον αέρα σε μεγάλο ύψος, στην κορυφή της εκκλησίας, στο ύψος ενός τετραωρόφου κτιρίου. Ήταν τέτοιος άνθρωπος προσευχής!

Μαρτυρίες:

Μητέρα (Μοναχή) Αρσενία Σουμίλοβα: Νομίζω ότι ήμουν εκείνο τον καιρό 17 ετών. Είχα αυτή την ηλικία. Είδα σε ένα όνειρο ότι ήμουν κάπου σε ένα δάσος. Εκεί ήταν λίγοι άνθρωποι. Όταν κοίταξα στον ουρανό είδα ένα σταυρό, πολύ μεγάλο και πλατύ σταυρό, ο οποίος κάλυπτε όλο τον ουρανό. Και είδα κάτι που έμοιαζε με πέτρες που έλαμπαν.

Βέβαια ήξερα από την μητέρα μου ότι πρώτα θα εμφανισθεί ο σταυρός και μετά ο Χριστός θα έρθει να μας κρίνει. Ενώ κοιμόμουν κραύγασα: Ο Κύριος θα έρθει να κρίνει. Θα είναι μια Φοβερή Κρίση.

Άκουσα κάποιον στα δεξιά μου να μου λέει: **«ΟΧΙ. Δεν θάρθει ακόμη, αλλά αυτό συμβαίνει για σένα»!**

Απάντησα: **«Τι εννοείς για μένα»;** Αναρωτιόμουν πολύ «πως είναι αυτό για μένα»; Πως θα έπρεπε να το εννοήσω; Πως θα 'πρεπε να πάρω τον σταυρό; Δεν μπορώ ούτε στο δωμάτιο να τον φέρω ή στο διαμέρισμα ή οπουδήποτε. Και το πρόσωπο στα δεξιά μου ήταν σιωπηλό.

Μετά ρώτησε: **«Σ' αρέσει»;** Απάντησα: **«Ναι, μ' αρέσει»!** Με ρώτησε ξανά: Θα τον λάβεις; Συμφώνησα. **«Ναι θα τον λάβω»!**

Η σύζυγος του πατρός είπε ότι αυτός ξύπνησε και είπε: «Ένα νέο πρόσωπο θάρθει. Πρέπει να την συμπεριλάβω στα πνευματοπαίδια μου».



Σημείωση (υπό ΛΜΔ):

Έτσι ο άγιος γέροντας θα την "έκρινε" παιδαγωγώντας την εν Αγίω Πνεύματι, ώστε όπως βεβαίωσε το ουράνιο σημάδι με αυτή την "κρίση" να είναι ακατάκριτη πολύ πριν την τελική Κρίση! Επομένως ο απόστολος Παύλος όταν ρωτάει: **Δεν γνωρίζετε ότι οι άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο;** Μας θυμίζει ότι:

1ον. **Οι άγιοι θα κατακρίνουν τον κόσμο με την ζωή τους.** Δεν θα καθίσουν σαν δικαστές να τον κρίνουν όπως εξηγεί ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.³ Είναι αυτό που λέει ο Κύριος: **«Η βασίλισσα Νότου θα αναστηθεί και θα κατακρίνει την γενιά αυτή. Και οι άνδρες της Νινευί... » ομοίως.** (Ματθ. 12:42). Και:

2ον. **Οι άγιοι**, που πίστεψαν και εφάρμοσαν στη ζωή τους τα προστάγματα του Χριστού, **δεν**

³ Μάλιστα διότι δεν είπε (ο απόστολος) ότι θα κριθούν **από εσάς (υφ' υμών) αλλά «εν υμίν» δηλ. με εσάς**, λέει ο ιερός Χρυσόστομος. (Προς Κορινθίους PG 61:132)

έρχονται σε κρίση, όπως Αυτός είπε: **«Ο τον λόγον Μου ακούων και πιστεύων στον πέμψαντά Με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν»**. (Ιω. 5:24).

Και τα πνευματικά παιδιά των αγίων, διά της υπακοής και τήρησης όσων έμαθαν κοντά τους, όπως πλάι στον χαρισματούχο π. Νικολάι Ραγκόζιν, αξιώνονται να μην έρχονται σε (τιμωρητική) κρίση. Γιατί ήδη κρίθηκαν και διορθώθηκαν από τους πνευματικούς των. Αρκεί αυτοί να ελέγχουν τα πνευματικά τους παιδιά όταν αμαρτάνουν, διότι κατά τον **Μ. Βασίλειο: «ΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΥΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ, ΚΑΙ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΑΝΟΝΤΑΣ, ΖΗΜΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ»**. (PG 31:849).



2. Πνευματοπαίδια του γέροντος

Μαρτυρίες:

Μοναχή Αρσενία: Είπε ο πατήρ ότι είχε ένα όνειρο. Προσωπικά δεν ξέρω πως, συνήθιζε να λέει, αλλά αυτό πραγματικά συνέβη.

«Στο όνειρό μου καθόμουν στο κελλί μου και ένα πουλάκι ήρθε στο παράθυρό μου».

«Έδωσα το χέρι μου, το πουλάκι κάθισε πάνω σ' αυτό και δεν ήθελε να απομακρυνθεί».

«Έριξα μια καλύτερη ματιά και είδα ότι ήταν ακάθαρτη (η ομιλούσα)». Της είπα: «Πως τα κατάφερες να λερωθείς τόσο»;

Από τα δεξιά μια φωνή ακούστηκε και είπε: «Πλύνε την και θα καθαρισθεί».

Όταν ήρθα για 2η φορά, ήμουν βέβαια φοβισμένη. Στην αρχή ο πατήρ δεν είπε τίποτε.

Εξομολογήθηκα σ' αυτόν, μετέλαβα, και όταν η Θεία Λειτουργία τελείωσε, **πήγα σ' αυτόν και ο πατήρ μου** είπε ότι θα έπαιρνε εμένα, την Γκαλίνα, και λίγα ακόμη πρόσωπα σε γεύμα.

Μου είπε να καθίσω δίπλα του. Η σύζυγός του έφερε μια κούπα και είπε: «Προσευχηθείτε και φάτε».

Σκέφτηκα: «Πόσο λίγο φαΐ είναι. Δεν είναι αρκετό ούτε για μένα, αν και συνήθισα να τρώω λίγο. Και είναι 6 ή 7 πρόσωπα».

Ο πατήρ ευλόγησε το γεύμα και αρχίσαμε να τρώμε. Η μητέρα έφερε κάτι σε μερικές όχι τόσο μεγάλες κούπες.

Έφαγα μέχρι που χόρτασα. Άφησα κάτω το κουτάλι και ο πατήρ που καθόταν στα δεξιά μου, είπε: «Φάγε». Και με ακούμπησε έτσι στο πλευρό.

Απάντησα: «Πάτερ, δεν θέλω άλλο φαΐ».

Ο πατήρ μου είπε για 2η φορά: «Φάγε, Μαρία»!

Απάντησα: «Πάτερ, έφαγα και είμαι φουλ». Το επανέλαβε λίγες φορές ακόμη, μέχρι που αντιλήφθηκα και σκέφτηκα: «Μου διάβασε τις σκέψεις»; Γιατί νόμιζα ότι δεν θα χορτάσω.

Αυτού του είδους τις σκέψεις έκανα. Και έτσι ήταν γιατί δεν μου μίλησε πλέον.

Όταν ετοιμασθήκαμε να φύγουμε είπε: «Γκαλίνα, μη φεύγεις. Θα περπατήσω μαζί σας έξω.

Και περπάτησε μαζί μας.

Φτάσαμε στο μέσο του βουνού, ενώ από τότε που ήρθε να περπατήσει μαζί μας άρχισα να κλαίω πολύ δυνατά.

Αυτοί συζητούσαν και εγώ περπατούσα και έκλαιγα. Με έρωτησε: «Μαρία γιατί κλαις»;

Δεν ήξερα τι να απαντήσω διότι δεν ήξερα γιατί έκλαιγα. Δεν ήξερα γιατί έτρεχαν τα δάκρυά μου.

Μετά που φτάσαμε στο μέσο του βουνού, ο πατήρ είχε, πιθανόν, μια όραση από τη Θεοτόκο.

Υπήρχε ένα παγκάκι. Ο πατήρ περπάτησε μέχρι το παγκάκι και δεν προχώρησε πιο πέρα.

Αυτό συνέβαινε στο μέσο του βουνού.

Ενώ μας ευλογούσε η Γκαλίνα τον ρώτησε: «Πάτερ θα λάβεις την Μαρία σαν πνευματοπαίδι σου; Θα ήθελα να αρχίσει να έρχεται στην εκκλησία».

Ο πατήρ απάντησε: «Την έλαβα ήδη. Η Μαρία είναι πνευματική θυγατέρα μου».

Λυδία: Άκουσα ότι υπάρχει κάποιος πατήρ και είχα μεγάλη επιθυμία να τον επισκεφθώ.

Δεν ξέρω γιατί, αλλά ο πατήρ με συμπάθησε από την πρώτη στιγμή που πήγα εκεί.

Μου έδωσε ένα μεγάλο πρόσφορο και μου είπε: «Αν θα σ' άρεσε και εσένα, έλα ξανά». Και άρχισα να ξανάρχομαι.

Με ρώτησε: -«Ξέρεις για ποιο σκοπό ζούμε»; -«Όχι δεν ξέρω». -«Ζούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε τις ψυχές μας!»

Του είπα ότι είναι η πρώτη φορά που τ' άκουσα. Ο πατήρ πάντα με συμβούλευε. Θα καθόταν πλάι μου και θα με ρωτούσε αν τα καταλαβαίνω όλα.

«Τα κατάλαβα», συνήθιζα να απαντώ. Μετά, όταν επέστρεφα, συνήθιζα να σκέπτομαι συνεχώς όσα μου είπε.

Όταν ήμουν πιο νέα δεν σκεπτόμουν οτιδήποτε. Μετά, τέτοια αλλαγή μου συνέβη που πάντα σκεπτόμουν γι' αυτό, ακόμη και όταν πήγαινα να εργασθώ.

Πως μπορούσα να σώσω την ψυχή μου; Πως μπορούσα να σώσω την ψυχή μου; Που θα μάθαινα περισσότερα γι' αυτό;

Τότε δεν υπήρχε κάτι. Συνήθιζα να αντιγράφω το οτιδήποτε. Ξόδεψα νύχτες αντιγράφοντας τις πληροφορίες που εύρισκα. Έγραφα, έγραφα, έγραφα.

Ήμουν πολύ ευτυχής που είχα την ευκαιρία να έχω τέτοιο πνευμ. πατέρα

Κλαυδία Βερσίνινα

Περιμένα για την ευλογία του όταν με πλησίασε και μου είπε: «Κλαυδία θα μείνεις μαζί μου».

Του είπα: «Πάτερ, δεν ζήτησα την άδεια από το σπίτι μου και πιθανόν κάποιος να νομίζει ότι χάθηκα».

Ο πατήρ είπε: «Πήγαινε σπίτι, πάρε άδεια και έλα πάλι».

Όταν σε πρωτο-συνάντησε ο πατήρ του συστήθηκες; Του είπες: «Είμαι η Κλαυδία»;

Όχι δεν του συστήθηκα, ο πατήρ με κάλεσε με το όνομά μου.

Αμέσως μόλις σε είδε;

Ναι, αμέσως. Αναρωτήθηκα μάλιστα: Πως με ήξερε; Πως με ονόμασε σωστά; ήμουν έκπληκτη.

Με σχήμα μοναχή Νικολάγια Κόπτεβα:

Δεν είχα πνευματικό πατέρα. Ήρθα εκεί. Γνώριζα μία μοναχή που ζούσε στην οδό Γκαζέτα Ζβέζντα 30.

Πήγα και της είπα ότι δεν είχα πνευματικό πατέρα. Με ρώτησε που πήγαίνω για εξομολόγηση.

Της είπα ότι δεν είχα πνευματικό και μου είπε ότι στο Χουσόβσκιε Γκορόντκι ζει ο π. Νικολάι, ένας πολύ πράος και ντόμπρος πατέρας.

Και ότι δεν χρειάζομαι πιο καλό πνευματικό.

Φύγαμε μαζί για το Χουσόβσκιε Γκορόντκι.

Αυτή η μοναχή ήταν τελείως τυφλή, δεν έβλεπε. Έπρεπε να την κρατώ από το μπράτσο.

Μ' αυτό τον τρόπο πήγαμε να συναντήσουμε τον π. Νικολάι εκεί...

Ο πατήρ μου είπε ότι με δέχεται σαν πνευματική θυγατέρα του και ότι θα προσεύχεται για μένα και τους γονείς μου.

Από τότε, αν και σπανιότερα, επισκεπτόμουν τον π. Νικολάι μέχρι που πέθανε.

Μαρία Σουμίλοβα, κατόπιν Μοναχή Αρσενία: Μετά που άρχισα να τον επισκέπτομαι ο πατήρ μου είπε κάτι που δεν το κατάλαβα: «Μαρία, ο Θεός μου έδειξε το καθετί για σένα».

Και σ' αυτούς που ήξερε ο πατήρ θα τους έλεγε: «Η Μαρία θα αλλάξει το όνομά της στα 60 χρόνια της. Αλλά εγώ δεν θα ζω ως τότε».

Ο πατήρ ήξερε ακόμα και το Μοναχικό μου όνομα. Η Θεομήτωρ του έδειξε το όνομά μου.

Όταν ήμασταν οι δύο μας στο κελλί κάθισε δίπλα μου και μου είπε: «Ξέρεις Μαρία, όταν οι άνθρωποι γίνονται Μοναχοί, κατά την τελετή, τα ονόματά τους αλλάζουν. Μερικές φορές οι γυναίκες παίρνουν ονόματα (αγίων) ανδρών.

Μιλούσε γενικά: «Για παράδειγμα υπάρχει το όνομα Αρσένιος και όταν μια γυναίκα γίνει Μοναχή παίρνει το όνομα Αρσενία».

Και ο πατήρ με κοίταξε στα μάτια, σαν να τό 'λεγε αυτό σε μένα προσωπικά.

Ο πατήρ συνήθιζε να ενεργεί σαν διά Χριστόν σαλός. Το καλοκαίρι θα φορούσε ένα ψάθινο καπέλο με μια τρύπα, και τον χειμώνα ένα χρησιμοποιημένο παλτό με τρύπες, που καλύπτονταν από ύφασμα αντίσκηνου.



3. Η δύναμη των νηστευτών της Δευτέρας!

Μαρτυρίες:

Είδε δαίμονες με τα ίδια τα μάτια του αλλά επίσης είπε ότι στη Ρωσία υπάρχουν πολλοί μάγοι.

Υπήρχαν πολλοί μάγοι που αναστάτωναν τον πατέρα;

Βέβαια ήρθαν μάγοι (στον ναό).

Πως τους αντιμετώπιζε;

Θα τους απήγγειλε τον 26ο ψαλμό. **(Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δειλιάσω;)** Η προσευχή είναι καλή αλλά ο 26ος ψαλμός είναι ίσως ισχυρότερος (κατά των πονηρών πνευμάτων).

Μαζί μας ήρθαν άνθρωποι (δαιμονισμένοι) και αργότερα ανακαλύψαμε ότι χρησιμοποιούσαν μαγεία (και γι' αυτό δαιμονίσθηκαν).

Ο πατήρ είχε την ίδια συμπεριφορά προς όλους ακόμα και σ' αυτούς.

Ο πατήρ έδιωχνε δαίμονες. Μια σχετικά γηραιά κυρία γαύγιζε...!

Σκεπτόμουν ποιος μπορούσε να γαβγίζει στην εκκλησία; Μετά είδα δύο ανθρώπους που την έφερναν στα μπράτσα τους.

Η γυναίκα αντιστεκόταν επειδή είχε πολύ δύναμη μέσα της.

Ο πατήρ βγήκε και είπε: «Αδελφοί και αδελφές, όποιος νηστεύει τη Δευτέρα παρακαλώ ας την παραλάβει».

Την πήραν δύο γριές, και η δαιμονισμένη τις ακολούθησε χωρίς καμιά αντίσταση.

Ο πατήρ τις σταύρωσε. Ήμουν μακρύτερα. Άκουσα μόνο «Μαρία» και δεν ξέρω τι άλλο, και αυτή άρχισε να ψάλλει μια προσευχή. Είχε αναλάβει.

- Ο δαίμων βγήκε;

- Ναι ο πατήρ απαγόρευε στους δαίμονες να μιλούν. Έδιωχνε τους δαίμονες μακριά.

Αλλά αναφερόμενος στη νηστεία της Δευτέρας επέμενε πολύ;

Ναι, πάρα πολύ. Ο πατήρ μου έλεγε, όταν ήδη νήστευα τη Δευτέρα:

«Είναι πολύ καλό που νηστεύεις τις Δευτέρες. Αυτοί που νηστεύουν τις Δευτέρες έχουν αληθινά μεγάλη δύναμη»!

Ο πατήρ έλεγε ότι όταν παρουσιασθείς στην Φρικτή Κρίση, θα σου δώσουν πτέρυγες αν σέβεσαι όπως πρέπει αυτή την ημέρα!

Παρατήρηση: Μέσα στον γάμο πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και στο θέμα της νηστείας, με πιθανές αλληλοπαραχωρήσεις και συμβιβασμούς, και όλα να γίνονται **«εκ συμφώνου»** κατά τον απόστολο. Διότι **«η γυνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλ' ο ανήρ ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλ' η γυνή»**. (Α Κορ. 7:14-15).



4. Μαρτυρίες για τον π. Νικολάι Ραγκόζιν

Μαρτυρίες:

Έτρωγε μία φορά την ημέρα. Δεν είχε κάτι να φορέσει. Πλύναμε τα ρούχα του στο μπάνιο αρκετές φορές.

Είχε παλιά ρούχα. Το καπέλο του ήταν λεπτό, το ίδιο και το παλτό του. Φορούσε σανδάλια χωριάτικα.

Βέβαια είχε ήδη γεράσει και όλα τα χρήματά του τα αφιέρωσε στην εκκλησία.

Τον ρώτησα γιατί το έκανε αυτό με τα χρήματα. Ο πατήρ είπε ότι αν δεν το έκανε, οι φόροι είναι πολύ βαριοί και η εκκλησία θα έκλεινε.

Τότε ποιος θα κηδεύει τους ανθρώπους; Ποιος θα τους βαπτίζει;

Ο πατήρ ποτέ δεν πήγε διακοπές. Φοβόταν τι θα συμβεί αν πήγαινε διακοπές.

Αν κάποιος πέθαινε και θαβόταν χωρίς ιερέα ή αν συνέβαινε κάτι άλλο.

Μια γυναίκα είπε: Αυτός ο πατήρ είναι ξεχωριστός. Η μητέρα μου ρώτησε γιατί συμβαίνει αυτό;

Αυτή δεν ήξερε ότι μιλούσε με την κόρη της. Απάντησε: «Είναι συνηθισμένος πατήρ σαν όλους τους άλλους».

Τότε η γυναίκα απάντησε: «Όχι, όχι, αυτός είναι ξεχωριστός πατήρ».

Αλλά «γιατί είναι τόσο ξεχωριστός; Είναι σαν κάθε άλλο ιερέα» επέμεινε η μητέρα μου.

Η γυναίκα απάντησε: «Όταν πήγα την πρώτη φορά, είδα στην κορυφή της εκκλησίας ένα γέροντα να πλέει (στον αέρα).

Όταν μπήκα στην εκκλησία είδα αυτόν τον γέροντα να τελεί την ακολουθία.

Νίνα Βοροσίλοβα: «Ζήτησα την ευλογία του και ο πατήρ με ευλόγησε. Βγήκα έξω και ήθελα να δω ξανά την εκκλησία».

Προσευχόμουν και καθώς ο πατήρ βγήκε από την εκκλησία έκανε μερικά βήματα και σηκώθηκε στον αέρα.

Το παλτό του ανέμιζε, η γενειάδα του ανέμιζε. Πιθανόν από τον ισχυρό άνεμο εκεί πάνω.

Θεέ μου, ανάπαυσε την ψυχή του στη Βασιλεία Σου.

...

Μας ευλόγησε και ετοιμασθήκαμε να πάμε σπίτι. Μας είπε να περιμένουμε.

Κάθισε μαζί μας στο τραπέζι, μιλούσαμε και εγώ του είπα ότι φοβόμουν να μην αργήσω.

Ο πατήρ μας είπε ότι δεν θα αργήσουμε γιατί θα μας ευλογούσε. Μας ευλόγησε και πράγματι δεν αργήσαμε...

Όταν ο πατήρ ευλόγησε το γεύμα όλοι ικανοποιήσαμε την όρεξή μας και έμεινε τροφή. Θαυμάσαμε όλοι!...

Ο πατήρ απαντούσε σε όλους. Ήταν διαθέσιμος σε όλους.

Ήταν πολύ ευχάριστος και προσπαθούσε να βοηθάει τον καθένα. Αν μπορούσε θα κάλυπτε τον καθένα με τις πτέρυγές του και θα τον βοηθούσε.

Μερικές φορές ήρθαν άπιστοι, όλων των ειδών οι μεθυσμένοι να ζητήσουν χρήματα.

Αν ο πατήρ ήταν έξω ή αν αυτοί έμπαιναν στο δωμάτιο, θα άρχιζε να μιλάει στον καθένα τους.

Με μικρούς και μεγάλους και με καθένα χωριστά. Πήγαινε πάντα με τα πόδια. Ποτέ δεν πήγε διακοπές.

Η μητέρα μου τον προσκαλούσε να έρθει σπίτι μας. Και αν ερχόταν τότε θα έμενε ένα βράδυ και μετά θα έφευγε.

Θα έφευγε γιατί φοβόταν ότι κάποιος άρρωστος μπορεί να τον χρειαζόταν, ώστε ο άρρωστος να πεθάνει και η αμαρτία να πέσει πάνω στον πατέρα.

Μια γηραιά κυρία είπε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είπε ότι ο πατήρ της τα είπε αυτά.

Ειπώθηκε ότι ένα χειμώνα πήγε να δει ένα άρρωστο περπατώντας, γιατί δεν υπήρχε δημόσια συγκοινωνία, και κρατούσε τα Τίμια Δώρα.

Ο πατήρ πήγαινε μόνο με τα πόδια, και μπροστά, στην πορεία του, εμφανίσθηκε ένα μεγάλο σκυλί.

Ο πατήρ σταμάτησε και είπε στο σκύλο. «Σκυλάκο, άσε με να περάσω με τα Άγια Δώρα, άσε με να περάσω».

Το σκυλί βγήκε από την πορεία του και πήγε στη χιονισμένη άκρη. Ο πατήρ κοίταξε πίσω και ο σκύλος του υποκλινόταν.

Θυμάμαι ότι κάποτε του ήρθε ένας πολύ άρρωστος άνθρωπος. Είπε στον πατέρα ότι οι γιατροί αρνιόταν να τον θεραπεύσουν.

Είπε στον πατέρα ότι σύντομα θα πέθαινε. Ήρθε στον πατέρα για να τον βοηθήσει.

Ο πατήρ απάντησε ότι δεν είναι καθηγητής και ότι έκανε λάθος ο άνθρωπος.

Ο άνθρωπος αποκρίθηκε ότι είχε ακούσει πως ο πατήρ είχε βοηθήσει πολλούς ανθρώπους και θα μπορούσε να τον γιατρέψει.

Ο πατήρ είπε ότι δεν μπορούσε να τον γιατρέψει. Ότι μόλις ανοίξει η εκκλησία θα προσευχηθούν μαζί και ο Θεός θα αποφασίσει.

Ο πατήρ του είπε ότι μπορούσε να μείνει μαζί του για ένα διάστημα. Ο άνθρωπος έμεινε με τον πατέρα.

Έπινε τσάγια από βότανα που συνιστούσε ο πατήρ. Μετά από λίγο καιρό άρχισε να αισθάνεται καλύτερα.

Καθώς όλοι επιστρέψαμε (προς τη γέφυρα) ο άνθρωπος αυτός είπε: «Δεν καταλαβαίνω. Ήπια τσάγια με βότανα όλων των ειδών».

Ήπια (παλιότερα) αυτού του είδους το τσάι όπως αυτό που έλαβα από τον π. Νικολάι αλλά (τότε) δεν ωφεληθήκα.

Τώρα όμως άρχισα να αισθάνομαι καλύτερα.

Μια γυναίκα απάντησε: «Τα βότανα δεν σε βοήθησαν αλλά οι προσευχές του πατρός».

Μερικές φορές του έλεγαν: «πάτερ λόγω των ευχών σου»...

Αλλά ο πατήρ απαντούσε: «Ο Θεός σας βοήθησε, δεν έχω αρετή, είμαι αμαρτωλός».

Οι γριές συνήθως ρωτούσαν ένα σωρό απορίες «Ρώτα τον π. Νικολάι, ρώτα τον π. Νικολάι».

Όταν άρχιζα να γράφω γράμμα στον πατέρα την ίδια μέρα θα ελάμβανα ένα γράμμα από αυτόν με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις μου.

- Εννοείς ότι έλαβες τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις;

- Ναι.

Ο πατήρ μιλούσε ψιθυριστά και τελούσε την Θεία Λειτουργία με ήρεμη φωνή.

Αλλά πιθανόν έβλεπε τα πονηρά πνεύματα. Γιατί όταν ήρθε στην εκκλησία έλεγε ότι στην εκκλησία (κάποτε) έρχονται δαίμονες και πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας.

Τον θεωρούσαμε άγιο. Του είπα ακόμη: «Έβαλα τη φωτογραφία σας δίπλα στις εικόνες».

«Πως είναι δυνατόν αυτό; Είμαι αμαρτωλός».

Απάντησα ότι τον θεωρώ άγιο. Το εξής, νομίζω συνέβη στην Αντωνίνα, την πρώτη αναγνώστρια του Ψαλτηρίου.

Είπε ότι βγήκαν από την εκκλησία και ότι από το σπίτι στην εκκλησία υπάρχει ένα σύντομο δρομάκι.

Καθώς κοίταξε τον ουρανό είδε τη Μητέρα του Θεού και τον Κύριο. Η Αντωνίνα άρχισε να φωνάζει: «Πάτερ βλέπεις»;

Ο πατήρ απάντησε: «Όχι είμαι αμαρτωλός». Η Αντωνίνα επανέλαβε: «Πάτερ βλέπεις»; - **Όχι!**

Η Αντωνίνα ρώτησε τρεις φορές και ο πατήρ τρεις φορές απάντησε ότι είναι αμαρτωλός.

Εδώ, σ' αυτό το παγκάκι ο πατήρ είδε αρκετές φορές τη Μητέρα του Θεού.

Του υποσχέθηκε ότι αυτό το μέρος δεν θα συνεχίσει να φτωχαίνει και ότι θα γινόταν εδώ ένα Μοναστήρι.

Στο παρόν, υπάρχει στο βουνό Μίννεϋ όπου ο πατήρ τελούσε τις άγιες ακολουθίες, ένα ησυχαστήριο μοναζουσών, ο άγιος Τρύφων του Καζάν.

Τώρα συνηθίζεται το εξής: Εάν υπάρχει κάποιος άγιος γέροντας, τότε όλη η Ρωσία τον επισκέπτεται. Όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι αρχιερείς.

- Έρχονταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στον π. Νικολάι; πχ. ιερείς ή αρχιερείς για συμβουλές; Ήρθαν; Συνέβη κάτι τέτοιο;

- Πώς να μην έλθουν; Έρχονταν.

- Ιεράρχες έρχονταν επίσης;

- Δεν ξέρω αν ήρθαν ιεράρχες. Δεν είδα. Αλλά άκουσα ότι άνθρωποι από όλη τη Ρωσία ήρθαν ζητώντας τις συμβουλές του.

Στον καιρό του ο π. Νικολάι είχε μεγάλη φήμη. Η γεροντότερη γενιά των κληρικών τον θυμάται.

Από τον π. Νικολάι έμειναν ένα σωρό γράμματα. Αλληλογραφούσε με περισσότερα από 200 πρόσωπα.

Μεταξύ αυτών ήταν ο μητροπολίτης Ζινόβιος, ο Άλπιος Κούκσα, ο ηγούμενος π. Σάββας, ο αρχιμανδρίτης Ανδρόνικος Γκλίνσκι, ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Κριστιάνκιν.

Κάθε γραμμή των επιστολών του αντανακλά την αγάπη του, την ταπείνωσή του και την πίστη του. Είχε το δώρο της διόρασης, μπορούσε να διαβάσει σκέψεις.

Η δύναμη της ευλογίας του ήταν κάτι απίστευτο.

Απαιτούσε την αυστηρή τήρηση των εκκλησιαστικών κανόνων, π.χ. αν κάποιος των συζύγων αρνιόταν να παντρευτεί (εκκλησιαστικά) θα του ζητούσε να διαλέξει: με τον άθεο σύζυγό σου (χωρίς εκκλησιαστικό γάμο) ή με τον Χριστό;

Η Όλγα από το Κοστρόγκ τον ρώτησε για την **τιμή προς τις εικόνες**. Απάντησε ότι στην εκκλησία οι εικόνες κρεμιούνται στον τοίχο. **Αλλά μέσα στο σπίτι πρέπει να τοποθετούνται η μία κοντά στην άλλη στη γωνιά των εικόνων.**

Κοντά τους στον τοίχο δεν πρέπει να κρεμιέται τίποτε άλλο. **Ούτε πρέπει κάτω από τις εικόνες να τοποθετείτε οτιδήποτε άλλο.** Ούτε φωτογραφίες ή ρούχα, τίποτα! Αυτή η γωνιά πρέπει να είναι μια «**αγία γωνιά**».

Επίσης ο πατήρ μιλούσε πολύ αυστηρά για τις **γονυκλισίες**, κάποτε θύμωνε πολύ.

Έλεγε ότι ξεκινώντας το Σάββατο, στις 4 μ.μ., **επειδή η Κυριακή είναι αναστάσιμη μέρα, την ημέρα της Αναστάσεως δεν επιτρέπεται να κάνεις γονυκλισίες (στην εκκλησία)** και επίσης σε άλλες μεγάλες γιορτές (από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή), δεν γονατίζουμε αρχίζοντας από τον εσπερινό του Σαββάτου και κατά τη γιορτή.

Πριν την Εξομολόγηση, τη γενική εξομολόγηση, το θεωρούσε αμαρτία να κάνεις μετάνοιες (στην εκκλησία πάντα).

Κάποιες γηραιές κυρίες που δεν άκουγαν, κάποτε πήγαιναν κοντά στον άμβωνα και έκαναν μετάνοιες.

Και ο πατήρ αν καιμίλαγε σιγανά από κάποιο πρόβλημα που είχε με τη φωνή του, στην περίπτωση αυτή θα έλεγε με μια ισχυρή φωνή: «Μόλις το είπα»!

Μια φορά τον είδα να επισείει: «Μόλις σας είπα, να μην γονατίζετε. Σηκωθείτε τώρα»!

Μου απαγόρευσε να λάβω τη Θεία Ευχαριστία διότι δεν πανδρεύτηκα στην εκκλησία με τον σύντροφό μου.

- Αργότερα πανδρεύτηκες στην εκκλησία;

Ο σύζυγός μου δεν το ήθελε, γι' αυτό πήραμε διαζύγιο. Πήρα τα παιδιά και ήρθα εδώ που είχαμε ένα διαμέρισμα.

- Ο πατήρ ευλόγησε αυτή σου την απόφαση;

- Ναι.

- Πως στο είπτε; Διάλεξε ή τον σύζυγό σου ή τον Χριστό;

- Όχι. Είπε «**πανδρέψου ή χώρισε**». Έτσι το είπε.

Ήρθα στον π. Νικολάι και του είπα ότι ο σύζυγός μου δεν το ήθελε. Τότε ο πατήρ μου είπε ότι εφ' όσον δεν το θέλει, πρέπει να πάρω διαζύγιο.

Είχα δύο παιδιά. Πήρα τα παιδιά κι άφησα τον σύζυγό μου. Δεν υπήρξαν μάχες, τίποτα.

- Αν δεν ήταν πανδρεμένοι στην εκκλησία ο πατήρ δεν τους θεωρούσε συζύγους;

- Όχι. Ο πατήρ έλεγε ότι αυτοί ζουν μαζί σαν τις γάτες ή τους σκύλους! Δηλ. σαν ζώα...

Αν δεν είχαν πανδρευτεί στην εκκλησία, αυτό σήμαινε ότι ο Κύριος δεν τους ευλόγησε, ζουν με πορνεία.

- Αν είχαν γάμο μόνο κρατικά αναγνωρισμένο;

- Είναι κοσμικός θεσμός μόνο.

- Τι έλεγε ο πατήρ γι' αυτό;

Αναγνώριζε μόνο το γάμο στην εκκλησία. Καθώς γνωρίζουμε από την Κ. Διαθήκη, **οι δύο θα γίνουν ένα**. Αλλά στους κοσμικούς θεσμούς δεν λέγεται αυτό.

Ο πατήρ έλεγε: Καταγραφήκατε στην παλάμη του Λένιν; Ναι, ναι, στην παλάμη του Λένιν, αλλά στα μάτια του Θεού;

Στα μάτια Του δεν καταγραφήκατε σαν ανδρόγυνο. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχουν «μικροπράγματα» (όπως τα λένε κάποιιοι).

Κάθε νόμος θεσπίστηκε από Οικουμενικές Συνόδους. Κάθε νόμος!

Ο πατήρ έλεγε ότι όταν μπαίνομε στο σπίτι κάποιου ρωτάμε: «Ποιος είναι ο κύριος αυτού του σπιτιού»;

Διότι κάθε σπίτι έχει τον κύριό του. Κάθε κύριος έχει τους κανόνες του.

Στην Εκκλησία αφεντικό είναι ο Κύριός μας. Επομένως πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους Του.

Πνευματικός του πατέρας ήταν ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Χουμπζγκάλωφ (στη φωτό με το καπέλο στο χέρι).

Ήταν στενός φίλος του αρχ/του Ταυρίωνος Μπατόσκι, από την εξορία, ο οποίος επίσης υπηρέτησε στο Περμ.

Ο πατήρ Νικολάι προείδε τον θάνατό του.

Την τελευταία φορά που πήγα στον πατέρα, με έπιασε από το χέρι, με κοίταξε για λίγο και είπε: «Μην ανησυχείς. Ο Ουρανός και η γη είναι συνδεδεμένα. Θα προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο».

Ο π. Νικολάι απεβίωσε στις 16 Δεκεμβρίου 1981. Ετάφη πίσω από το θυσιαστήριο που υπηρέτησε για 26 χρόνια.

Το 2003 κατά την εκταφή του, βρέθηκαν τα οστά του, τα οποία τώρα τοποθετήθηκαν σε κρύπτη κάτω από το ιερό.



5. Έσχατοι καιροί, γενικά.

Μαρτυρίες:

Ο πατήρ προειδοποιούσε πάρα πολύ για τους έσχατους καιρούς.

Εξαχρείωση ηθών και έλλειψη ντροπής, ακριβώς όπως πριν τον κατακλυσμό, θα είναι το σημάδι του τέλους.

Τον καιρό της ενθρόνισης του Αντιχρίστου όλα θα είναι ηλεκτρονικά.

Θα δίνουν αριθμούς σε όλους, θα υπάρχουν πλαστικές κάρτες, δεν θα υπάρχουν καθόλου χρήματα.

Ο Θεός σας απαγορεύει να ζείτε ως πολίτες του Αντιχρίστου, στις ημέρες του! Ο Θεός σας απαγορεύει να τον δείτε με τα μάτια σας! Αυτό το επαναλάμβανε συχνά ο πατήρ.

Ο π. Νικολάι είχε πολύ αρνητική στάση προς τη Σοβιετική ταυτότητα. (Αλλά ήταν επιεικής στους άλλους αν την πήραν). Είπε ότι έχει κρυμμένο το 666. Για το (τότε) καθεστώς είπε ότι είναι νόθο γιατί εκθρόνισε και σκότωσε τον επιλεγέντα (με χρίσμα) από τον Θεό (βασιλιά). (Εστιάζεται στο χρίσμα του βασιλιά. Όπως ο Δαυίδ έλεγε: **«ποιος θα σηκώσει χέρι στον χριστόν Κυρίου και θα αθωωθεί»**; Τότε τον Σαούλ, βλ. Α Βασ. 26:9).

Είπε ότι πρέπει να ακούμε την εξουσία μόνο όταν μιλάει για θέματα της πολιτείας.

Είπε ότι τους Ρώσους βαρύνει η μεγάλη αμαρτία του φόνου του (χρισμένου) βασιλιά.

Γι' αυτή την αμαρτία ο Θεός δεν θα δώσει στη Ρωσία ένα (πολύ) καλό ηγέτη, ούτε -έστω- ένα καλό δυνάστη! Το ίδιο ισχύει και για τον κλήρο.



6. Ο π. Νικολάι Ραγκόζιν για τον αληθινό ιερέα

Μαρτυρίες:

Ο πατήρ Νικολάι έλεγε ότι θα είσαι αληθινός ποιμένας όταν θεωρείς τον εαυτό σου χειρότερο από κάθε άνθρωπο που έχεις μπροστά σου.

Μόνο τότε θα είσαι αληθινός Ποιμένας. Αν αδιαφορείς για τους ανθρώπους, τότε είσαι απλά ένας υπηρέτης του θυσιαστηρίου.

Ο πατήρ είπε ότι «αν και οι απόστολοι εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους και ακολούθησαν τον Χριστό, στην περίπτωση των ιερέων, αυτοί δεν πρέπει να τις εγκαταλείπουν».

Αλλά αν έχουν νυμφευθεί, θα πρέπει να τις εγκαταλείπουν με τον νου τους, και **να θέτουν τον Θεό στην πρώτη θέση, τον λαό στην δεύτερη και μετά, στην τρίτη, την οικογένειά τους.**

Μας έδωσε σαν παράδειγμα τον άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης, ο οποίος αν και είχε νυμφευθεί δεν είχε σχέσεις με τη σύζυγό του. Μετά την εκκλησία επισκεπτόταν τους ανθρώπους. Μόνο με ένα τέτοιο τρόπο θα είσαι αληθινός ποιμένας.

Αν θέτεις την οικογένειά σου στην 1η θέση, τότε δεν θα βγει σε καλό. Στην περίπτωση αυτή έλεγε ο πατήρ «οι άνθρωποι θα μείνουν ορφανοί». Δεν θα αισθάνονται προστασία (από τον πνευματικό τους).

Είναι προφανές ότι στον (πολύ) κλήρο δεν αρέσει το είδος των προσώπων που το λέει αυτό. Φθόνος, φθόνος...

«Κοίταξε πόσο πολλοί ιστοί (κοντάρια που στηρίζουν τη "σκηνή" της ενορίας)», έλεγε ο πατήρ. Τι είδους ιστοί; Εσωτερικά άδεις, έτσι είναι οι (πολλοί) ιερείς, ο κλήρος.

Τίποτα (δεν έχουν) από αυτά που ένας αληθινός ποιμένας πρέπει να έχει.

Επίσης **ο πατήρ είπε ότι συχνά ο ιερέας καθοδηγείται από τη γυναίκα του.**

Έρχεται σπίτι, μιλάει για τα θέματα της εκκλησίας και η γυναίκα του, του λέει τι να κάνει και πώς να ενεργήσει. Και ο ιερέας κάνει ακριβώς όπως του ειπώθηκε! Τότε ποιος είναι ο ιερέας; Αυτός ή αυτή; (Εδώ κατακρίνεται όχι η απλή συνομιλία, αλλά το ότι ο ιερέας δρα στο ίδιο επίπεδο με την παπαδιά, επειδή δεν έχει την ιδιαίτερη χάρη της διάκρισης για το τι είναι σωστό σε κάθε περίπτωση).

Έλεγε ότι αν ένας άνθρωπος ζει μια πλούσια ζωή τότε χάνει, χωρίς να το αντιλαμβάνεται, τον έλεγχο της συνείδησής του. Αυτός, ο έλεγχος της συνείδησης, εξαφανίζεται επίσης, χωρίς προειδοποίηση, από τον πολυτελή Χριστιανισμό.

Μας έδωσε σαν παράδειγμα τον άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ που είπε ότι μπορούσε να ζητήσει από την Μητέρα του Θεού μια καλύτερη ζωή στη γη για τον κόσμο.

Αλλά αυτό δεν θα έκανε τίποτα καλό. Ζούμε φτωχικά, αλλά δεν πεθαίνουμε από την πείνα, ούτε θα πεθάνουμε από την πείνα!



7. Χρήμα & ταυτότητες 666

Αποκάλυψη:

13:16 Και υποχρεώνει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλούσιους και τους φτωχούς, και τους ελεύθερους και τους δούλους, να δώσουν σ' αυτούς χάραγμα πάνω στο χέρι τους το δεξί ή πάνω στα μέτωπά τους.

13:17 Και να μη μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνο όποιος έχει το χάραγμα, (που θα αναγράφει) το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του.

Ο πρωθιερέας π. Νικολάι Ραγκόζιν μίλησε για τον έλεγχο του χρήματος από τους Εβραίους (μεγαλοτραπεζίτες κυρίως) και την ταυτότητα-666 που θα βγει από τους πολιτικούς με τις οδηγίες των διεθνών αυτών Τραπεζιτών, πριν να έρθει το τελικό σφράγισμα του Αντιχρίστου. **Όχι μόνο το τελικό σφράγισμα δεν πρέπει να πάρουν οι Χριστιανοί, αλλά ούτε και τις «Εβραϊκές» ταυτότητες, όπως τις ονόμαζε ο π. Νικολάι, που θα βγουν νωρίτερα.** Τα ίδια, θυμηθείτε, έλεγε κι ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994).



Μαρτυρίες:

Ο πατήρ Νικολάι είπε για τους Εβραίους ότι ο Θεός επίτηδες τους διασκόρπισε, και πριν το τέλος (του κόσμου) θα ξαναμαζευτούν.

Μετά θα διευθύνουν όλες τις χώρες, θα αγοράσουν όλες τις χώρες!

Οι εθνικές εξουσίες θα σαγηνευτούν (και διαφθαρούν) από τη δύναμη του χρήματος.

Δεν θα νοιάζονται για τους λαούς τους. Θα βασιλεύει χάος και οι άνθρωποι θα μείνουν ορφανοί (από ηγεσία).

Ο π. Νικολάι είπε ότι όταν οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Κ. Ιησού Χριστό, ο Θεός τους διασκόρπισε σαν τιμωρία.

Είχαν (πιθανόν) σπουδαίες δουλειές, αλλά δεν είχαν δύναμη. Αυτό ήταν η τιμωρία τους.

Πριν το τέλος (του κόσμου) ο Θεός θα τους δώσει πίσω τη γη τους και θα ξαναμαζευτούν (όλοι).

Ο π. Νικολάι προειδοποιούσε για τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης πολύ πριν να συμβεί αυτό.

Είπε ότι μετά τις κόκκινες ταυτότητες, σαν αυτές του 1975, θα δώσουν Εβραϊκές ταυτότητες 666.

Έτσι τις απεκάλεσε: "Εβραϊκές". **Είπε ότι είναι καλύτερα να πεθάνεις από πείνα παρά να τις αποδεχθείς.**

Γι' αυτό θυμάται μία από τις πνευματοκόρες του, η Στεφάνια - μοναχή Ραφαέλα που περιποιόταν το κελλί του.

Και ο ηγούμενος Βαρλαάμ, γέροντας του Μοναστηριού Μπελογκόρσκ που κοιμήθηκε το 1994, και η μοναχή Στεφάνια μιλούσαν ανοικτά γι' αυτό.

Δεν ευλογούσαν την αποδοχή αυτών των ταυτοτήτων.

Ο π. Νικολάι είπε ότι πρέπει να ονομάζομε τους εαυτούς μας Χριστιανούς.

Εάν αποκαλούμαστε (κοσμικοί μόνο) πολίτες αυτό σημαίνει ότι ακολουθούμε αυτούς που πιστεύουν μόνο στον κόσμο αυτό.

Ο π. Νικολάι έδωσε το εξής παράδειγμα: Σ' ένα εργοστάσιο δούλευε ένας ζωγράφος που επίσης συνήθιζε να επισκέπτεται τον π. Νικολάι. Εκεί έγραφε κάθε τι που χρειαζόταν.

Μια φορά έπρεπε να γράψει: «Δόξα στη Σοβιετική Ένωση». Ο ζωγράφος είπε στον εργοδότη του ότι δεν θα το γράψει, γιατί αυτός μόνο για τον Θεό γράφει «Δόξα».

Τι έλεγε ο π. Νικολάι για το μέλλον της Ρωσίας; Τι μας περιμένει; Τι έλεγε για το μέλλον της Εκκλησίας, γύρω στα χρόνια του Αντιχρίστου;

Είπε ότι ο Αντίχριστος θα έλθει και ότι δεν πρέπει να αποδεχθούμε τις ταυτότητες.
Προσωπικά μου είπε ο ίδιος: «Μην δεχθείς την ταυτότητα».

-Εννοείς την κόκκινη;

-Εννοώ τη Ρωσική. Την κόκκινη την πήρα ήδη. Την πήρα νωρίτερα.

Ήρθαμε στον π. Νικολάι και του είπα: «Πάτερ, ήδη πήρα ταυτότητα, ούτε καν το σκέφτηκα και την πήρα».

Ο πατήρ απάντησε: «Καλά, την πήρες; Αλλά την επόμενη τη **Ρωσική ταυτότητα δεν πρέπει ποτέ να την αποδεχθείς. Διότι αν την αποδεχθείς, θα έχεις ήδη το ένα πόδι στην Κόλαση!**»!

Αισθανόταν πολύ άρρωστος, αδύναμος, αλλά έδινε ευλογίες, και μας είπε να μην αλλάξουμε ταυτότητες. Θυμάμαι μια υπόθεση για την οποία ήδημίλησα.

Από το Χουσόφσκι Γκοροντσί ήρθε η Άννα, που είπε ότι πιεζόταν πολύ να δεχθεί τη Ρωσική ταυτότητα.

Ο π. Νικολάι είπε: «Μην δεχτείς την ταυτότητα! Μην την δεχτείς. Δεν επιτρέπεται να δεχτείς την ταυτότητα»!

Τότε η Άννα του είπε: «Ευλόγησέ με τότε, για μαρτύριο».

Ο π. Νικολάι σήκωσε το χέρι του και την ευλόγησε λέγοντας: «Ναι, είναι καλύτερα να πεθάνεις παρά να δεχτείς αυτά τα έγγραφα».

- Ο πατήρ είπε ότι θα δώσουν ταυτότητες, RFID τσιπς...

- Είπε ακριβώς «τσιπς»;

- Όχι δεν είπε τσιπς, είπε «στάμπες».

Όταν θα σας δίνουν «διακριτικά σήματα - στάμπες» να είστε προσεκτικοί να μην τα πάρετε. Διότι αυτά είναι φοβερά πράγματα, είναι του Αντιχρίστου.

Ο Αντίχριστος θα έρθει.

Ο πατήρ έλεγε ότι είναι σαν να δέχεσαι την κάρτα μέλους του (αθεϊστικού) κομμουνιστικού κόμματος και να την έχεις στην τσέπη σου. Αν και δεν φαίνεται, έχεις ήδη προσκολληθεί στον Λένιν, στο κόμμα του (αντίχριστου) Λένιν.

Αυτή δεν είναι κατά ένα τρόπο ορατή. Το ίδιο ισχύει και στην άλλη περίπτωση (της ταυτότητας). Αν πάρεις την ταυτότητα ή άλλα μη φανερά (αντίχριστα) έγγραφα, τότε προσκολλάσαι σε σατανικά πράγματα, όχι στον Θεό, αλλά στον διάβολο.

Ο π. Νικολάι έλεγε ότι πριν το αληθινό σφράγισμα του θηρίου, θα δοθούν στον κόσμο ένα σωρό έγγραφα.

- Πριν να εφαρμοσθεί το σφράγισμα του θηρίου, θα δοθούν στον κόσμο σωροί από έγγραφα;

- Ναι. Έτσι εκφράσθηκε ο ίδιος. Πρώτα θα δώσουν σωρούς εγγράφων, γραφειοκρατία, μετά θα έρθει το σφράγισμα.

Είπε, τότε, ότι όλες εκείνες οι (πρώτες) ταυτότητες θα είναι χάρτινες! Θα δώσουν στον κόσμο σωρούς από χαρτιά.

Ο κόσμος θα τα συνηθίσει. Όταν θα εφαρμόσουν το αληθινό σφράγισμα του θηρίου... το είπε ως εξής: **Δεν θα εφαρμόσουν από την αρχή το σφράγισμα του Θηρίου (Αντιχρίστου), γιατί κανείς δεν θα το αποδεχτεί!** Ο κόσμος θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται.

Και αυτά τα (πρώτα) χαρτιά είναι σαν να αποβλακώνουν τον κόσμο και αργότερα ο κόσμος θα δεχτεί το σφράγισμα του Θηρίου (Αντιχρίστου). Εκφραζόταν ως εξής: «Θα μας δώσουν σωρούς εγγράφων, μετά το σφράγισμα του Θηρίου θα ακολουθήσει».

Θυμάμαι τον π. Νικολάι να λέει ότι τα επόμενα έγγραφα θα είναι «Εβραϊκές ταυτότητες». Σ' αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να τις δεχτείτε άσχετα από το είδος τους.

Ίσως αυτές που είναι διαθέσιμες τώρα. Διότι οι Εβραίοι διευθύνουν (οικονομικά) τη χώρα.

Γι' αυτό πιθανόν τις ονόμασε «Εβραϊκές ταυτότητες». Αυτό (το όνομα) προέρχεται από τις ίδιες. Ο π. Νικολάι τις ονόμασε «Εβραϊκές ταυτότητες».

- Είπε κάτι για το 666;

- Δεν το θυμάμαι.

- Αυτός αναφέρθηκε στις «Εβραϊκές ταυτότητες» που δεν θα έπρεπε να γίνουν δεκτές σε καμιά περίπτωση.

- Είπε ότι θα σας δώσουν προσωπικούς αριθμούς ταυτοποίησης, όπως κάνουν τώρα με τις πλαστικές κάρτες;

- Δεν πρέπει αυτοί να γίνουν αποδεκτοί σε καμιά περίπτωση.

- Σας το είπε ευθέως; Ηλεκτρονικές κάρτες;

- Ναι, ναι, **τις αποκάλεσε πλαστικές κάρτες**. Αν αποδεχθείς «Εβραϊκές» ταυτότητες, είναι σαν να τις δέχεσαι από τους Εβραίους, διότι αυτά τα έγγραφα έρχονται απ' αυτούς (που ξέρομε από τις προφητείες ότι θα υποδεχτούν τον Αντίχριστο).

- **Είπε ότι το επόμενο βήμα είναι πλαστικές κάρτες - ταυτότητες οι οποίες δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να γίνουν δεκτές.**

- Επειδή ο π. Νικολάι δεν ευλογούσε την αποδοχή των νέων ταυτοτήτων, κι ο ίδιος δεν τις δέχτηκε. Γι' αυτό δεν ήρθε να δει τα παιδιά του. Γι' αυτό ζούσε θεάρεστα.

- Μα, Μητέρα, δεν εξήγησε (ο π. Νικολάι) γιατί δεν επιτρέπεται στους Χριστιανούς να πάρουν αυτές τις ταυτότητες; Τον ρώτησες γιατί δεν επιτρέπεται να τις δεχτούμε;

- Ο π. Νικολάι είπε ότι αυτές ήδη σημαίνουν το σύμβολο του Αντιχρίστου 666. Γι' αυτό δεν πρέπει να τις δεχτούμε.

Μια γυναίκα ήρθε και είπε:

- Πάτερ, θέλω αληθινά να σώσω την ψυχή μου πάρα πολύ.

Και ο πατήρ απάντησε: Μην δεχτείς κανένα είδος νέου εγγράφου (ταυτότητας).



Υπενθυμίζομε ότι παλιότερα (το 2011) έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να περάσει στη Ρωσία μια καινούργια ταυτότητα που θα ήταν πολλαπλών χρήσεων. Η είδηση (1 Μαρ. 2011) από τους Times της Μόσχας έλεγε:

Ο πρόεδρος (τότε) Ντμίτρι Μεντβέντεφ υποσχέθηκε τη Δευτέρα ότι σε τρία χρόνια από τώρα όλοι οι Ρώσοι θα έχουν αυτή τη μαγική κάρτα. Έδωσε διορία στην κυβέρνηση μέχρι τον Μάιο να προβεί σε τελικούς υπολογισμούς των αναγκαίων κεφαλαίων για την **εισαγωγή της παγκόσμιας ηλεκτρονικής κάρτας ή UEC για όλους τους πολίτες** και κάλεσε τις τράπεζες να μην επωφεληθούν από τους χρήστες των καρτών κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής εκσυγχρονισμού και τεχνολογικής ανάπτυξης της οικονομίας τη Δευτέρα.



Το UEC, το οποίο θα είναι ένα είδος "Ελβετικού στρατιωτικού μαχαιριού" από πλαστικές κάρτες και θα χρησιμεύσει ως συνδυασμός κρατικής ηλεκτρονικής ταυτότητας, άδειας οδήγησης, ασφάλισης αυτοκινήτου και κάρτας μετανάστευσης μεταξύ άλλων πιθανών προνομίων, πρέπει να είναι διαθέσιμο στους Ρώσους έως το 2014, σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό νόμο.

Ο (τότε) πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ κρατάει δείγματα προτεινομένων πολλαπλών χρήσεων ταυτοτήτων και καρτών πληρωμών.

Το σχέδιο για τη δημιουργία της νέας ηλεκτρονικής κάρτας θα μπορούσε να κοστίσει στην κυβέρνηση περίπου 150 δισεκατομμύρια ρούβλια (5,2 δισεκατομμύρια δολάρια) ως τα 170 δισεκατομμύρια ρούβλια (5,9 δισεκατομμύρια δολάρια), δήλωσε η υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης *Elvira Nabiullina* στους δημοσιογράφους στη συνεδρίαση της επιτροπής εκσυγχρονισμού.

Ο Μεντβέντεφ ομολόγησε ότι μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν βρήκε καλή απάντηση στο ζήτημα της προστασίας των δεδομένων των πολιτών της και παραδέχτηκε ότι συχνά τα προσωπικά στοιχεία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αλλά «από μόνη της, η προστασία των πληροφοριών αυτών δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην λήψη απόφασης για την έκδοση καρτών», δήλωσε ο Μεντβέντεφ. Το γεγονός ότι **η κάρτα θα χρησιμοποιήσει ένα ξένο τσιπ** θα πρέπει επίσης να μην εμποδίσει το έργο να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο Μεντβέντεφ. «Δεν θα περιμένουμε μέχρι να δημιουργήσουμε το δικό μας chip, διαφορετικά δεν θα γίνει ποτέ», δήλωσε ο πρόεδρος. Ενώ ο Μεντβέντεφ υποσχέθηκε ότι η νέα κάρτα "θα βελτιώσει τη ζωή δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων" περικλύποντας τη γραφειοκρατία και επιτρέποντας στους Ρώσους να κάνουν τα πάντα από την πληρωμή των λογαριασμών φυσικού αερίου τους ως το ραντεβού ενός γιατρού σε απευθείας σύνδεση, οι ειδικοί βλέπουν πολλές δυνατότητες για την κάρτα να μετατραπεί από ένα μαγικό ραβδί σε ένα όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του ιδιοκτήτη του μέσω απάτης και κλοπής ταυτότητας. Οι περιπτώσεις απάτης που αφορούν πλαστικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες στη Ρωσία, σύμφωνα με τους ειδικούς, κυμαίνονται από 1% έως 1,5% όλων των καρτών και δεν αναφέρονται όλες.

Προσέξτε, είναι ακριβώς αυτό που έλεγε ο γέροντας Νικολάι, διότι η ταυτότητα του Μεντβέντεφ είναι ξένη (παγκόσμια), με τσιπ ξένο, Εβραϊκών (Τραπεζικών) συμφερόντων, και αφορά πολλαπλές χρήσεις, δηλ. σε εξουσιάζει ολόκληρο!



Ας δούμε όμως τώρα και τις νεότερες προσπάθειες, σύμφωνα με είδηση της 15ης Νοεμβρίου 2017. Τώρα οι Ρώσοι προσπαθούν να φέρουν υπερσύγχρονη τεχνολογία με πολλές ευκολίες αλλά εντελώς ανυπόστατη από άποψη ασφαλείας, την **ταυτοποίηση + πληρωμές μέσω κινητού..!**

Η Κάρτα SIM πρόκειται να γίνει πλήρης ταυτότητα των Ρώσων πολιτών.

(SIM card to become full-scale ID card of Russian citizens. <https://ruskiymir.ru/en/news/233580/>)

15.11.2017 **Η Κρατική Δούμα πρόκειται να αρχίσει να καταρτίζει νομοσχέδιο σχετικά με την έκδοση κάρτας SIM που θα γίνει πλήρες αναγνωριστικό δελτίο (ταυτότητα) των Ρώσων πολιτών.** Η δήλωση αυτή έγινε από τον πρόεδρο της επιτροπής της Κρατικής Δούμας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές Ανατόλι Ακσακόφ κατά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα *Izvestia*.



Δεν υπάρχει έλεγχος για την πώληση καρτών SIM αυτή τη στιγμή, αλλά σε περίπτωση αυστηρού ελέγχου αυτής της πώλησης, **οι τηλεφωνικές κάρτες θα μετατραπούν σε αναγνωριστικά (ταυτότητες) πλήρους κλίμακας,** δήλωσε ο

Ανατόλι Ακσακόφ. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να κρατούν διαβατήρια ανά πάσα στιγμή. Αργότερα, οι κάρτες SIM θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση τραπεζικών δανείων. Σε αυτό, ο αριθμός των καρτών SIM που θα πωλούνται σε ένα άτομο δεν θα είναι περιορισμένος, (αλλά)

κάθε κάρτα πρόκειται να γίνει αναγνωριστής πλήρους κλίμακας και δεν θα μεταφέρεται σε τρίτους.

Για να δημοσιευθεί αυτό το νομοσχέδιο, θα πρέπει να καταρτιστεί ένας κατάλογος των καρτών SIM και ο έλεγχος της πώλησης θα πρέπει να ενισχυθεί για να αποφευχθεί η απάτη. Η *Izvestia* έχει σημειώσει ότι οι φορείς κινητής τηλεφωνίας ενδιαφέρονται για αυτή την πρωτοβουλία της Κρατικής Δούμας, αλλά η *Rosfinmonitoring* βλέπει τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με αυτό το έργο.



Ηλεκτρονικός ολοκληρωτισμός ή άνεση;

Οι πληρωμές από κινητό έχουν αρχίσει στην Κίνα, ενώ στη Ρωσία ετοιμάζεται η ταυτότητα στο sim του κινητού, με το οποίο συγχρόνως θα γίνονται αγοραπωλησίες... Και η τελειότερη ηλεκτρονική παρακολούθηση προωθείται συγχρόνως... ξεκινώντας από την Κίνα. Παρατηρείστε [σε βίντεο](#) πως σε 7 λεπτά της ώρας εντοπίζουν και συλλαμβάνουν τον οποιοδήποτε έχουν σταμπάρει σαν ύποπτο. Πόσο λογικό είναι οι άνθρωποι να παραδίδονται ανεξέταστα στα χέρια ενός Νεοταξικού συστήματος που προχωράει ισοπεδώνοντας αξίες, οικονομίες, ανεξάρτητες χώρες και μεμονωμένα άτομα;

Σχετικά με τις ταυτότητες είπαν:

- Ο άγιος Παΐσιος 1) για τις ταυτότητες-666⁴ & ότι 2) ήταν σταθερά ενάντιος σ' αυτές!⁵

- Στις 17-11-2010, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος: **Η «Κάρτα του Πολίτη»**

α) δεν πρέπει να περιέχει "666" και

β) να μην παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες.

- Ο άγιος Γαβριήλ ο διά Χριστόν σαλός και ομολογητής από την Γεωργία: «*Αν κλέψεις τρόφιμα, παραβιάζεις μία από τις δέκα εντολές, κι όποιος το κάνει αυτό θα πάρει το νούμερο, την ταυτότητα δηλαδή του Αντιχρίστου. Οι πιστοί θα ελπίζουν στον Θεό, και στις έσχατες μέρες ο Κύριος θα ενεργεί τέτοια θαύματα στους δικούς Του ανθρώπους, που θα τρώνε ένα φύλλο και αυτό θα τους είναι αρκετό για να συντηρηθούν ένα μήνα. Όπως και το χύμα: θα το σταυρώνουν και θα τους ωφελεί όπως το ψωμί*». <https://www.imdleio.gr/diaf/2015/08/gGabriel.html>

- Γερόντισσα Λαμπρινή (+2002):

- «*Το ψωμί μου εμένα (λέει η Λαμπρινή)... Θα παίρνω ένα κομμάτι από την κοπέλα μου. Θα παίρνει η κοπέλα μου ψωμάκι, θα παίρνω και εγώ ένα κομμάτι*» λέω εγώ (προς τον Κύριο).



- «*Α όχι, λέει ο Κύριος, η κοπέλα σου θα πάρει με την ταυτότητα. **Άμα το κομμάτι αυτό που θα πάρεις είναι από την ταυτότητα, είσαι και εσύ σαν αυτή***»! Αυτά τα είπε η γερόντισσα το 1997, ενώ προηγουμένως το 1990, είχε πει επίσης:

- «*Θα σας αναγκάσουν να πάρετε μια κάρτα-ταυτότητα. Θα κάνετε όλες τις συναλλαγές σας με αυτή. Να μη την πάρετε, είναι του Αντιχρίστου..! Όποιος την πάρει αμέσως ξεβαπτίζεται*»..! (<https://www.imdleio.gr/diaf/2016/vid4/gLabrini.html>)

- Γερόντισσα Νίλα από τη Ρωσία (+1999):

«*Βάζουν στα βρέφη το σφράγισμα του Αντιχρίστου*»! (Το προσπαθούν ήδη στην Ιταλία. Το ξεκίνησαν με τον αριστερό πολιτικό Ρέντσι, που όμως όταν έχασε ένα δημοψήφισμα έφυγε από την εξουσία).

⁴ https://www.imdleio.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/04_Taytotites.pdf

⁵ <https://www.imdleio.gr/diaf/2010/10/gPaisios-tayt-const.pdf>

Για την μητέρα όλων των ανομιών παγκοσμιοποίηση, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είπε σε προσφώνησή του της 4-10-2011 ενώπιον της Ιεραρχίας:

«Καθημερινά βλέπουμε να απλώνεται σ' Ανατολή και Δύση η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, η οποία, σημειωτέον, καμία σχέση δεν έχει ούτε με την αρχαιοελληνική παγκοσμιότητα, ούτε με τη Χριστιανική Οικουμενικότητα»!

Η κατοχική κυβέρνηση στην Ελλάδα προωθεί την ηλεκτρονική σκλαβιά, με όλων των ειδών τα ψηφιοποιημένα συστήματα. **Όταν θα εισάγει την νέα ηλεκτρονική ταυτότητα δεν πρέπει να την πάρει κανείς... εξ άλλου τότε αρχίζουν τα γεγονότα στα οποία χρειάζεται Θεϊκή προστασία.** Να μην μπει κανείς σ' αυτά σαν ...αβάππιστος (κατά τη γερ. Λαμπρινή ή με το ένα πόδι στην Κόλαση κατά τον γέροντα Νικολάι)!

• **Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης (+2006):** Υπακοή μόνο στους επισκόπους που δεν θα πάρουν ταυτότητα! (<https://www.imdleio.gr/diaf/2018/g.Ambrosios.html>)

- **«(Όσον αφορά την προαίρεση του ατόμου) είτε πάρεις την ταυτότητα και την έχεις στην τσέπη δεν είναι το ίδιο αν την είχες στο μέτωπο, σφραγισμένος»;** (και στις δύο περιπτώσεις υποδουλώνεσαι στους εωσφοριστές των Βρυξελλών και της Νέας Τάξης)!

- **«Οι πνευματικοί να φροντίσουν ώστε τα πνευματικά παιδιά τους να μην πάρουν την ταυτότητα»!**

- **«Τότε θα είναι μερικοί επίσκοποι που (ακόμα) θα κρατούν... Μόνο σ' αυτούς θα πειθαρχούμε! Όσοι δεν πάρουν ταυτότητα! Αυτοί που πήραν ταυτότητα δεν έχουν μέρος με τον Χριστό! Δεν έχουμε καμμία επικοινωνία, καμμία σχέση μ' αυτούς»!**



• **Ο π. Ιωάννης Καλλαϊδης (+2009)** μίλησε κι αυτός για τις ταυτότητες, προσθέτοντας και νέα στοιχεία στα λόγια των άλλων αγίων και γερόντων (από το βιβλίο):

1) Ο πατήρ Ιωάννης μάς έλεγε πως **σύντομα θα επικρατήσει μεγάλη πείνα στην Ελλάδα.** Όμως, ο κόσμος θα την αντέξει και δεν θα εξαντληθεί με τη βοήθεια του Θεού.

2) Τα Χριστούγεννα του 2006, τρία χρόνια πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας (π. Ιωάννης Καλλαϊδης), ήμασταν όλοι μαζεμένοι στο σπίτι του αδελφού μου του Χρήστου για τη γιορτή του. Δακρυσμένος ο πατέρας είπε: **«Ποιος θα έχει ανδρείο φρόνημα και δεν θα υποκύψει να πάρει την καινούργια ταυτότητα, αν δει τα παιδιά του να πεινάνε; Κλάψτε στον καλό Θεό να μας λυπηθεί, γιατί θα χαθούν ψυχούλες».**

Λίγους μήνες μετά αναφέρθηκε εκ νέου στο θέμα λέγοντας: **«Δοξασμένο να είναι το όνομα του Κυρίου, που άκουσε τις προσευχές μας κι έδωσε έλεος. Έτσι θα προηγηθούν τα γεγονότα που θα γίνουν με την Πόλη και θα σταματήσει αυτό το κακό με τις ταυτότητες. Και μάλιστα μαζί με την Ελλάδα θα σωθούν κι άλλα κράτη, που είναι έτοιμα να πάρουν αυτήν την ταυτότητα».**

3) Λίγους μήνες πριν κοιμηθεί ο παπά-Γιάννης υπήρχε πληροφορία για πιθανό θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους. Όταν του το αναφέραμε, μας είπε: **«Τους Τούρκους να μην τους φοβάστε. Θα πάθουν μεγάλη ζημιά. Να το θυμάστε καλά. Τους Τούρκους μην τους φοβάστε»!** (ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΑΪΔΗΣ 1925-2009, τόμ. Β, σελ. 159).



8. Μαζική πτώση του κλήρου.

Μαρτυρίες:

Ο π. Νικολάι μίλησε για την μαζική πτώση του κλήρου και της ιεραρχίας της Εκκλησίας. Ότι θα έρθει ο καιρός που **στο Περμ θα απομείνουν ένας, το πολύ δύο, αληθινοί ιερείς!**

Θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια. Ήμουν μικρή και στη γη μας ήταν τα λείψανα του πανάρητου Σισώη. Η γιαγιά και η μητέρα μου ακόμα τον θυμόντουσαν. Υπήρχε μια ηλικιωμένη επίσης, που προείδε πολλά πράγματα.

Κάποτε όταν οι άλλες γυναίκες μιλούσαν, εμείς ακούγαμε και επήγαμε προς τα δένδρα.

Πιασθήκαμε από το χέρι. Είμασταν παιδιά στην ηλικία των 8 ετών, και φωνάζαμε: **«Ο τελευταίος πατριάρχης δεν θα σώσει την ψυχή του».**

Πιθανόν οι γυναίκες μίλησαν γι' αυτό όταν παρευρισκόμασταν εμείς, και σαν παιδιά, αρχίσαμε να το φωνάζομε σ' όλο το χωριό. **(Δεν είναι σίγουρη σαν μαρτυρία).**

- **Είπε κάτι για τον πατριάρχη Ποιμένα;** Μήπως τον πίεσαν να αποδεχθεί τον καθολικισμό ή να κλείσει τις Λαύρες ή τις εκκλησίες; Μήπως θυμάσαι πως είπε ότι θα σας πίεζαν να υπογράψετε ένα χαρτί όπου ήταν γραμμένο να υπαχθείτε στους καθολικούς; Ότι οι καθολικοί θα ενωθούν με μας;

- **Του έφεραν ότι χρειαζόταν για να υπογράψει αλλά αυτός (ο Ποιμήν) είπε: «Πάνω από το νεκρό μου σώμα και έφυγε».**

Ο π. Νικολάι συνήθιζε να μιλάει πολύ όμορφα για τον πατριάρχη Ποιμένα.

Είπε ότι ο Ποιμήν είναι ο τελευταίος Ορθόδοξος πατριάρχης, προβλέποντας ότι στο μέλλον οι πατριάρχες μας και η Ιεραρχία θα ευλογούν την αποδοχή του Αντιχρίστου!

Την αιτία της τόσο μεγάλης πτώσης ο π. Νικολάι είδε στην πλεονεξία και την πτώση σε πειρασμό.

Παρ' όλα αυτά ο πατήρ έδινε ευλογία να πηγαίνουν οι Χριστιανοί στην εκκλησία έως τέλους, μέχρι να αλλάξει το Σύμβολο της Πίστεως (Πιστεύω εις ένα Θεόν...).

Θα πάψουν να απαγγέλουν το (αυθεντικό) «Πάτερ ημών», θα αλλάξουν τη σφραγίδα στα πρόσφορα της Θείας Λειτουργίας.

Θα βγάζουν έξω από το ιερό το Αρτοφόριο (ή κιβωτό) με τα Άγια Δώρα.

Ρωτούσε ο πατήρ: πως θα αλλάξουν την πίστη; Η πτώση (των πολλών) της Εκκλησίας θα συμβεί, έλεγε.

Δεν θα είναι επιτρεπτό σε μας να πηγαίνομε στην εκκλησία (τότε). Και θα το πάνε τόσο μακριά, που στο ιερό θα τελούν τις ακολουθίες γυναίκες (δεν θα είναι απλές βοηθοί).

Αυτό είναι ότι είπε ο π. Νικολάι. Αυτό ξεκίνησε με αυτή την περίφημη ελευθερία (μετά την πτώση του κομμουνισμού).



9. Το «Θηρίο» που τα ξέρει όλα!

Μαρτυρίες:

Ενώ είμασταν μαζί στο κελλί του π. Νικολάι, ο πατήρ μου είπε: «Μαρία ξέρω ότι δεν θα το πεις, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι όταν η δραστηριοποίηση των ελευθεροτεκτόνων θα...». Ο πατήρ είπε ότι οι Μασόνοι θα είναι στα γραφεία, θα έχουν τα πόστα. Τότε να ξέρετε ότι το τέλος είναι κοντά.

Έτσι το είπε: **Όταν ελευθερία θα έρθει και ο κόσμος θα πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ, τότε ο κόσμος θα χάσει τελείως τον Θεό.** (Δηλ. την πίστη του σ' Αυτόν).

Αυτό είπε. Κατάλαβα ότι ήδη αυτό συνέβαινε, αρχίζοντας από το 1990.

Όταν ελευθερία δόθηκε στην Ορθοδοξία και στην Εκκλησία, ο πατήρ έλεγε ότι τότε ο κόσμος έχασε τελείως τον Θεό.

Ο π. Νικολάι μίλησε για κομπιούτερς, αν και δεν υπήρχαν τότε.

- Χρησιμοποίησε ο πατήρ αυτή τη λέξη; "Κομπιούτερς";

Ο πατήρ έλεγε ότι θα κάνουν μια μηχανή που θα την ονομάσουν «Θηρίο». (Ήδη υπάρχει στις Βρυξέλλες, σε λίγο θα έχει διασυνδέσεις παντού στη Γη).

Σ' αυτή τη μηχανή κάθε τι θα είναι γνωστό...

Το τελευταίο θαύμα είναι αυτή η μηχανή, «Το Θηρίο»! Σύντομα θα ξεκινήσει και τότε θα είναι πολύ άσχημα.

Ο καθένας, ο κόσμος όλος θα εισαχθεί σ' αυτό το κομπιούτερ.

Ο π. Νικολάι το είπε έτσι. Είπε ότι αυτή η μηχανή είναι όμοια με TV. Ή όπως έλεγε ο κόσμος, αν κάτι συμβαίνει στη Μόσχα το βλέπεις στο σπίτι σου.

Το κομπιούτερ θα ξέρει γενικά όλα τα κρυμμένα πράγματα (επειδή θα παρακολουθεί τα πάντα).

Ο πατήρ έλεγε ότι στον καιρό των διωγμών πλήθος ανθρώπων θα εγκαταλείψουν (τον Χριστό) λόγω του φόβου, του φόβου των βασάνων.

Θα βάζουν ένα άνθρωπο μπροστά στο «Θηρίο», και το «Θηρίο» θα λέει: «Μην πιστεύετε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός αρνήθηκε μόνο με τα λόγια ενώ προσεύχεται. Δεν αρνήθηκε με την ψυχή του»!

Τους χρειάζεται να αρνηθείτε με όλη την καρδιά σας, να αποβάλλετε τον Θεό (από μέσα σας).



10. Ο διχασμός του κλήρου!

Μαρτυρίες:

Ο π. Νικολάι είπε ότι θα έρθει μια καταστροφή και ο κλήρος θα διασπασθεί (διχασθεί). Αυτό θα είναι μια καταστροφή για τους ανθρώπους. Αυτό είπε.

- Αυτή η διάσπαση (σχίσμα) θα συμβεί σε σχέση με αυτό το πρόβλημα;

- Δεν είπε. Είπε μόνο για διάσπαση. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θα συμβεί για το λόγο αυτό.

Πριν τις ταυτότητες δεν υπήρχε κάποιος διχασμός ενώ τώρα υπάρχει (εάν είναι αυτό μόνο).

Ο π. Νικολάι είπε ότι αυτό θα έχει τεράστια αρνητική επίδραση στον κόσμο, διότι δεν θα ξέρουν ποιον να πιστεύσουν. Ποιος είναι σωστός; Ποιον να ακολουθήσεις;

Για τους ανθρώπους θα είναι καταστροφή γιατί ο κλήρος θα διασπαστεί.

Αυτές είναι οι λέξεις του πατρός: **Ένας διχασμός (σχίσμα;) θα συμβεί.**

Και καθώς ο π. Νικολάι είπε, ότι ένα βασίλειο δεν μπορεί να υπάρξει αν διασπαστεί, το ίδιο επίσης αληθεύει για την Ορθοδοξία (στην γήινη οργάνωσή της).

Πιθανόν λόγω του διχασμού τώρα κατά των ταυτοτήτων, πιθανόν αργότερα, η τροποποίηση της πίστης θα ξεκινήσει. **Διότι όποιος λάβει αυτή την ταυτότητα θα αποδεχθεί επίσης την τροποποίηση της πίστης.**

Είπε ότι οι ακολουθίες θα τροποποιηθούν. Και ότι θα σας διώκουν. Αλλά είπε ένα πλήθος νέων ανθρώπων θα γίνουν ιερείς.

Για τον κλήρο είπε ότι (οι πολλοί) θα υπηρετούν για την γυναίκα τους και τα παιδιά τους.

Είπε ότι (τελικά) θα δεχτούν τον Αντίχριστο.

- Ο κλήρος;

Είπε ότι οι ιερείς θα δίνουν ευλογίες να αποδεχτείτε τις (νέες) ταυτότητες και όλα τα σχετικά έγγραφα, αλλά εσείς πρέπει να μην τα δεχτείτε.

Δεν είναι επιτρεπτό σε σας (τους Χριστιανούς) να αποδεχτείτε το σημάδι (τσιπ του Θηρίου) ούτε τις (νέες) ταυτότητες.

Αν η πλειοψηφία των κληρικών πέσει και ο κόσμος ακολουθήσει τον κλήρο, αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα των ανθρώπων θα πέσει επίσης, και πολύ λίγοι θα σώσουν τις ψυχές τους!

Ο π. Νικολάι είπε ότι στο παρόν ο εχθρός πολεμάει ως εξής: Θα σας εξηγήσω με δικά μου λόγια.

Για παράδειγμα υπάρχει ένας τίμιος άνθρωπος και δέχεται επίθεση από τον εχθρό ώστε να επιλέξει τον λάθος δρόμο. Και οι πιστοί (που τον εκτιμούν) θα τον ακολουθήσουν.

Τώρα όλες οι προσπάθειες του διαβόλου είναι να διαφθείρει τους κληρικούς, ώστε να διαλέξουν τον «λάθος δρόμο».

Αν ο κλήρος διαλέξει τον λάθος δρόμο, το ίδιο θα κάνουν οι άνθρωποι.

Δεν υπάρχει ανάγκη για τους δαίμονες να πολεμήσουν τους λαϊκούς, διότι αυτοί θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του κλήρου.

Είπε ο π. Νικολάι ότι θα έρθει ο καιρός που όλοι οι κληρικοί θα ξεστρατήσουν μακριά από τον Θεό;

- Το έλεγε.

- Μπορείς να γίνεις πιο σαφής;

Ο πατήρ έλεγε ότι θα έρθει ένας τέτοιος καιρός, που τότε όλοι θα είναι προδότες (της πίστης).

- Εννοείς τον κλήρο;

- Ναι.

Θυμάμαι ότι έδινε το εξής παράδειγμα. Όταν ο Κύριός μας ζούσε στη Γη, μεταξύ των μαθητών του υπήρχε ένας προδότης, ο Ιούδας. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν πιστοί. Πριν την 2α Παρουσία του Κυρίου τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα υπάρχουν λίγοι κληρικοί πιστοί στον Χριστό.

Έλεγε ότι τα πράγματα θα αντιστραφούν. Ότι θα υπάρχουν λίγοι Ποιμένες.

Έλεγε ότι όσο ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης είναι στη ζωή ρωτάτε τον για οτιδήποτε. Όταν πλέον δεν θα ζει, μην ρωτάτε κανένα (για πνευματική καθοδήγηση), διαβάζετε το (3ο;) βιβλίο του Έσδρα (ή την Αποκάλυψη). Γιατί όλα είναι γραμμένα εκεί.

Όταν πηγαίνετε στην εκκλησία, πηγαίνετε για τον Θεό, όχι για τους ιερείς. **Παρόλο που οι ιερείς θα είναι τέτοιοι (όπως ειπώθηκε) εσείς πρέπει να πηγαίνετε στην εκκλησία (και να συμμετέχετε στα Μυστήρια).** Γιατί οι κληρικοί θα δώσουν λόγο στον Θεό για όσα έπραξαν.

- Μήπως ο π. Νικολάι είπε ότι θα υπάρξει καιρός που δεν θα είναι επιτρεπτό να πάμε στην εκκλησία;

- Το έλεγε.

- Πότε θα γίνει αυτό;

Έλεγε ότι θα έρθει καιρός που δεν θα είναι επιτρεπτό (εκ Θεού) να μπούμε στην εκκλησία. **Γιατί στο πρόσφορο για τη θεία κοινωνία θα μπει ένα άστρο και το άστρο θα αντικαταστήσει τον σταυρό!**

- Δηλ. θα αλλάξουν τη σφραγίδα στο πρόσφορο της θείας κοινωνίας;

- Ναι.

- Μήπως θυμάσαι τι έλεγε ο πατήρ για το πεντάκτινο αστέρι;

Για το 5κτινο άστρο ο π. Νικολάι είπε ότι τώρα το απορρίπτομε γιατί αντιπροσωπεύει το άστρο του (αντίχριστου) Λένιν.

Ο εχθρός (διάβολος) θα ενεργήσει έτσι που πριν το τέλος (του κόσμου) θα το κάνει εξάκτινο. Και ο κόσμος θα συμφωνήσει και θα δεχτεί το εξάκτινο άστρο.

Θα λένε ότι είναι πολύ καλό που το 5κτινο άστρο αντικαταστάθηκε από το 6κτινο και θα το δεχτούν. Αυτό το άστρο θα είναι όμοιο με το άστρο του Αντιχρίστου.

Παρατήρηση:

Με πολύ διάκριση, λόγω και του προφητικού του χαρίσματος, ο π. Νικολάι μας συμβουλεύει ότι η πνευματική καθοδήγηση θα είναι σπάνια στο μέλλον, επειδή οι περισσότεροι κληρικοί θα αποστατήσουν από την αληθινή πίστη δεχόμενοι τον οικουμενισμό και άλλες επινοήσεις των πολιτικών που καταργούν την ελευθερία του ατόμου, όπως τις νέες ταυτότητες που υποτάσσουν τους ανθρώπους στο απάνθρωπο σύστημα του Αντίχριστου, μέχρι να εμφανισθεί κι ο ίδιος! Και υπάρχει η απειλή στο Ευαγγέλιο ότι αν τυφλός οδηγεί τυφλό σε βόθυνο (καταβόθρα) θα πιάσουν κι οι δύο! **«...άφετε αυτούς. οδηγοί είσι τυφλοί τυφλών. Τυφλός δε τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται!»** Δηλ. θα απωλεσθούν κι οι δύο. (Ματθ. 15:14)

Όμως συμβουλεύει, ο πατήρ, ότι **οι άνθρωποι μπορούν να πηγαίνουν στην εκκλησία (και να μετέχουν στα Μυστήρια), παρόλο που θα έχει αρχίσει η αποστασία.** Διότι άλλο είναι η απλή εξομολόγηση για άφεση των αμαρτιών και άλλο η πνευματική καθοδήγηση που και



τώρα γίνεται από λίγους. Και διότι από τα Μυστήρια ο Θεός θα αποτραβήξει τη χάρη Του όταν φανερά θα αλλάξουν τον Σταυρό με το άστρο, στο πρόσφορο της Θείας Λειτουργίας. Θα κάνουν κι άλλες αλλαγές τότε: Θα αλλάξει το Σύμβολο της Πίστεως (Πιστεύω εις ένα Θεόν...) και θα πιάσουν να απαγγέλουν το αυθεντικό «Πάτερ ημών»... κλπ. Ήδη στη Δύση θέλουν το «Πάτερ ημών»⁶ να το αντικαταστήσουν με το πολιτικά ορθό **«Πάτερ και Μητηρ ημών»!!!⁷**

Και πλέον η **"Εκκλησία της Σουηδίας" σταματά να βάζει γένος στη λέξη «Θεός»!...⁸**



11. Το σημάδι της ταφής του Λένιν

Μαρτυρίες:

- Τι είπε, ο π. Νικολάι, για τον Λένιν;
- Ο πατήρ είπε ότι ο Λένιν είναι σαν πρόδρομος του (τελικού) Αντιχρίστου. Αλλά είπε, πρέπει να ταφεί. Θα έρθει ο καιρός που θα τον θάψουν.

Όταν τον θάψουν, ο Αντίχριστος θα έρθει!

Ο πατήρ είπε ότι όσο ο Αντίχριστος δεν έχει ακόμη μεγαλώσει, ο Λένιν θα είναι άταφος!

Όταν θα θάβουν τον Λένιν, τότε ο Αντίχριστος θα εμφανισθεί!

Έλεγε ότι ο Αντίχριστος θα γίνει δεκτός από όλο τον κλήρο και τότε δεν θα είναι πλέον επιτρεπτό να πηγαίνομε στην εκκλησία.

Όταν έρθει ο Αντίχριστος, ο π. Νικολάι μας προειδοποιούσε να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να μην πηγαίνομε στην υποταγμένη στον Αντίχριστο εκκλησία.

Είπε ότι στην εκκλησία θα υπάρχουν εικόνες του Αντιχρίστου. Ο πατήρ είπε ότι αυτό θα συμβεί τον καιρό του Αντιχρίστου.

Ότι στην (κάθε) εκκλησία αντί για εικόνες θα υπάρχουν πορτρέτα του Αντιχρίστου. Τότε δεν είναι επιτρεπτό σε μας να εισερχόμεθα στην εκκλησία.

⁶ <https://www.imdleio.gr/diaf/2013/08/pope-telones.pdf>

⁷ <https://www.imdleio.gr/html/anortho.htm#pol-cor>

⁸ <https://www.imdleio.gr/Synod/02/ep2.html#swed>



Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην 2η προς Θεσσαλονικείς ομιλία για τον Αντίχριστο:

«Και θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος (Αντίχριστος), λέει (ο απ. Παύλος), ο υπερυψούμενος πάνω από κάθε λεγόμενον Θεό ή σέβασμα. Διότι δεν θα οδηγήσει σε ειδωλολατρεία εκείνος, αλλά είναι κάποιος αντίθεος, και θα καταργήσει όλους τους θεούς, και θα διατάξει να προσκυνούν αυτόν αντί του Θεού. **Και θα καθήσει στον ναό του Θεού, όχι μόνο αυτόν των Ιεροσολύμων, αλλά και όλες, τις πανταχού (οπουδήποτε), εκκλησίες**».⁹

Αν και τα γεγονότα της εποχής μας, πριν τον 3ο Παγκ. Πόλεμο, απλώς μοιάζουν με αυτά της Συντελείας (διαβάστε το **«3 ΟΥΑΙ»**), ο Αντίχριστος ετοιμάζεται από τώρα... και **το σημείο της εμφάνισής του, που είναι η ταφή του Λένιν κατά τον π. Νικολάι, συζητείται ήδη!**



Αναφορικά με όσα είπε ο π. Νικολάι **οι ειδήσεις λένε (pdf - αγγλικά):**

- Ο αρχираββίνος Λαζάρ της Ρωσίας λέει ότι πρέπει να ταφεί το σώμα του Λένιν, και οι τάφοι που είναι στο κοιμητήριο κοντά στον τοίχο του Κρεμλίνου να μετακινηθούν. (Interfax, Ιαν. 2017).

- Πάνω από τους μισούς Ρώσους (58%) θέλουν να ταφεί το σώμα του Λένιν. (Russia Today - Απρ. 2017).

- Οι κομμουνιστές της Ρωσίας λένε διά του αρχηγού τους ότι ο πρόεδρος Πούτιν υποσχέθηκε να κρατήσει το σώμα του Λένιν στο Μαυσωλείο της Μόσχας! (RT - Αύγ. 2017).

- Ο Λένιν θα πρέπει να ταφεί, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην προκληθεί ζημιά (μήπως μελαγχολήσουν οι κομμουνιστές;) πιστεύει αξιωματούχος της Ρωσικής Εκκλησίας (ο επί των Πολιτιστικών θεμάτων επίσκοπος Τύχων Σεβκούνοφ). (Interfax - Ιαν. 2017). Τον Μάρτιο όμως του 2017, ο ανώτερος εκπρόσωπος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Αλεξάντρ Σίπκοφ, απέρριψε την ιδέα της απομάκρυνσης του σώματος του Λένιν από την Κόκκινη Πλατεία, λέγοντας ότι πριν να συμβεί αυτό η Ρωσία και οι γειτονικές χώρες πρέπει να απαλλαγούν από τη σοβιετική και κομμουνιστική κληρονομιά..! (RT - Μάρ. 2017).



Αλλά, η τιμή προς τον Λένιν, στο Μαυσωλείο που βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της πρωτεύουσας της Ρωσίας, συντηρεί και ευπρεπίζει τη μνήμη ενός δεδηλωμένου εχθρού του Θεού και των πιστών ανθρώπων Του.

Στη φωτογραφία, ο π. Νικολάι



⁹ «...καὶ ἀποκαλυφθῆ ὁ ἄνθρωπος, φησὶν, ὁ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα. Οὐ γὰρ εἰς εἰδωλολατρείαν ἄξει ἐκεῖνος, ἀλλ' ἀντίθεός τις ἔσται, καὶ πάντας καταλύσει τοὺς θεοὺς, καὶ κελεύσει προσκυνεῖν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ καθεσθήσεται εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, οὐ τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς πανταχοῦ ἐκκλησίας». (MPG 62,482)



Ο γνωστός Ρώσος πολιτικός **Βλαδίσλαβος Ζιρινόφσκι**, υποψήφιος και για τη Ρωσική προεδρία, εξέθεσε σε ομιλία του στη Ρωσική Δούμα, στις 4-9-2013, με την ευκαιρία των συζητήσεων για μεταφορά του μαισωλείου του Λένιν, τα εγκλήματα του Λένιν και του κομμουνισμού γενικότερα, στη Ρωσία: **«100 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στους τάφους (από τους κομμουνιστές)»!** (video)

Η δημόσια προσκύνηση του Λένιν εμποδίζει τη χάρη του Θεού να δώσει ένα αρκετά ισχυρό Ρωσικό κράτος και ηγεσία, ώστε να αποτραπεί ο παγκόσμιος πόλεμος, παρά το ότι εκατομμύρια Ρώσων νεομαρτύρων ικετεύουν γι' αυτό. Ο παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει και για να τιμωρηθούν τότε όσοι (εκτός των άλλων αμαρτημάτων) επιμένουν στην αθεΐα και την προσκύνηση βλάσφημων και εγκληματιών ανθρώπων αντί του φιλανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού. Εξ άλλου διεθνή δικαστήρια για τους Ναζί εγκληματίες έγιναν, ενώ για τους κομμουνιστές κανένα...

Όταν γίνει, η ταφή του Λένιν δεν θα δώσει ευλογία στο κράτος αλλά θα φέρει κάτι ακόμη χειρότερο, λέει ο π. Νικολάι, την ανάδειξη του τελικού Αντιχρίστου. Και αυτό γιατί η ταφή δεν θα γίνει σαν πράξη μετανοίας του Ρωσικού λαού και των ηγετών του τώρα, δηλ. όσο υπάρχει καιρός, αλλά όταν οι άνθρωποι σε κατάσταση αμετανοησίας μπουν μέσα στη δίνη των γεγονότων των «εσχάτων καιρών», και γίνουν χειρότεροι από τις βιαιότητες (των πολέμων, της αναρχίας και άλλων καταστροφών υλικών και πνευματικών), οπότε ο μόνος που θα είναι άξιος



να δεχθούν σαν ηγέτη θα είναι ο Αντίχριστος. Για τα γεγονότα των «εσχάτων καιρών» και [ο Ρώσος πατριάρχης Κύριλλος προειδοποίησε ότι είναι κοντά](#) και ότι είναι τυφλός όποιος δεν βλέπει το πλησίασμά τους!

Ερώτημα: Είναι τόσο σπουδαία η κληρονομιά του αιματηρού και αποτυχημένου καθεστώτος που δεν μπορούν να την ξεχάσουν και πρέπει να μένουν κάτω από την επιρροή του σωματικά και πνευματικά νεκρού Λένιν;;; Γιατί αν δεν σ' αρέσει κάτι, το βάζεις στην άκρη. Δεν ψάχνεις δικαιολογίες για να το διατηρήσεις... Να σημειωθεί, ότι όπως έχει γραφεί, το πρώτο πράγμα που κατεδάφισαν οι μπολσεβίκοι του Λένιν το 1918 είναι ο σταυρός του Κρεμλίνου!

Μάλιστα, κατά μία εκδοχή, κομμάτι από αυτόν τον σταυρό και όχι κάποιος κορμός εικονίζεται σε γνωστή φωτογραφία πάνω στον ώμο του Λένιν. (Αυτή η εξήγηση [δόθηκε από τον Σεργκέι Στεπάσιν](#), πρόεδρο της «Palestinian Orthodox Society»). Εξ άλλου ότι δεν είναι κορμός δένδρου φαίνεται από το ότι έχει καλλιτεχνικές ραβδώσεις.

Καμιά επομένως ιδιαίτερη ευλογία εκ Θεού δεν πρέπει να αναμένεται για τους ηγέτες και τον λαό, όσο συνεχίζεται η δημόσια απόδοση τιμών στον αντίχριστο Λένιν και το απάνθρωπο σοβιετικό καθεστώς του.

Ο π. Νικολάι Ραγκόζιν και ο **άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς** (από το 1938) αναφέρθηκαν στον φόνο (με διαταγή του Λένιν), του χρισμένου τσάρου Νικολάου Β. Και οι δύο υποστηρίζουν τη σημασία της περιφρόνησης του χρίσματος του βασιλιά από τους φονείς. **«Αλλά και ο Ρωσικός λαός συνεχίζει να συμμετέχει στην αμαρτία, ειδικά όταν υπερασπίζεται τους "καρπούς" της Επανάστασης»**, είπε σε ομιλία του ο π. Σεραφεΐμ Ρόουζ.¹⁰ Και βέβαια όταν τιμούν τον Λένιν.

¹⁰ www.imdle0.gr/diaf/2010/07/Rose-LMD.pdf to 10

Ο Δαβίδ, αν και αγαπητός στον Θεό δεν σήκωσε χέρι εναντίον του βασιλιά Σαούλ που τον κατεδίωκε, αν και είχε αρκετές φορές την ευκαιρία να τον φονεύσει, γιατί ακριβώς ο Σαούλ είχε χρίσμα από τον προφήτη Σαμουήλ.

Για το σοβιετικό τότε καθεστώς ο π. Νικολάι είχε πει ότι είναι νόθο γιατί εκθρόνισε και σκότωσε τον επιλεγέντα (με χρίσμα) από τον Θεό (βασιλιά). (Εστιάζεται στο χρίσμα του βασιλιά. Όπως ο Δαυίδ έλεγε: «**ποιος θα σηκώσει χέρι στον χριστόν Κυρίου και θα αθωωθεί**»; Τότε τον Σαούλ, βλ. Α Βασ. 26:9).

Θετική ενέργεια όμως υπήρξε η **αγιοκατάταξη 1200 νέων Μαρτύρων και ομολογητών** τον Αύγουστο του 2.000 και μεταξύ αυτών του τσάρου Νικολάου Β και της οικογενείας του, από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.



12. Τι θα αλλάξουν στην Ορθοδοξία οι Οικουμενιστές

Μαρτυρίες:

- Τι είπε ο π. Νικολάι, για τις έσχατες μέρες;
- Ο π. είπε ότι θα τροποποιήσουν όσα αφορούν την (Ορθόδοξη) πίστη.
- Θα αλλάξουν το Σύμβολο της πίστεως (Πιστεύω εις ένα Θεόν...);
- Συχνά έλεγε ότι θα απομακρύνουν το αρτοφόριο (ή κιβωτό) με τα Θεία Δώρα από το ιερό.

Θα τα θεωρούν περιττά.

Δεν θα λένε το (αυθεντικό) «Πιστεύω...» και το «Πάτερ ημών...». Θα προσθέσουν κάτι διαφορετικό και αυτό είναι μεγίστης σπουδαιότητας (παραποίηση).

Είπε ότι από τότε που δεν θα υπάρχει το Αρτοφόριο (ή Κιβωτός) στο Ιερό, δεν επιτρέπονται ακολουθίες... Είπε ότι αυτό που φυλάσσει τα Θεία Δώρα είναι σαν την Κιβωτό του Νώε.

Όταν οι άνθρωποι ρωτούσαν τον π. Νικολάι: Τι θα συμβεί αν δεν το αντιληφθούμε αυτό; Ο πατήρ απαντούσε ότι είναι αδύνατον να μην παρατηρήσετε την αλλαγή όταν πηγαίνετε συχνά στην εκκλησία. (Αλλαγή) στο «Πιστεύω...», και όταν οι πόρτες του ιερού είναι ανοικτές μπορείτε να δείτε το Αρτοφόριο. Όταν το Αρτοφόριο που λέγεται και Κιβωτός εξαφανισθεί, αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα.

Ο πατήρ είπε ότι οποιαδήποτε στιγμή το βράδυ αν κάποιος του ζητούσε να πάει να δει ένα ετοιμοθάνατο άρρωστο, θα έπρεπε να πάει. Είναι υποχρέωσή του να πάει.

Δεν ενδιαφερόταν για τον καιρό, για οτιδήποτε. Έπρεπε να πάει και να δώσει τη Θεία Ευχαριστία.

- Αν δεν επιτρέπεται να πάμε στην εκκλησία, τι πρέπει να κάνουμε τότε, είπε ο πατήρ;
- Θα μαζευόμαστε κάπου. Οι άνθρωποι θα μαζεύονται σε μικρές ομάδες και θα προσεύχονται.
- Είπε, ο π. Νικολάι, αν θα μείνουν κάποιοι αληθινοί ιερείς;
- Πολύ λίγοι. Είπε ότι θα μείνουν αλλά πολύ λίγοι. Όλοι οι ιερείς θα λάβουν την κάρτα.
- Είπε ο πατήρ αν οι γυναίκες γίνουν ιερείς;
- **Είπε ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχουν γυναίκες να υπηρετούν στο Ιερό.**
- Εννοείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας;
- Ναι. Αυτό πιθανόν θα γίνει όταν μετατρέψουν το «Πιστεύω» και το «Πάτερ ημών». Αλλά όχι σε όλες τις εκκλησίες. Ο πατήρ είπε ότι η γυναίκα θα υπηρετεί στο ιερό.

Αυτό είναι που θα συμβεί.

Ο πατήρ είπε ότι θα υπάρξουν κακοπραγίες, αναρχία, θα δείχνουν γυμνούς ανθρώπους, σχεδόν γυμνούς.

Ο πατήρ είπε ότι αυτά θα συμβούν μετά την πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος. Τα πράγματα συμβαίνουν όπως τα είπε.

Μία γυναίκα είπε στον π. Νικολάι ότι ο διάβολος χλευάζει τη γυναίκα όπως θέλει, με όλα τα είδη των τάσεων της μόδας και του κοντέματος των μαλλιών.

Και ότι δεν κατόρθωσε να χλευάσει τον άνδρα. Τα ρούχα του μένουν σχεδόν τα ίδια. (Τώρα μερικοί φορούν φουστάνια)!

Ο π. της απάντησε ότι αυτό δεν είναι αληθές, ο διάβολος χλεύασε τον άνδρα επίσης αλλά δεν το βλέπει ο καθένας.

Στο παρελθόν ο άνδρας ήταν ο κύριος του οίκου, και στην εκκλησία ο ιερέας αντιπροσώπευε την αρχή. Αλλά τώρα οι άνδρες εξουσιάζονται από τις γυναίκες τους. Και αυτό είναι επίσης ένας χλευασμός με τον οποίο ο διάβολος κορόιδεψε τον άνδρα και την γυναίκα.

Ο Θεός είπε ότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναικός. Ο άνδρας ήταν ο πρώτος που δημιουργήθηκε.

Όπως γινόταν πριν τον Κατακλυσμό, όταν οι άνθρωποι ήταν μοιχοί, και υπήρχε πολύ μοιχεία, έτσι επίσης πριν την 2α Παρουσία του Κυρίου μας, θα υπάρχει πολύ μοιχεία.

Η TV θα δείχνει γυμνούς ανθρώπους, θα διδάσκουν τα παιδιά να κάνουν το ίδιο.

Είπε ότι το χειρότερο πράγμα θα είναι όταν τα παιδιά θα μάθουν επίσης να κάνουν τα ίδια. Είναι αμαρτία μεγάλη.

Αυτό θα είναι επίσης σημάδι ότι το τέλος πλησιάζει.

Όταν η μοιχεία, η αναρχία θα έρθουν, οι καλοί άνθρωποι δεν θα είναι σεβαστοί, δεν θα υπολογίζονται. Θα τους ζητείται να ζήσουν ακριβώς όπως ζουν οι αμαρτωλοί.

Ο π. Νικολάι είπε ότι θα σας κάνουν να διαλέξετε μεταξύ άρτου και σταυρού. Θα μας ρωτήσουν ποια είναι η επιλογή μας. Ο π. είπε ότι πρέπει να διαλέξουμε τον σταυρό.

Ο π. Νικολάι είπε ότι χωρίς διωγμό δεν θα έρθει το τέλος. Διότι Μάρτυρες απαιτούνται ακόμη, για να αντικαταστήσουν τους ξεπεσμένους αγγέλους (δηλ. τους δαίμονες). Έτσι το εξήγησε ο πατήρ.

Είπε ότι όταν ο τελευταίος μάρτυρας συμπληρώσει τον αριθμό των αγγέλων που ξέπεσαν, τότε όλα θα τελειώσουν. Το τέλος θα έρθει.



13. Αντίχριστος και (ψεύδο) 8η Οικουμενική Σύνοδος.

Μαρτυρίες:

- Τι είπε ο π. Νικολάι, για τις έσχατες μέρες; Μας άφησε κάποιες οδηγίες; Μας ενθαρρύνει; Τι θα κάνουμε αν υπάρξει πείνα, αν μας διώξουν;

Ο πατήρ είπε ότι πρέπει να τα αντέξουμε όλα αυτά. Είναι καλύτερο για μας να πεθάνουμε από πείνα παρά να δεχθούμε οτιδήποτε (αντίχριστο).

- Ο Θεός θα μας βοηθήσει;

- Ναι. Εμείς μόνο πρέπει να προσευχόμαστε και ο Θεός θα μας βοηθήσει. **Είπε ακόμη, ότι θα τρώμε χώμα και θα χορταίνομε!**

Θα τρως γρασίδι και χώμα και θα είσαι φουλ!

Ο άνθρωπος ζει όχι μόνο με ψωμί αλλά με τον λόγο του Θεού.¹¹ Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσευχόμαστε περισσότερο!

- Είπε ο πατήρ τι θα τρώμε όταν έρθει πείνα;

¹¹ «Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν (τον διάβολο) λέγων: Γέγραπται ότι ουκ επ' άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ' επί παντί ρήματι εκπορευομένω δια στόματος Θεού». (Λουκ. 1:4)

- Είπε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για μεγάλα αποθέματα.

Θα γίνει πείνα, αλλά δεν υπάρχει ανάγκη να κάνετε μεγάλα αποθέματα τροφής. Είπε επίσης πολλές φορές ότι στον Βορρά αμπέλια θα μεγαλώσουν για τους πιστούς.

- Τι θα κάνομε όταν έρθουν οι διωγμοί; Να κάνομε αποθέματα με κονσέρβες;

- Όχι, αυτό δεν θα μας σώσει, διότι τα γεγονότα ήδη συμβαίνουν. Και δεν θα μπορούμε να σωθούμε πουθενά, ούτε υπό την γη, πουθενά! (Με φυσικό τρόπο).

Θα πάμε για εκτέλεση, δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνομε εμείς (εκτός από θαύμα).

- Τι είπε ο π. Νικολάι για τους αποκαλυπτικούς καιρούς, τους έσχατους χρόνους, για τον Αντίχριστο;

- Είπε ότι η ζωή θα είναι πολύ σκληρή. Θα γίνονται πολλοί φόνοι. Ο πατήρ είπε ότι θα σε σκοτώνουν για μια γαβάθα σούπια.

Ο πατήρ είπε ότι όταν έρθει η πείνα, πρώτα θα έρθει ο πόλεμος, μετά ο Αντίχριστος. Όλα θα συμβούν. Όλα αυτά τα γεγονότα θα γίνουν κοντά το ένα στο άλλο.

- Μήπως ο πατήρ είπε τι θα έρθει πρώτα; Διωγμός, πείνα ή πόλεμος;

- Δεν θυμάμαι τη σειρά, αλλά κάποτε έλεγε ότι θα ήταν καλύτερα να ερχόταν ο πόλεμος πρώτα και μετά ο Αντίχριστος.

- Όστε ο κόσμος να πεθάνει (πριν δοκιμασθεί από τον Αντίχριστο);

- Ναι θα ήταν καλύτερα αν ο πόλεμος έρθει πρώτα.

- Είπε ο πατήρ αν θα έπρεπε να ζούμε στους χρόνους του Αντιχρίστου;

- Είπε ότι θα εμφανισθεί στην TV (ο Αντίχριστος). Συχνά έλεγε: **«Ο Θεός σας απαγορεύει να πάτε (σ' όποιον έχει TV) να δείτε τον Αντίχριστο».**

Γιατί θα είναι πολύ ελκυστικός, τόσο ώστε ακόμη και οι πιστοί να σκεφθούν για μια στιγμή τι θαυμάσιος άνθρωπος είναι! Και τότε θα είναι πολύ αργά.

Όταν (ο Αντίχριστος) θα είναι στην TV θα αισθανθεί (μέσω της τεχνολογίας αλλά και των δαιμόνων) όποιον σκέφτηκε: «τι θαυμάσιος που είναι». **Ο Αντίχριστος θα αισθανθεί ότι ο άνθρωπος αυτός ήδη ανήκει σ' αυτόν γιατί του άρεσε.**

Ο π. Νικολάι είπε ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και συχνά επαναλάμβανε «ο Θεός σας απαγορεύει να δείτε τον Αντίχριστο».

Το επαναλάμβανε τόσο συχνά που το θυμάμαι πολύ καλά. «Ο Θεός σας απαγορεύει να δείτε τον Αντίχριστο».

Αν σας άρεσε για μια στιγμή, για ένα δευτερόλεπτο, δεν θα μπορέσετε να απαλλαγείτε απ' αυτόν ποτέ πλέον.

Ο π. Νικολάι είπε ότι θα γίνει η (ψεύδο)-«8η Οικουμενική Σύνοδος», η «ακάθαρτη»!

Υπήρξαν 7 άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι, αλλά η 8η θα είναι ακάθαρτη!

Όταν θα μαζευτούν όλοι και θα πρόκειται να πουν το «Πιστεύω...», ο Αντίχριστος θα πει: ΟΧΙ, ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΑΣ! Και θα κάνει ένα πουλί, που θα πετά κοντά, να έρθει και να σταθεί στα πόδια του.

Το πουλί θα έρθει περνώντας μέσα από τον τοίχο (έτσι θα φανεί), χωρίς να τον σπάσει, και θα πέσει νεκρό στα πόδια του.

Σ' αυτή τη Σύνοδο θα υπάρχουν πλήθος Ορθοδόξων ιερωμένων, μεγάλο πλήθος.

Όταν θα δουν το "θαύμα" θα υποκλιθούν στον Αντίχριστο.

Είπε (ο π. Νικολάι) ότι **ένα ουράνιο τόξο θα περιβάλλει τον Αντίχριστο, στη Σύνοδο.**

Ακριβώς όπως στο Όρος Θαβώρ, ο Κύριός μας ήταν μέσα στο (άκτιστο) φως, παρόμοια ο Αντίχριστος θα είναι μέσα σε φως όμοιο με ουράνιο τόξο, με όλα του τα χρώματα!

Θα δείξει τη δύναμή του και ένα πλήθος ανθρώπων θα σκύψει να τον προσκυνήσει. Όποιος ιερέας δεν τον προσκυνήσει, θα φονευθεί άμεσα.

Σημείωση (ΛΜΔ):

Κατά τον άγιο Νείλο τον Μυροβλύτη θα γίνει μια ακόμη γνήσια Οικουμενική Ορθόδοξη Σύνοδος η οποία ονομάζεται από αυτόν **«8η (Οικουμενική) Σύνοδος»**: **«Ύστερον θα γίνει η 8η Σύνοδος, και αυτή θέλει διαλέξει τους καλούς από τους κακούς, ήγουν την Ορθοδοξίαν. Καθώς διαλέγει ο γεωργός τον σίτον από το άχυρον, και τότε θα ειρηνεύσουν ολίγον καιρόν οι άνθρωποι, και πάλιν θέλουν να μεταστρέψουν την γνώμην τους εις το πονηρόν, εις την απώλειαν απωλούμενοι. Και να μη γνωρίζουν τι εστίν αδελφός και τι εστίν αδελφή, και τις εστίν ο πατήρ και τις εστίν η μήτηρ, και να μη γνωρίζουν τι εστί το στέφανον του γάμου, μόνον θα έχουν μίαν απώλειαν και συγκατάβασιν εις την ασωτίαν, χειρότεροι από τα Σόδομα και Γόμορρα...»**.¹²

Η Σύνοδος αυτή για την οποία μιλάει ο άγιος Νείλος θα καταδικάσει τους αιρετικούς, ξεχωρίζοντας **«τους καλούς από τους κακούς, ήγουν την Ορθοδοξίαν»**. Αυτό θα γίνει την περίοδο της αναλαμπής της Ορθοδοξίας κατά την οποίαν «θα ειρηνεύσουν ολίγον καιρόν οι άνθρωποι», δηλ. για λίγες δεκαετίες, μέσα τους, μεταξύ τους, αλλά και προς τον Θεό θα επικρατεί ειρήνη γιατί δεν θα θέλουν να απομακρυνθούν από τις εντολές Του. Μετά όμως, η έξαψη των σαρκικών παθών και η **«συγκατάβασιν εις την ασωτίαν»** τους οδηγεί μακριά από αυτή την ειρηνοποιό χάρη του Θεού και αρχίζουν πάλι χειρότεροι πόλεμοι, σε όλα τα επίπεδα, μέσα και έξω από τους ανθρώπους, τοπικά αλλά και παγκόσμια. Τότε και οι "από Ανατολής ηλίου βασιλείς" προσπαθούν να καταλάβουν όλο τον κόσμο. Θέμα που πραγματεύεται το **«14. Τα 3 τραίνα & ο πυρηνικός πόλεμος»**, στο οποίο οι μαρτυρίες από τον π. Νικολάι αναφέρονται στον Ρωσο-Κινεζικό πόλεμο.

Συνεπώς η 8η Οικουμενική Σύνοδος του Αγίου Νείλου που γίνεται κατά την «αναλαμπή της Ορθοδοξίας»¹³ είναι αγία, ενώ η **ψευδο-8η Σύνοδος γίνεται αργότερα, προς το τέλος του κόσμου, στα χρόνια του Αντιχρίστου** και είναι η συνάθροιση όλων των αιρετικών και χλιαρών στην πίστη Ορθοδόξων οικουμενιστών, που αντί να ευλογηθεί από τον Θεό υποδέχεται τον Αντίχριστο.

Ο τάφος του π. Νικολάου, αριστερά, σε κρύπτη, κάτω από το ιερό των αγίων Πάντων.

Η αρίθμηση της Συνόδου σαν Όγδοης, είτε πρόκειται για την αγία Σύνοδο που μιλάει ο άγιος Νείλος, είτε πρόκειται για την αιρετική της εποχής



¹² Διαβάστε: www.imdleio.gr/diaf/2007/062_st_Nilus-AX-notes-genetics.pdf

¹³ Περισσότερα για την αναλαμπή της Ορθοδοξίας: www.imdleio.gr/diaf/2009/marmarBas/marmar_bas.pdf

του Αντιχρίστου για την οποία μίλησε ο π. Νικολάι, ο άγιος Κούξα της Ρωσίας και άλλοι, είναι κυρίως συμβολική. Το οκτώ (8) συμβολίζει την αιωνιότητα, την ονομαζόμενη και Όγδοη Ημέρα. Έτσι οι Ορθόδοξοι εισέρχονται στην Παραδείσια αιωνιότητα στερεωμένοι διά της γνήσιας 8ης Οικουμενικής Συνόδου, ενώ οι αιρετικοί, απομακρυσμένοι από τον Θεό για την αυθαιρεσία τους, ηθική και δογματική διά της οποίας υβρίζουν την Παναγία και τους αγίους, ακολουθούν τον Αντίχριστο στα αιώνια βάσανα διά της ψεύδο-8ης Οικουμενικής Συνόδου...



14. Τα 3 τραίνα & ο πυρηνικός πόλεμος

Μαρτυρίες:

- Είπε ο π. Νικολάι, αυτή τη φράση που συχνά ακούμε για **«τα 3 τραίνα»**;
- Ναι, το είπε αυτό, επίσης. Αλλά πιθανόν αυτό αναφέρεται όχι μόνο στο Περμ, αλλά σε όλες τις πόλεις.

Είπε ότι θα στέλνουν τους (Χριστιανούς) στο Βορρά. Το 1ο, το 2ο τραίνο... **Ο π. Νικολάι είπε ότι εμείς πρέπει να είμαστε στο 1ο τραίνο.**

Ο πατήρ είπε ότι θα σας επιβάλλουν να μπείτε στο 1ο τραίνο. Θα υπάρχει φρουρά, θα αναγκάζουν τους πιστούς (τους γνωστούς από τη δραστηριότητά τους) να μπουν σ' αυτό το τραίνο.

Θα εξαναγκάζουν τους πιστούς να μπουν στα βαγόνια. **Ο πατήρ είπε ότι πρέπει να πάμε και να τους πούμε ότι θέλομε κι εμείς να μπορούμε!** (Για να μην σφραγιστούμε). Είπε ότι θα λένε: Όχι εσείς!

- Είπε ο πατήρ ότι το Περμ (της Ρωσίας) θα καταρρεύσει;

- Είπε ότι θα καεί η Μόσχα. Οι άνθρωποι ρωτούσαν τον πατέρα πως είναι δυνατόν αυτό, αφού υπάρχουν δίκαιοι άνθρωποι εκεί.

Ο πατήρ απάντησε ότι ο Θεός θα πάρει τους δικαίους από εκεί (όπως έβγαλε τον Λωτ από τα Σόδομα), και από οποιαδήποτε πόλη βρίσκονται.

Θα τους πάρει, αλλά πρέπει να παρακολουθούμε. Αν υπάρξει διαταγή ότι παίρνουν κάπου τους Χριστιανούς, τότε δεν πρέπει να κρυβόμαστε, πρέπει να φύγουμε! Γιατί αυτή (η διαταγή) είναι φωνή Θεού.

Όταν οι δίκαιοι φύγουν από τις πόλεις, ο Θεός θα στείλει την τιμωρία Του, όπως είπε στη Γραφή στον Λωτ. Του είπε να βγει από εκεί και αυτός βγήκε.

(Γένεση 19:22 ...«Σπεύσε λοιπόν να σωθείς εκεί· διότι δεν θα μπορέσω να κάνω κάτι, έως ότου να έλθεις εσύ εκεί». Δηλ. στη μικρή πόλη Σηγώρ, κοντά στα Σόδομα, που ο Λώτ ζήτησε από τον Κύριο να μην καταστραφεί).

Αν δεν έφευγε θα πέθαινε, γιατί δεν θα υπάκουε στον Θεό.

- Είναι αληθές ότι ο π. Νικολάι είπε ότι η Μόσχα θα καεί μέσα σε λίγες ώρες;

Ναι, σε λίγες ώρες. Η φωτιά ίσως έρθει κάτω από τη γη. Ίσως ο Θεός βάλλει φωτιά στη γη, και σε λίγες ώρες θα καεί.

Είπε ότι το Περμ θα καταρρεύσει. Αυτό είπε.

- Αλλά είπε ότι το φράγμα θα σπάσει;

Όχι, δεν έγινε πιο λεπτομερής γι' αυτό. Αν το έλεγε, θα το έλεγε με τέτοιο τρόπο που θα ήταν δύσκολο να γίνει αντιληπτό.

Και θα συμφωνούσε με κάποιον αν το υπέθετε σωστά. Θα έλεγε «Ναι, έτσι είναι». Που σημαίνει ότι αυτό θα συμβεί. Αλλά αν η υπόθεση δεν ήταν σωστή, δεν έλεγε οτιδήποτε.

- Είπε κάτι ο π. Νικολάι, για τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο; Θα υπάρξει πόλεμος με την Κίνα, ένας παγκόσμιος πόλεμος;

Ο πατήρ είπε ότι θα γίνει πόλεμος. Η Κίνα θα είναι η πρώτη που θα επιτεθεί. Αυτό θα είναι η αρχή του πολέμου (κατά της Ρωσίας). Η Κίνα θα ξεκινήσει με την κατάληψη της Σιβηρίας. Μετά θα κατευθυνθεί προς τα Ουράλια Όρη (δυτικά).

Και άλλες χώρες θέλουν επίσης τα εδάφη μας. Αλλά όταν θα δουν την Κίνα να καταλαμβάνει ένα σωρό εδάφη, τότε θα έρθουν στη Ρωσία να αντιταχθούν στην Κίνα. Μετά, είπε ο πατήρ, η σφαγή θα αρχίσει στη γη μας.

- Αυτό σημαίνει ότι η Δύση θα πολεμήσει την Κίνα υπερασπιζόμενη τα Ρωσικά εδάφη;

Ο π. Νικολάι είπε ότι θα υπάρξει μεγάλο αιματοκύλισμα. Μετά θα χρησιμοποιήσουν ατομικά όπλα. Από ότι είπε εννοείται ότι πρώτα θα έρθει ο πόλεμος. Μετά θα έρθει ο Αντίχριστος.

- Είπε ο πατήρ αν πεθάνουν πολλοί;

Είπε, ότι κατά τις Γραφές, το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού θα μείνει. (Μάλλον εννοεί το 1/7).

- Από όλους τους ανθρώπους της γης;

Ναι, από τους 100 ανθρώπους μόνο 7 θα μείνουν. Από τις επτά πόλεις μόνο μία θα μείνει. Οι άλλες θα καταστραφούν. (Αν μείνει το 1/7 ανθρώπων και πόλεων, είναι περ. το 14%)

- Τι θα κάνουν με όλα αυτά τα νεκρά σώματα;

- Όπου βρίσκονται νεκρά σώματα, όρνεα (πτωματοβόρα) και πτηνά θα μαζευτούν.

Ο π. Νικολάι είπε ότι ο Κύριος θα στείλει ένα σωρό πουλιά που θα φάνε τα σώματα.

Όπως ακριβώς με τον Μωυσή (στην Αίγυπτο), ο Θεός θα στείλει μια τιμωρία (στην ανθρωπότητα που πνευματικά έγινε Αίγυπτος και Σόδομα¹⁴).

Αν ένας άνθρωπος συναντήσει άλλον άνθρωπο θα γίνεται χαρά μεγάλη.

Ίσως μετά τον πόλεμο, επειδή θα έχουν μείνει μόνο λίγοι, θα συναχθούν και θα αποφασίσουν να εκλέξουν ένα μόνο αυτοκράτορα (τον Αντίχριστο).

Ο π. Νικολάι είπε ότι πριν συμβεί αυτό πρέπει να γίνει ένας Ορθόδοξος αυτοκράτορας.

Δεν θυμάμαι για πόσο καιρό, αλλά δεν θα διαρκέσει τόσο πολύ.



15. Ο τρόπος επιβολής του σφραγίσματος.

Μαρτυρίες:

Όταν θα αρχίσουν το σφράγισμα του Θηρίου (Αντιχρίστου) θα ανοίξουν όλες τις φυλακές!

Τώρα όλες είναι κλειστές (λειτουργούν). Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί, και θα τους αφήσουν ελεύθερους. Είπε, ο π. Νικολάι, ότι είναι σαν να έχεις μια αποθήκη. Ανοίγεις τις πόρτες, αλλά δεν είναι κανείς εκεί.

Θα χρησιμοποιήσουν τους φρουρούς, ώστε θα είναι αυτοί που θα εφαρμόσουν το σφράγισμα.

Γιατί χρειάζονται περισσότεροι από ένας γι' αυτή τη δουλειά.

Ένα πλήθος ανθρώπων θα συμφωνήσει (να σφραγισθεί). Τότε πρέπει να φύγουμε από τις πόλεις στα χωριά και από τα χωριά στα δάση.

Γιατί στην αρχή θα βάζουν το σφράγισμα σε εκείνους που θέλουν. Αλλά σε λίγες μέρες θα εφαρμόζουν το σφράγισμα αναγκαστικά!

- Σε λίγες, μόλις, μέρες;

- Ναι σε λίγες μέρες. Είπε ότι αυτό (το σφράγισμα) δεν θα κρατήσει πολύ καιρό.

¹⁴ Τότε, κατά την Αποκάλυψη, αυτό θα είναι το πνευματικό όνομα όχι μόνο της ανθρωπότητας, αλλά και του κέντρου της, της πρώην ένδοξης Ιερουσαλήμ: «...της πόλεως της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς **Σόδομα και Αίγυπτος**, όπου και ο Κύριος αυτών (των προφητών) εσταυρώθη». (Αποκ. 11:8).

Γιατί θα χρησιμοποιήσουν φρουρούς φυλακών, θα τους δώσουν τα σφραγιστικά εργαλεία, οπότε πρέπει να φύγουμε από τα χωριά, είπε ο π. Νικολάι. Διότι θα αρχίσουν να το επιβάλλουν αναγκαστικά. **Θα σου δένουν τα χέρια και θα εφαρμόζουν το σφράγισμα.** (Για το λόγο αυτό, είπε ο πατήρ (στο 5ο): **Ο Θεός σας απαγορεύει να ζείτε ως πολίτες του Αντιχρίστου, στις ημέρες του»!**).

Τότε οι άνθρωποι θα τρέχουν προς τα δάση.

Και βέβαια η προσευχή πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατή, **γιατί θα έρθουν με ελικόπτερα και θα ψάχνουν τα δάση!**

Για παράδειγμα, ο πατήρ είπε ότι οι άνθρωποι θα βλέπουν τα αεροσκάφη να έρχονται και θα αρχίσουν να προσεύχονται: «Κύριε, μην επιτρέψεις να συμβεί».

Αυτοί από τα σκάφη θα τους δουν και θα προσγειωθούν εκεί.

Όταν θα πάνε εκεί (στους Χριστιανούς) θα βλέπουν θάμνους, όχι ανθρώπους!

Θα πληροφορούν τους ανωτέρους τους γι' αυτό, ότι υπήρχαν μόνο θάμνοι.

Θα τους πουν ότι αυτοί δεν είναι θάμνοι, αλλά άνθρωποι και ότι πρέπει να εφαρμόσουν το σφράγισμα στις κορυφές τους.

Όταν επιστρέψουν στη θέση δεν θα βρουν παρά μόνο πολύ ψηλά δένδρα και δεν θα μπορούν να τα σφραγίσουν (στην κορυφή τους)!

Με τέτοιο τρόπο ο Θεός θα προστατεύει τους πιστούς Του. Και ο πατήρ είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν πάρα πολύ δυνατή προσευχή.

Τον καιρό του Αντιχρίστου ο Θεός θα εργάζεται μεγάλα θαύματα.

Τόσο μεγάλη προστασία θα δίνει, σε οποιονδήποτε έχει ισχυρή επιθυμία να μην δεχθεί το σφράγισμα: «Δεν το θέλω Κύριε, βοήθησέ με».

Ο Κύριος θα προστατεύσει ένα τέτοιο πρόσωπο. Έτσι συνήθισε να λέει ο πατήρ.

- Τι θα κάνει ο Αντίχριστος όταν αναδειχθεί στην (ψευδο) 8η Οικουμενική Σύνοδο; Θα ταξιδέψει στον κόσμο;

- Ο πατήρ είπε ότι όταν αναδειχθεί, στην 8η Οικ. Σύνοδο, θα έχει ήδη το δικό του σκάφος, ελικόπτερο (καθέτου απογειώσεως).

Θα πετάει γυρίζοντας όλη τη Γη. Θα προσγειώνεται και θα λέει: «Εγώ είμαι ο αυτοκράτορας»! Όστε όλοι να υποταγούν σ' αυτόν.

Μετά την αποδοχή του σφραγίσματος του Θηρίου, δεν υπάρχει συγχώρηση και δεν πρόκειται να υπάρξει.

- **Είπε ο π. Νικολάι ότι θα επιβάλλουν το σφράγισμα διά της βίας;**

- **Ναι αυτό είναι ότι είπε.** Τις πρώτες μέρες θα το εφαρμόζουν σε όποιον το θέλει, αλλά μετά διά της βίας. Και ότι (επίσης) οι άνθρωποι θα τρέχουν στα δάση και ότι εμείς πρέπει να εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας. (Θα θεωρείται η παραμονή στις πόλεις έμμεση αποδοχή του Αντιχρίστου).

Ο πατήρ είπε ότι θα υπάρξουν πολλοί που θα βοηθήσουν τον Αντίχριστο να επιβάλλει το σφράγισμά του.

Ο άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης λέει ότι θα γίνει πύον στο μέρος του σφραγίσματος.

Ο πατήρ είπε ότι το σφράγισμα θα βγάζει μεγάλη δυσωδία. **Πύον και δυσωδία**, αυτό είναι που είπε.



16. προφήτες Ηλίας, Ενώχ και άγιος Σεραφεΐμ του Σαρώφ

Μαρτυρίες:

- Είπε, ο π. Νικολάι, κάτι για τον Ηλία και τον Ενώχ;
- Είπε ότι πρέπει να έρθουν να μας δυναμώσουν (πνευματικά). Αυτό θα συμβεί επίσης πριν τον ερχομό του Αντιχρίστου.

Ο άγιος Σεραφεΐμ του Σαρώφ θα αναστηθεί, επίσης, και ο Ενώχ κι ο Ηλίας θα έρθουν.

Ο π. είπε ότι ο άγιος Σεραφεΐμ του Σεραφεΐμ θα αναστηθεί και θα κηρύξει.

Αυτό το είπε μια ηλικιωμένη γυναίκα και ο πατήρ είπε το ίδιο. **Ότι ο άγιος Σεραφεΐμ θα αναστηθεί για λίγες ώρες.**

Κάποιοι ιερείς λένε ότι θα αναστηθεί για 3 μέρες ή κάποιο άλλο χρόνο, αλλά ο πατήρ είπε ότι αυτό θα συμβεί μόνο για λίγες ώρες.

Θα κηρύξει, αυτό θα συμβεί μέσα στην εκκλησία και θα τον δουν όλοι. Μετά θα γυρίσει στην κατάσταση του. Θα εγερθεί εκ νεκρών πριν τον ερχομό του Αντιχρίστου για να δυναμώσει τον λαό.

Σημείωση (υπό ΛΜΔ):

Η οφθαλμοφανής κάποτε, και ενώπιον όλων παρουσία του αγίου για λίγο, αν και είναι δυνατόν να γίνει, δεν φαίνεται να είναι το κύριο νόημα της «έγερσης», όπως εκτέθηκε από τον ίδιο τον άγιο Σεραφεΐμ. Ο ίδιος ο άγιος Σεραφεΐμ προείπε την επανεμφάνισή του όσο ζούσε. Όμως η διάρκεια αυτής της κατάστασης τέθηκε από τον ίδιο διαφορετικά. δηλ. είπε, ότι σχετίζεται με τα χρόνια που έφυγε ενωρίτερα από τη ζωή, κατ' εντολή του Θεού (Επίτομος)¹⁵ ...

Ο άγιος Σεραφεΐμ απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών, ενώ είπε ότι επρόκειτο να ζήσει πολύ περισσότερο από 100 χρόνια. Συνεπώς **μιλούσε για μακροχρόνια ζωντανή πνευματική παρουσία που ξεκίνησε ήδη μετά το 1991**, όταν βρέθηκαν και μεταφέρθηκαν τα άγια λείψανά του στο Ντιβέγιεβο. Ο άγιος Σεραφεΐμ είχε προβλέψει, ότι μετά την επανεμφάνισή του θα πήγαινε στο Μοναστήρι του Ντιβέγιεβο. Και επειδή αυτό πραγματοποιήθηκε όπως το είχε πει, με την τελευταία επιζώσα μοναχή (από τον διωγμό των κομμουνιστών το 1927, και το κλείσιμο της Μονής) την 95χρονη μοναχή Μαργαρίτα, να τον υποδέχεται με την λαμπάδα που ο άγιος είχε παραδώσει στις μοναχές πριν την κοίμησή του το 1833 για το σκοπό αυτό, αποτελεί επί πλέον απόδειξη ότι η «επανεμφάνιση» (που άρχισε το 1991 και συνεχίζεται) δεν είναι θέμα λίγων ωρών. **Το σημαντικότερο είναι, μάλλον, η φανέρωση της διαρκούς, μετά το 1991, παρουσίας του στη Γη, από τα θαύματα που ήδη κάνει, με τα οποία δυναμώνει η πίστη των ανθρώπων.**

¹⁵ Ο μακαριστός π. Σεραφεΐμ Ρόουζ μίλησε, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981, για το θέμα της επανεμφάνισης του αγίου Σεραφεΐμ του Σαρώφ. «Εδώ είναι ότι είπε ο Άγιος Σεραφεΐμ του Σαρώφ στον Μοτοβίλωφ: Πολλές φορές άκουσα από το στόμα του μεγάλου ευαρέστου στον Θεό Γέροντος, πατρός Σεραφεΐμ, ότι δεν θα έκειτο στο Σάρωφ με το σώμα του. Και τόλμησα μόνος εγώ (ο Μοτοβίλωφ) να τον ρωτήσω: - "Μπάτιουσκα (παπούλη), καταδέχεσαι να μας λες συνεχώς ότι το σώμα σου δεν θα κείται στο Σάρωφ. Μήπως αυτό σημαίνει ότι οι Μοναχοί (της Μονής του Σαρώφ) θα το απομακρύνουν";

- "Θεοφιλέστατε, ο Κύριος και Θεός είχε καθορίσει ότι εγώ, ο ταπεινός Σεραφεΐμ, θα έπρεπε να ζήσω αρκετά περισσότερο από 100 χρόνια. Αλλά επειδή μετά από καιρό οι επίσκοποι θα γίνουν τόσο ολιγόπιστοι που θα ξεπεράσουν στην ολιγοπιστία τους Ρωμιούς επισκόπους της εποχής του (αυτοκράτορας) Θεοδοσίου του Μικρού, ώστε δεν θα πιστεύουν πλέον στο κυρίαρχο δόγμα της Χριστιανικής Πίστης (της Αναστάσεως -Λ.Μ.Δ.), γι' αυτό φάνηκε ευάρεστο στον Κύριο να πάρει εμένα, τον ταπεινό Σεραφεΐμ, από την πρόσκαιρη ζωή, άχρι καιρού, και μετά να με επανεμφανίσει. Και η επανεμφάνισή μου θα είναι κάπως σαν το ξύπνημα των Επτά Παίδων στο σπήλαιο της Οχλίδος στις ημέρες του Θεοδοσίου του Μικρού"». (Επίτομος, σελ. 104).

(https://www.imdleio.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/15_mellon_Rwsias_epanemfanisi.pdf)

17. Νέοι και πατρίδα & υπακοή πρώτα στον Θεό.

Μαρτυρίες:

- Τι είπτε, ο π. Νικολάι, για τους νέους, που πολλοί αποφεύγουν να υπηρετούν στον στρατό;
- Ο πατήρ δεν ευλογούσε την παράλειψη της στρατιωτικής θητείας.

Είπτε ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας, τον τόπο που γεννηθήκαμε. Ασχέτως τι κυβέρνηση έχουμε, αυτή είναι η γενέτειρά μας και δεν μπορούμε να την προδώσουμε.¹⁶

Έλεγε ότι ασχέτως τι ζωή έχουμε, πρέπει να κρατιόμαστε μαζί για χάρη της πατρίδας μας.

Νομίζω ότι μας έδωσε σαν παράδειγμα τον τσάρο Νικόλαο, που μπορούσε να φύγει από τη χώρα όταν παραιτήθηκε από βασιλιάς αλλά δεν το έκανε.

(Ο πατήρ) μας στήριζε και μας είπε ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ελπίδα μας. Διότι αν ανήκαμε σ' αυτόν τον κόσμο, ο κόσμος θα μας αγαπούσε. Αλλά εάν σας έχει διαλέξει ο Θεός και θέλει να σας σώσει, ο κόσμος δεν θα σας αγαπά.

Όταν ήρθα στον πατέρα Νικολάι, μου είπε: «Μαρία, θα έρθει καιρός που όλοι θα ξεσηκωθούν εναντίον σου, ακόμα κι οι πιστοί»!

«Ακόμα κι οι πιστοί θα ξεσηκωθούν εναντίον σου». Μου έγραψε ότι δεν έπρεπε να φοβάμαι. ότι θα έπρεπε να θυμάμαι όλα όσα μου είπε και να ζω καθώς είπε.

Κι αν ακόμα ζω σε μοναστήρι, αλλά οι εντολές του Θεού δεν γίνονται σεβαστές, δεν πρέπει **(σ' αυτές ειδικά)** να υπακούω.

Και τώρα έχουν κάτι εναντίον μου, επειδή η ηγουμένη δίνει ευλογία να εργαστούμε σε κάποια εργασία και εγώ δεν πάω! Φαίνεται σαν να είμαι λιποτάκτης.

Νομίζουν ότι θεωρώ τον εαυτό μου **ότι** έχει αγιάσει, επειδή δεν θέλω να υπακούσω. Και στο μοναστήρι η υπακοή είναι η σπουδαιότερη (αρετή).

Το σπουδαιότερο είναι η υπακοή, και μου λένε ότι εγώ δεν υπακούω.

Αλλά ο π. είπε ότι ο νόμος του Θεού είναι ο σπουδαιότερος. Όπως εκφράστηκε ο ίδιος: «Αν σου πουν να φυτέψεις ένα λαχανικό ανάποδα (η ρίζα προς τα πάνω), τότε κάνε όπως σου είπαν». Διότι δεν έχει να κάνει με τις εντολές του Θεού, είναι κοσμικό θέμα. **Αν σου πουν να υπακούσεις και αυτό αντιτίθεται στον νόμο του Θεού, τότε δεν πρέπει να υπακούσεις.**

Αν όμως το κάνεις (και υπακούσεις παραβαίνοντας τον νόμο του Θεού) τότε θα πάρεις το δρόμο παραλαβής της σφραγίδας του Θηρίου. Διότι (με τον ίδιο τρόπο) θα σου πουν ότι δεν υπακούς γιατί δεν δέχεσαι το σφράγισμα, δεν έχεις κανένα έγγραφο.

Ήμουν με την Γκαλίνα (Γαλήνη), καθόμασταν και οι τρεις στο τραπέζι. Η Γκαλίνα είπε στον π. Νικολάι ότι φοβάται να ζήσει μέχρι τους χρόνους του Αντιχρίστου.

Η Γκαλίνα ήταν άρρωστη, είχε άσθμα και άλλες αρρώστιες. Και ο πατήρ απάντησε: «Γκαλίνα, εμείς δεν θα ζούμε μέχρι αυτούς τους χρόνους. Ήμουν ακόμη εκεί χωρίς να λέω κάτι. Και ο πατήρ πρόσθεσε: «Η Μαρία είναι ακόμη νέα».

Δεν ξέρω πως να κατανοήσω αυτά τα λόγια. Ή θα φτάσω να δω αυτές τις μέρες ή κάτι άλλο. Δεν ξέρω.

Για όλα αυτά, ο π. Νικολάι, μίλησε στα 1970... Τα είπε όπως τα είδε ότι θα συμβούν και εμείς τα ζούμε.

Τα ζούμε και δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο έχουν αλλάξει οι έννοιες του καλού και του κακού! Πόσο πολύ η πίστη έχει λιγοστέψει, όχι μόνο μεταξύ του λαού αλλά και μεταξύ των κληρικών.

¹⁶ Η φιλοπατρία είναι γνωστή από την αρχαιότητα αρετή: «*Εἰς οἰωνός ἀριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρις*» (Ιλιάδα Μ 243)

Και ερωτήματα: «Τι θα κάνουμε»; «Πως θα σώσουμε τις ψυχές μας»; ερωτώνται όχι μόνο από σκεπτικιστές αλλά και Χριστιανούς. Σαν να μην είχαμε διαβάσει τη Γραφή, σαν να μην είχαμε ακούσει τα λόγια του Χριστού «Εγώ είμαι η Οδός, και η Αλήθεια, και η Ζωή».

Ωστε: ακολουθείστε τον Χριστό, μην δεχτείτε οτιδήποτε (αμαρτωλό) αυτού του κόσμου και θα τιμηθείτε ως πολίτες του Ουρανού.

Διεύθυνση του παρόντος εκτυπώσιμου αρχείου:

https://www.imdleio.gr/diaf/2018/pNik_Ragozin.pdf



ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ VIDEO-CLIPS:

1. Οι άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο https://www.imdleio.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin.html
2. Πνευματοπαίδια του γέροντος »
3. Η δύναμη των νηστευτών της Δευτέρας! »
4. Μαρτυρίες »
5. Έσχατοι καιροί, γενικά »
6. Για τον αληθινό ιερέα https://www.imdleio.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin1.html
7. Χρήμα & ταυτότητας 666 https://www.imdleio.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin2.html
8. Μαζική πτώση του κλήρου! https://www.imdleio.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin3.html
9. Το «Θηρίο» που τα ξέρει όλα! »
10. Η διάσπαση (σχίσμα) του κλήρου »
11. Το σημάδι της ταφής του Λένιν https://www.imdleio.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin4.html
12. Τι θα αλλάξουν στην Ορθοδοξία οι Οικουμενιστές https://www.imdleio.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin5.html
13. Αντίχριστος και (ψεύδο) 8η Οικουμενική Σύνοδος! »
14. Τα 3 τραίνα & ο πυρηνικός πόλεμος https://www.imdleio.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin6.html
15. Ο τρόπος επιβολής του σφραγίσματος »
16. Οι προφήτες Ηλίας και Ενώχ & ο άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ https://www.imdleio.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin7.html
17. Νέοι και πατρίδα & υπακοή πρώτα στον Θεό. »

www.imdleio.gr