



Μητροπολίτου Αίτωλοακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ*



Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Ὡς πνευματικός πατέρας πού ἀγωνιᾶ γιά τόν πνευματικό κατάρτισμό, τόν ἁγιασμό καί τή σωτηρία σας, ἀπευθύνομαι σέ ὅλους σας σήμερα μέ πόνο καί ἀγωνία, ἀλλά καί μέ ἀγάπη Χριστοῦ καί παρακαλῶ νά δεχθῆτε τήν πατρική μου φωνή καί προτροπή.

Διερχόμεστε καί ζοῦμε τό κατανυκτικό Τριώδιο. Τό Τριώδιο εἶναι ἡ ἁγιωτέρα χρονική περίοδος τοῦ λειτουργικοῦ μας ἔτους.

Εἴμαστε Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί, πιστεύουμε στόν Τριαδικό μας Θεό καί ποθοῦμε τόν προσωπικό μας ἀ-

* Τήν 25 Φεβρ. 2009 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑΣ ἐξέδωσε τήν ὑπ' ἀριθ. 22 ἐγκύκλιο πρὸς τοὺς Ἐφημερίους τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα. Ἀξίζει νά τήν προσέξουμε.

γιασμό και τή σωτηρία μας. Γνωρίζουμε έπομένως, και δεχόμαστε ότι Τριώδιο σημαίνει μετάνοια και άγιασμός ψυχών και σωμάτων.

Ή Εκκλησία μας, ιδιαίτέρως αυτές τίς κατανυκτικές ημέρες, μᾶς καλεῖ μέ τά χαριτόβρυτα και άγιαστικά μέσα πού μᾶς προσφέρει, νά προετοιμασθούμε ψυχικά, για νά ζήσουμε έπάξια τά σεπτά πάθη του Κυρίου μας και τήν ένδοξο Άνάστασί Του.

Μαζί μέ τον Κύριό μας όφείλουμε και έμεις νά συσταυρωθούμε, νά συσταυρώσουμε και νά νεκρώσουμε τά άμαρτωλά μας πάθη, γιατί μόνον έτσι θά άναστηθούμε από τά μνήματα τής άμαρτίας, ή όποία άνέβασε τό Χριστό μας στό Σταυρό.

Τό διεκήρυξε αυτό όκτώ αιώνες πρό Χριστου ό Προφήτης Ήσαΐας λέγοντας: *«ούτος τάς άμαρτίας ήμωv φέρει και περί ήμωv όδυνᾶται»* (Ήσ. 53, 4).

Σήμερα ζούμε τήν Κυριακή τής Τυρινής, θυμόμαστε τήν έξοδο των πρωτοπλάστων από τον έπίγειο Παράδεισο και συνειδητοποιούμε περισσότερο, πόσο έντονότερα πρέπει νά αγωνισθούμε τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ή όποία αρχίζει από αύριο Καθαρά Δευτέρα, για νά μή χάσουμε και έμεις τον ουράνιο Παράδεισο.

Ένώ όμως, αυτά θέλει ό Σταυρωθείς Θεός μας, ή μητέρα μας Ήκκλησία και ή σωτηρία μας, άλλα θέλει και ενεργεί ό άνθρωποκτόνος διάβολος και τά όργανά του. Για νά μᾶς αποπροσανατολίσουν, για νά μᾶς απομακρύνουν από τό πνευμα και τή ζωή του Τριωδίου, μᾶς προσφέρουν τό Άντιτριώδιο.

Πνευματική ζωή ζητάει ό Θεός;

Φιλούλη, φιλήδονη, ειδωλολατρική, σατανοκίνητη, κτηνώδη ζωή ύποδεικνύει και προσφέρει ό διάβολος.

Μέ τούς δικούς του δούλους ἐτοιμάζει, ὀργανώνει καί παρουσιάζει τίς καρναβαλικές ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες ἰδιαιτέρως αὐτές τίς πνευματικές ἡμέρες, ἐπαναφέρουν ἀνάμεσα στούς βαπτισμένους καί μυρωμένους Ὅρθοδόξους Χριστιανούς, τίς εἰδωλολατρικές τελετές καί λατρεῖες τῶν ψευτοθεῶν - δαιμόνων καί παρακινούν ψυχές ἀθάνατες καί μάλιστα νέους καί νέες, νά τίς παρακολουθήσουν, νά τίς ζήσουν, νά συμμετάσχουν σέ αὐτές.

Ἡ εἰδωλολατρεία καί ἡ δαιμονολατρεία βασίλευαν πρό Χριστοῦ. Τά πάθη τῶν ἀνθρώπων ἦταν θεοποιημένα. Οἱ ψευτοθεοί - δαιμόνια ζητοῦσαν ἀπό τούς ἀνθρώπους νά ὑπακούσουν καί νά μιμηθοῦν τά κτηνώδη θελήματά τους. Ὁ Βάκχος τή μέθη του, ἡ Ἀφροδίτη τήν ἀκολασία της, ὁ Δίας τίς μοιχεῖες του. Αὐτά τά πάθη καλλιεργοῦσαν οἱ λατρεῖες τους. Γιά παράδειγμα, ὅταν ἐώρταζε ὁ Βάκχος, οἱ ἑορταστές ἔκαναν πομπή, ξεκينوῦσαν ἀπό τό ναό τοῦ Βάκχου, φοροῦσαν προσωπίδες, μάσκες, κρατοῦσαν αἰσχρά σύμβολα, ἀναμειγνύοταν ἄνδρες καί γυναῖκες, ἐκραύγαζαν βωμολοχίες, τραγουδοῦσαν ὅλα τά ἀήθη τραγούδια, ἐχόρευαν, μεθοῦσαν, ἀσχημονοῦσαν.

Τά ἴδια δέν κάνουν καί σήμερα ὅσοι συμμετέχουν ἢ παρακολουθοῦν τίς καρναβαλικές ἐκδηλώσεις;

Μεταμφιέζονται, φοροῦν μάσκες, φοροῦν καί σατανικές ἀκόμη ἐνδυμασίες στά παιδιά τους, αἰσχρολογοῦν, βωμολοχοῦν, χορεύουν φιλήδονους καί σαρκολατρικούς χορούς, ἀσχημονοῦν καλυπτόμενοι ἀπό τίς μάσκες τους, μεθοῦν, ὀργανώνουν καρναβαλικές παρελάσεις καί διακωμωδοῦν χωρίς ἐντροπή καί φόβο Θεοῦ ἰδανικά, ἱερά καί ὅσια τῆς πίστεως, ὑβρίζουν ἀκόμη καί αὐτή τήν ἱερωσύνη.

Ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευματικός πατέρας, σᾶς ἐρωτῶ ἐσᾶς πού πιστεύετε καί ἀγαπᾶτε τό Χριστό μας καί τήν ἀνώμητη Ὁρθοδοξία μας.

Ποιά σχέσι ἔχουν ὅλα αὐτά μέ τήν κατάνυξι καί τήν ἱερότητα, τό σκοπό καί τή ζωή τοῦ Τριωδίου, ἀλλά καί μέ τή ζωή τοῦ συνειδητοῦ Χριστιανοῦ;

Ἀλήθεια, «τίς συμφώνησις Χριστοῦ πρός Βελιάλ; Τίς κοινωνία φωτί πρός σκότος; Τίς συγκατάθεσις ναῶ Θεοῦ μετά εἰδώλων; Ἡμεῖς ἐσμέν ναός Θεοῦ ζῶντος» (Β΄ Κορ. στ΄ 15-16).

Ἡ μία, ἀγία, καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία μας στηριζόμενη στόν ἀδιάψευστο λόγο τῆς Ἀγ. Γραφῆς, στούς κανόνας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τή φωνή τῶν ἀγίων Πατέρων, ὅπως τοῦ Ἀγ. Βασιλείου καί τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἀπορρίπτει καί καταδικάζει αὐτές τίς καρναβαλικές ἐκδηλώσεις πάντοτε, ἰδιαιτέρως αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες.

Ἀποκόπτει μάλιστα τούς Χριστιανούς ἀπό τό μυστικό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἐάν συμμετέχουν σέ αὐτές, δέν μετανοήσουν καί δέν ἀπομακρυνθοῦν ἀπ' αὐτές.

Ἕνας ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ ἅγιος Τιμόθεος, Ἐπίσκοπος Ἐφέσου, μέ μαρτυρικό θάνατο ἔχυσε τό αἷμα του, ἐλέγχοντας τίς τότε ἀνάλογες εἰδωλολατρικές τελετές.

Ἀγαπητοί, σήμερα Κυριακή τῆς Τυρινῆς προκαλοῦν οἱ καρναβαλικές ἐκδηλώσεις. Ἐμεῖς τί θά κάνουμε;

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, θά συμμετάσχουμε, θά παρακολουθήσουμε, θά θαυμάσουμε, θά χειροκροτήσουμε τά ἔργα τῆς εἰδωλολατρείας καί τῆς ἀποστασίας; Θέλουμε τό Χριστό ἢ τό διάβολο;

Ἦς διαλέξουμε. Τό βλέπουμε. Ζῶντας τήν ἀποστασία ἀπό τό Χριστό μας, ζῶντας τό θέλημα τοῦ χωρίς Θεοῦ κόσμου, ὀδηγούμεστε σέ κοινωνία ζουγκλας, ὀδηγούμεστε σέ χάος.

Σήμερα, ἄς ἀναδειχθοῦμε γνήσιοι ἡρωϊκοί Χριστιανοί. Μή παίζουμε μέ τή σωτηρία μας. «*Ἀποθώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἐνδυσώμεθα τά ὄπλα τοῦ φωτός... μή κώμαις καί μέθαις, μή κοίταις καί ἀσελγείαις, μή ἔριδι καί ζήλῳ*» (Ρωμ. ιγ', 12-13).

Ἀγαπητοί μου, μείνετε ξένοι ἀπ' αὐτές καί ἐλᾶτε στήν γλυκειά κατάνυξι τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν.

Ἐλᾶτε σήμερα, στόν κατανυκτικό ἔσπερινό γιά νά ἀρχίσητε ἄγια τήν Μ. Τεσσαρακοστή.

Πιστεύω καί προσεύχομαι ὅλοι νά νικήσουμε καί νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό τίς καρναβαλικές ἐκδηλώσεις. Ἔτσι, θά εἰσέλθουμε στό πνευματικό στάδιο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καί θά νικήσουμε.

Ὁλόψυχα εὐχομαι γιά ὅλους τή Νίκη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμάς

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

