

Από τον Πρίντσιπ στον Ρουβίκωνα:  
**Αναρχικοί ως πιόνια του καπιταλισμού!**

Κωνσταντίνος Μπογδάνος  
28/06/2018

Σαν σήμερα το 1914 στο Σεράγεβο ο Σέρβος αναρχικός Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί τον αρχιδούκα της Αυστροουγγαρίας και δίνει την αφορμή για το ξεκίνημα του Α' ΠΠ. Ο Πρίντσιπ ήταν μέλος της οργάνωσης Μαύρη Χειρ και πίστευε ότι υπηρετεί τα αναρχοκομμουνιστικά ιδανικά. Στην πραγματικότητα δεν ήταν παρά το πιόνι στα σχέδια του βαθέος αυστροουγγρικού κράτους, που άφησε επίτηδες αφύλακτο τον διάδοχο του θρόνου των Αψβούργων ενώ γνώριζε για τα σχέδια των αναρχικών, ψάχνοντας δικαιολογία για μian επίθεση στη Σερβία.

Την ώρα που οι σύντροφοι της Μαύρης Χειρός επέχαιραν για την πετυχημένη επιχείρησή τους, στο Βερολίνο έτριβαν τα χέρια τους. Ο σιδηρόδρομος που θα ένωνε τις κεντρικές αυτοκρατορίες με τη Μέση Ανατολή, που δεν μπορούσε να υλοποιηθεί δίχως τη συμφωνία της Σερβίας, μπορούσε πια να ολοκληρωθεί. Η αποικιοκρατική λεωφόρος της γερμανικής Ευρώπης άνοιγε, διότι ο Πρίντσιπ και ο συνεργός του, Καμπρίνοβιτς, δύο εικοσάχρονα που είχαν στομπώσει το κεφάλι τους με Κροπότκιν και Μπακούνιν, ήθελαν να ξεκινήσουν επανάσταση.

Ο Πρίντσιπ, που άθελά του ξεκίνησε τον Α' Π.Π., δεν ήταν πράκτορας, ούτε πληρωμένος - το αντίθετο μάλιστα. Ήταν αφελής ιδεολόγος, που τελικά εξυπηρέτησε με καταλυτικό τρόπο τα σχέδια τόσο των Σέρβων εθνικιστών (η ίδια η Μαύρη Χειρ μετεξελίχθηκε σε εθνικιστική οργάνωση), όσο και των Γερμανών κεφαλαιοκρατών, που επιθυμούσαν τον πόλεμο για να εκτοξεύσουν το πλουτισμό τους.

Έναν αιώνα αργότερα στην Αθήνα δημιουργείται ο Ρουβίκωνας, η αναρχική συλλογικότητα που μας απασχολεί από το 2015. Βγαλμένη από τη μαγιά του Δεκέμβρη του 2008, η καρδιά των μελών της επίσης επιθυμεί ολόψυχα την επανάσταση. Εντούτοις, καταφέρνει να ευνοεί με συνέπεια την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού. **Δεν είναι τυχαίο, το ότι η Αθήνα κήκε πριν από τα μνημόνια και όχι το αντίστροφο! Η Αθήνα κήκε, τρόπον τινά, ούτως ώστε να έρθουν τα μνημόνια. Αυτοί που την έκαιγαν δεν ήξεραν ότι φέρνουν ΓΑΠ και ΔΝΤ, όμως αυτό ακριβώς έκαναν.**

Χθες ο Ρουβίκωνας επέδραμε στο γραφείο του βουλευτή των ΑΝΕΛ, Κατσίκη. Μέχρι να αναλάβει την ευθύνη, τόσο οι εθνολαϊκιστές των ΑΝΕΛ, όσο και ορισμένοι νεομνημονιακοί μαρξιστές κυβερνήτες, ορκίζονταν ότι η "δράση" επιχειρήθηκε από "φασίστες", που ήθελαν να εκφοβίσουν τον Κατσίκη και να τον βγάλουν εκτός συγκυβερνητικής πλειοψηφίας. Τελικά, πέρασε προς τα έξω ακριβώς το αντίθετο. **Οι χαρακτηρισμένοι και ως "τάγματα εφόδου" του ΣΥΡΙΖΑ, Ρουβίκωνες, έμοιασε σα να προειδοποιούν τον Κατσίκη να μην ρίξει τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.**

Στην πραγματικότητα, ασφαλείς πληροφορίες του meaculpa αναφέρουν ότι η "δράση" του Ρουβίκωνα εναντίον του κου Κατσίκη ήταν αποφασισμένη και δρομολογημένη από καιρό. Φαίνεται, ότι αυτό που γράφει η αναρχική συλλογικότητα στο κείμενο ανάληψης ευθύνης είναι αλήθεια. Ήταν η ακραία ομοφοβία και η δήλωση του βουλευτή, ότι η ΕΛΑΣ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Ρουβίκωνα ενόπλιως, που τον έφεραν στο στόχαστρο. Κι όμως, οι άνδρες και οι γυναίκες που πήγαν στο γραφείο του Κατσίκη με αυτά κατά νου, κατάφεραν κάτι εντελώς άλλο.

Σήμερα η μισή Ελλάδα θεωρεί τον Ρουβίκωνα προστάτη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κομμάτι μιας αναρχίας που φροντίζει ώστε να εφαρμόζονται τα σκληρότερα μνημονιακά μέτρα και οι πιο ανάλγητες νεοφιλελεύθερες πολιτικές χωρίς να ανοίγει μύτη, την ώρα που οι περιουσίες στο κέντρο της Αθήνας αλλάζουν χέρια - από τον Έλληνα μικροϊδιοκτήτη στον ξένο μαζικό αγοραστή. Δεν είναι αυτό που επιθυμούν οι όσοι τίμιοι σύντροφοι, όμως αυτό συμβαίνει. Κάποιοι μέσα στον Ρουβίκωνα το έχουν καταλάβει. Μένει να δούμε αν και πώς θα αντιδράσουν.

<https://meaculpa.gr/constantinos-bogdanos/6350-apo-ton-printsip-ston-roubikona-anarxikoi-os-pionia-tou-kapitalismou>