

Ο "φιλειρηνικός" πάπας αποκαλύφθηκε!

Από τώρα επιβεβαιώθηκε η προφητεία του Αγίου Κοσμά για τον πάπα!

Μετά την ιδιαίτερη συνάντηση των Πούτιν και Τραμπ για περισσότερο από 2 ώρες στα πλαίσια της Συνόδου G20 του Αμβούργου, **όλοι είδαν με ανακούφιση τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Νότια Συρία, εκτός του πάπα!**

Είδηση (9-7-2017): Μία ημέρα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Πάπας Φραγκίσκος: **«Επικίνδυνη συμμαχία» μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας!**

Για μία «επικίνδυνη συμμαχία» που διαμορφώνεται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών (του Ντόναλντ Τραμπ) και της Ρωσίας (του Βλαντιμίρ Πούτιν) έκανε λόγο σε δηλώσεις του ο Πάπας Φραγκίσκος, εκτιμώντας πως οι δύο υπερδυνάμεις έχουν μία **«στρεβλή οπτική για τον κόσμο»**.

«Οι ηγέτες των δύο αυτών κρατών έχουν μία στρεβλή οπτική για τον κόσμο», ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη μετανάστευση, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ποντίφικας, μιλώντας σε ιταλική εφημερίδα. Ο Πάπας Φραγκίσκος πραγματοποίησε ανάλογες αναφορές και για τις σχέσεις της Κίνας με τη Βόρεια Κορέα, αλλά και της συμμαχίας Ρωσίας-Συρίας, με την υποστήριξη που παρέχει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στον Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Βλέπουμε δυστυχώς να επιτείνεται το βασικό πρόβλημα στον κόσμο, που είναι οι φτωχοί, οι αδύναμοι και οι αποκλεισμένοι, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετανάστες και οι πρόσφυγες», δήλωσε ο Αργεντινός επικεφαλής του Βατικανού. Ο Πάπας Φραγκίσκος, μία ημέρα μετά την πολύωρη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν (στους G20 του Αμβούργου), κατέκρινε τον πρώτο, λέγοντας πως «δεν είναι χριστιανός διότι χτίζει τείχη» ανάμεσα στους ανθρώπους και τον δεύτερο για την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία, με την προσάρτηση της Κριμαίας στη ρωσική επικράτεια.

Αρκεί να δούμε πως κατάντησαν οι πόλεις της Συρίας από τους πολέμους των Νεοταξιτών για να καταλάβουμε ποιοι φταίνε. Αλλά το θηρίο της Αποκάλυψης που ονομάζεται πάπας του Βατικανού, λέει ότι έχουν στρεβλή οπτική γωνία οι Τραμπ και Πούτιν που συμφώνησαν την κατάπαυση του πυρός!

Βέβαια δεν νομίζουμε ότι είναι πιο Χριστιανός ο πάπας του Βατικανού από τον Τραμπ, όταν ευλογεί τους πολέμους της Νέας Τάξης, που δήθεν είναι κατά της τρομοκρατίας, όταν καλεί για ένα παγκόσμιο (αυταρχικό) ηγέτη, και όταν τώρα σαμποτάρει την προσπάθεια για κατάπαυση πυρός στη Συρία που θα βοηθήσει στην παύση του μεταναστευτικού κύματος, κατόπιν και της ήττας του ISIS στο Ιράκ.

Φαίνεται ότι τον πάπα βολεύει το αθρόο μεταναστευτικό κύμα, όπως βόλευε και ο Σοδομισμός που προωθούσε ο Ομπάμα. Το κοινό στοιχείο είναι η προσπάθεια νομικής κάλυψης των μη παραδοσιακών σχέσεων μεταξύ ενηλίκων αλλά με τη βοήθεια του Ισλάμ και ανηλίκων!

«Σχεδόν 1.500 ανήλικοι πρόσφυγες έφθασαν στη Γερμανία παντρεμένοι, το ένα τέταρτο 14 ετών» λέει είδηση. Ακόμη: **«Ανήλικοι ηλικίας ακόμη και 11 ετών ήδη παντρεμένοι, όταν ζητούν άσυλο στη Νορβηγία»!** Επίσης: **«Ιμάμηδες στη Γερμανία θα τιμωρηθούν για την επίσημη τέλεση παιδικών γάμων»!**

Δεν αρέσει ο Τραμπ στον ποντίφηκα, αλλά του άρεσε ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα, παρά τους πολέμους που άνοιξε και παρά το Σοδομισμό που νομιμοποίησε... Η νομιμοποίηση της ομοφυλοφυλίας βοήθησε ήδη στο να λάβει "άφεση αμαρτιών" **το «γκέι λόμπυ» του Βατικανού**, όπως το ονόμασε ο ίδιος ο πάπας Φραγκίσκος!

Τέλος Ιουνίου η κ. Μέρκελ νομιμοποίησε τον γάμο των ομοφυλοφίλων στη Γερμανία, τον οποίο αυτή δήθεν δεν ήθελε ως... αντισυνταγματικό! Λίγες μέρες πριν, στις 17 Ιουνίου (2017), πέρασε από τον πάπα Φραγκίσκο, και επομένως "πήρε ευλογία" για την πράξη της αυτή, αφού δεν υπήρξε αντίδραση!

Όμως και τα περιστατικά παιδοφιλίας είναι σχεδόν αμέτρητα, και οι μουσουλμάνοι θα βοηθούσαν αρκετά (αν υπήρχε χρόνος) τον πάπα και στο πρόβλημα αυτό. Διακηρύσσουν επίσημα: *«Τα 9χρονα κορίτσια είναι «σωματικά και πνευματικά» έτοιμα να παντρευτούν - Βουλευτής της Μαλαισίας»!*

Και στην Ευρώπη: **«Δανός ιμάμης προτρέπει την κυβέρνηση να δεχθεί παιδικούς γάμους μεταξύ των προσφύγων»!**

Το Βατικανό είναι κράτος και υπάρχει και από εκεί διαφθορά. Θα δούμε ως πιο ενδιαφέρον, από μια φιλική στο Βατικανό γωνία, το θέμα του χρήματος, διότι **ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία** (Α Τιμ. 6:10) κατά τον απόστολο Παύλο.

Τραπεζίτης πρώην πρόεδρος της Τράπεζας του Βατικανού ομολογεί τις αυθαιρεσίες που τον έκαναν να παραιτηθεί οι οποίες μόλις έγιναν γνωστές έκαναν ακόμη και την περίφημη για την ιστορία και το μέγεθός της Τράπεζα J. P. Morgan να κλείσει τον λογαριασμό της στο Βατικανό!

Λέει και τα εξής (ο Τραπεζίτης αυτός):

*Τι είναι η Ευρώπη; Δεν κατάλαβα τι είναι η Ευρώπη και ποιοι είναι η Ευρώπη. Αν η Ευρώπη είναι η Ευρώπη των Βρυξελλών εντάξει, **αν η Ευρώπη είναι η Γερμανία, τότε τα χειρότερα δεν πέρασαν!!!** Η "Εκκλησία" έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο που λείπει τα τελευταία 30 χρόνια... Η αποτυχία αυτή οδήγησε ένα μεγάλο μέρος του διεθνούς πολιτικού περιβάλλοντος και της οικονομίας. **Οι διεθνείς ηγέτες δεν έχουν πλέον την αίσθηση της ζωής. Και αν δεν έχω την αίσθηση της ζωής πως μπορώ να βγάλω νόημα από τις πράξεις μου;** Σύνδ. Ενδιαφέρον το ότι θεωρεί πως τα τελευταία 30 χρόνια το Βατικανό λείπει πνευματικά, έχοντας επομένως στρέψει την προσοχή του στα γήινα...*

Ο πρόεδρος Τραμπ, συνεπώς, που θέλει οι πολίτες να μπαίνουν νόμιμα στις ΗΠΑ δεν κάνει κάτι μεμπτό. Το μεμπτό είναι να θέλει ο πάπας να μπαίνουν οι πρόσφυγες σαν συρφετός... κάτι που δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους. Ωφελεί όμως τον πάπα και για τα ηθικά θέματα που θέλει να καλύψει, όπως είπαμε, αλλά και για να προχωρήσει στο νέο θρησκευτικό μόρφωμα: την Πανθρησκεία!

Οι δυσαρεστημένοι "καθολικοί" από τα ανοίγματα του πάπα στους ελευθερίων ηθών (LGBT κλπ) και στην πολυ-πολιτισμική ανακατωσούρα που αυτός προωθεί, προτιμούν τις συντηρητικότερες θέσεις του προέδρου Τράμπ και του συμβούλου του Μπάννον. Γι' αυτό το Βατικανό και οι αφοσιωμένοι στον πάπα Ιησουίτες τους πολεμούν με κάθε τρόπο!

Το ποσοστό των "καθολικών" που διαφοροποιούνται στα ηθικά και δογματικά θέματα από τον πάπα Φραγκίσκο φτάνει το 68% παγκοσμίως λέει στο MSNBC ο σύμβουλος του κ. Dionne. Έτσι η προσέγγιση Τραμπ - Πούτιν θεωρείται και ως απειλή συμμαχίας αν όχι απορρόφησης των παραδοσιακών "καθολικών" από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Διότι πολλοί όχι μόνο "καθολικοί" αλλά και προτεστάντες, που αντιστέκονται στην αλλαγή των ηθών στην κοινωνία, έχουν επαφές και κάνουν ταξίδια και συνέδρια στη Ρωσία. **Επομένως η αντιπαράθεση και οι κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας έχουν και πνευματικό στόχο: την υποταγή της Ανατολής, όπως και της Δύσης, στον πάπα!**

Ο Ευαγγελικός Hank Hanegraaff πρόεδρος του Ινστιτούτου Χριστιανικών Ερευνών και οικοδεσπότης της εθνικής ραδιοφωνικής εκπομπής «Ο άνθρωπος των Βιβλο-απαντήσεων» (The Bible Answer Man) έγινε μέλος της Ελληνο-Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Β. Καρολίνα της Αμερικής, την Κυριακή των Βαΐων εφέτος (2017).

«Τι εκπληκτικά νέα», δήλωσε ο Ρόντ Ντρέιρ, ένας Ορθόδοξος Χριστιανός και συγγραφέας του μπεστ-σέλλερ βιβλίου των *New York Times* "The Benedict Option" σε συνέντευξή του στο *The Christian Post* (CP) τη Δευτέρα. **«Πολλοί ευαγγελικοί αναζητούν την πρώτη εκκλησία. Λοιπόν είναι εδώ, στην Ορθοδοξία»...** «Ο Dreher δήλωσε με χιούμορ στη CP, ότι πριν από 11 χρόνια, ήρθε στην «ξένη χώρα που ονομάζεται Ορθοδοξία» και τώρα δεν μπορεί να φανταστεί να βρίσκεται κάπου αλλού... Για πολλούς ευαγγελικούς, η Ανατολική Ορθοδοξία είναι πράγματι κάτι από ξένη χώρα».

Όταν "η ξένη χώρα" είναι η Ρωσία, την οποία αρέσκονται να επισκέπτονται οι "συντηρητικοί" (παπικοί και προτεστάντες) Χριστιανοί, τότε τα πράγματα αγριεύουν. Τα δίκτυα όπως το MSNBC θέτουν θέμα κατασκόπησης των Ρώσων μέσω των "συντηρητικών"... Έτσι έμμεσα κάθε (κάπως) παραδοσιακός (ή συντηρητικός) Χριστιανός είναι ύποπτος σαν φιλορώσος!

Και κάθε Ρώσος τουρίστας είναι ένας πιθανός κατάσκοπος λένε τα υστερικά πλέον και Ρωσόφοβα Αμερικάνικα δίκτυα. Σκεφθείτε το αξιοπερίεργο: **Είτε με τον Τραμπ (που θέλει μόνο η Αμερική να είναι μεγάλη) είτε με τους αντιπάλους του (που έχουν πάθει αμόκ κατά των Ρώσων) η Παγκοσμιοποίηση έχει τελειώσει! Ο 3ος Παγκόσμιος θα είναι ο τάφος της!**

Ο Ιησούιτης κ. Μάρτιν είπε στο MSNBC ότι ο κ. Μπάννον χρησιμοποιεί τη διδασκαλία της Εκκλησίας για να προβάλλει **"ρατσιστικά, μισογυνικά (γιατί δεν θέλει ιέρειες;), ομοφοβικά και ξενοφοβικά συναισθήματα"**! Έτσι καλεί τους ελευθεριάζοντες να τον βοηθήσουν στην κριτική κατά των ανθρώπων του Τραμπ, ενώ είναι καλεσμένος να αμυνθεί υπέρ των θέσεων του πάπα που απορρίπτονται από τους παραδοσιακούς "καθολικούς" ως ελευθεριάζουσες!

Μην απορήσετε επομένως αν ο παπισμός, μόλις βρει ευκαιρία, ξεκινήσει τον νέο Μεσαίωνα της δίωξης των (κάπως) παραδοσιακών Χριστιανών, επειδή αυτοί δεν υποτάσσονται στον πάπα, με τη βοήθεια **«των παιδιών του διαβόλου»**, που ο πάπας, κατά τον άγιο Παΐσιο, **θεωρεί δικά του παιδιά!** (περισσότερα εδώ και εδώ).

Ο πάπας αν και δεν κατέκρινε, εκτός από αοριστολογίες, τις στρατιωτικές επεμβάσεις των δυτικών "συμμάχων" και το αίμα και χάος που προκάλεσαν σε Αφρική και Ασία, ούτε την ανεξαρτητοποίηση του κράτους του Κοσσόβου, κατακρίνει τον Ρώσο πρόεδρο που προσεταιρίστηκε χωρίς βομβαρδισμούς, ειρηνικά και μετά από δημοψήφισμα, την περιοχή της Κριμαίας, την οποία μάλιστα ονομάζει με το αρχαίο Ελληνικό όνομά της Ταυρίδα.

Πέρυσι (21-6-2016): Ο υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν, κατά το *euronews*, που τον συνάντησε στην πρεσβεία του Βατικανού στο Κίεβο: **Το Βατικανό θέλει να διαδραματίσει αποφασιστικό διπλωματικό και πολιτικό ρόλο στην διαμάχη της Ουκρανίας. Ο Πιέτρο Παρολίν υπουργός εξωτερικών της Αγίας Έδρας έφτασε στην Ουκρανία για να προσφέρει βοήθεια στους πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την διένεξη... Πρέπει να σεβόμαστε τη διεθνή νομιμότητα στα σύνορα και την επικράτεια της Ουκρανίας** λέει ο υποκριτής Παρολίν. Αλλά ο πάπας δεν σέβεται τα σύνορα των κρατών απαιτώντας την εισαγωγή των προσφύγων των πολέμων που δημιουργούνται με την "ευλογία" του και καταστρέφοντας δι' αυτών τις πνευματικές αξίες των λαών.

Το Βατικανό είναι κράτος, με πρεσβείες στις άλλες χώρες, και κοσμικά συμφέροντα τα οποία καλύπτει με τη δήθεν δραστηριότητά του για την "ειρήνη". **Αλλά γήινη ειρήνη χωρίς αυτήν που φέρνει ο Χριστός στις καρδιές των ανθρώπων που τηρούν τις εντολές του δεν υπάρχει!** Και την ειρήνη του Χριστού καταργεί, εκτός των άλλων, και **η Πανθηρσκεία του πάπα** που ξεκίνησε τον ίδιο χρόνο με την πυρηνική έκρηξη στο Τσερνομπίλ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Κίεβο της Ουκρανίας. Αυτή η έκρηξη ήταν το γήινο σημάδι, και το βεβαίωσε ο άγιος Παΐσιος, ότι **η 3η σάλπιγγα ήχησε** τότε, προειδοποιώντας μας ότι και στο μέλλον όσο

συνεχίζονται αυτές οι αντιχριστιανικές προσπάθειες του πάπα θα γίνονται τέτοια δυστυχήματα και **θα γίνει και ο αδελφοκτόνος «Γενικός Πόλεμος» στον οποίο επίσης ο πάπας θα είναι η αιτία**, όπως έλεγε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Την χρονιά των πανηγυρισμών για τα 25 χρόνια των πανθηρσκευτικών εκδηλώσεων έγινε και η πυρηνική καταστροφή στη Φουκοσίμα της Ιαπωνίας (11-3-2011)...

Μ' αυτά που είπε πρόσφατα ο πάπας Φραγκίσκος μας αποκάλυψε τις αληθινές του προθέσεις που επιβεβαιώνουν τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, για το ότι αυτός θα είναι η αιτία του κακού, και του ντόπιου με τα όσα περνάει η Ελλάδα τώρα από τους Ευρωπαίους, αλλά και του γενικού. Σκεφτείτε: Ο πάπας που δεν δέχεται την κατάληψη της ρωσόφωνης Ταυρίδας-Κριμαίας από τον Πούτιν είναι δυνατόν να δεχτεί την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Ρώσους; Βέβαια όχι.

Να γιατί ο άγιος Κοσμάς που πρόβλεψε την κάθοδο των Ρώσων στην Κωνσταντινούπολη πρόβλεψε και την αδιαλλαξία του πάπα, ο οποίος θα προτιμήσει, αντί για την ειρήνη, τον πόλεμο για την εκδίωξή τους, δηλ. τον 3ο Παγκ. Πόλεμο. Και όπως τώρα επεμβαίνει στην πολιτική το ίδιο θα κάνει και τότε.

Γι' αυτό λοιπόν έχει ήδη λογικά αποδειχθεί ότι είχε δίκιο ο άγιος Κοσμάς όταν προφήτευε: **«Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία»!** (90ή προφητεία). Έτσι η ειρήνη θα είναι τότε πολύ δύσκολη: **«Θα προσπαθούν να το λύσουν με την πέννα, μα δεν θα μπορούν. 99 φορές με τον πόλεμο και μια με την πέννα».** (48η προφητεία). Οι Ρώσοι δεν θα πάνε μόνο στην Πόλη, αλλά θα περάσουν και από την Ελλάδα: **«Ξένος στρατός θα έλθει, Χριστό θα πιστεύει, γλώσσα δεν θα ξέρει ...».** (32η).

Και μην περιμένετε να σας πουν οι τηλεοράσεις το πότε: **«Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε».** Και: **«Το βράδυ θα κοιμηθούμε ήσυχoi και το πρωί θα βρούμε τους δρόμους γεμάτους με ξένο κόσμο».** (34η).

Σημάδι ότι τα γεγονότα έφτασαν είναι η εμφάνιση του «χιλιάρμενου» στα Ελληνικά ύδατα: **«Όταν θα ιδείτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθεί το ζήτημα της Πόλης»** (18η). Το χιλιάρμενο σαν θαλάσσια (παγκόσμια) ειρηνευτική δύναμη δεν υπήρχε ως το 2007, οπότε προτάθηκε από τον ναύαρχο Μάλεν. Έχει όμως και πνευματική σημασία, όπως αναλύσαμε στο: **«Το 1000-άρμενο στην Ιστορία, στις προφητείες και... τώρα»!** Αν μάλιστα δεν αντιλαμβανόμαστε την πνευματική συνιστώσα όσων συμβαίνουν δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την αλήθεια αλλά και την εγγύτητα της έκβασης των προφητειών. Αν η Ορθοδοξία δεν υπάρχει μέσα μας, όλα μας φαίνονται κοσμικά σαν τις ανυπόστατες "προφητείες" του Νοστράδαμου...!

Βίντεο1: Άγιος Κοσμάς και καταραμένος Πάπας - καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης
https://youtu.be/v_U6hgrKbNk

Βίντεο2: Δ. Ευρώπη-Ρωμιοσύνη μετά το σχίσμα κατά τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Από τον καθηγητή π. Γεώργιο Μεταλληνό.
<https://vimeo.com/225327994> ή <https://youtu.be/bsl9d7LSdl4>

13-7-2017 +

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης

Η ιστοσελίδα αυτού του αρχείου:

<https://www.imdleio.gr/diaf/2017/papas-trump-putin.html>

+ + + + +

Νεότερο:

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ

Είπαμε πριν για τη σημασία του Τσερνομπίλ στα παγκόσμια γεγονότα που περιγράφονται στην Αποκάλυψη, επειδή τότε ήχησε η 3η σάλπιγγα. **Ο γέροντας Αριστοκλής από τη Μόσχα**, πρώην Αθωνίτης μοναχός (+1918) που ανακηρύχτηκε όσιος το 2001 από τη Ρωσική Εκκλησία, συνέδεσε την μετά τον κομμουνισμό αναγέννηση της Ρωσίας με την έκρηξη που έγινε στο Τσερνομπίλ: **«Η αναγέννηση στη Ρωσία θα αρχίσει μετά μια πολύ ισχυρή έκρηξη στην όχθη ενός μεγάλου ποταμού»**. Το ενδιαφέρον, όπως αποκαλύπτεται τώρα, μετά την έκδοση των απομνημονευμάτων του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, είναι ότι **η αναγέννηση στη Ρωσία, και επομένως η πτώση του κομμουνισμού, δεν συνέπεσε απλώς με την έκρηξη του Τσερνομπίλ, αλλά προκλήθηκε από αυτή!**

Τώρα ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, καλεί τους ηγέτες Ρωσίας και ΗΠΑ "να αποκαταστήσουν το κλίμα εμπιστοσύνης" μεταξύ των δύο χωρών: "Χάσαμε πολύ χρόνο. Πρέπει να ανακτήσουμε τον χαμένο χρόνο. Και πρέπει να αποκαταστήσουμε το κλίμα εμπιστοσύνης", τόνισε. "Χρειάζεται μια ώθηση από τους ηγέτες, όπως έγινε στο Ρέικιαβικ το 1986", συνέχισε ο 86χρονος Γκορμπατσώφ, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν. (είδηση)

Διαβάστε και **Θαύμα του Chernobyl**: <https://www.imdleo.gr/diaf/2011/Chernobyl-miracle.htm>

Νεότερο στα σχετικά με τον πάπα:

Ο επίτιμος πάπας Βενέδικτος 16ος (μην ξεχνάτε ότι τώρα υπάρχουν 2 πάπες!) σε μήνυμά του που διαβάστηκε στην κηδεία καρδινάλιου που έγινε το Σάββατο 15 Ιουλίου (2017) δήλωσε για την "Εκκλησία" του, ότι το «σκάφος έχει πάρει τόσο πολύ νερό που είναι στο όριο της ανατροπής!» (Αυτά δεν τα βλέπουν οι οικουμενιστές...!) Εδώ λεπτομέρειες (Αγγλικά).

Οι "Καθολικοί" θεωρούν ότι ο πάπας Βενέδικτος επεμβαίνει ελεγκτικά κατά του Φραγκίσκου, που κοντεύει να βουλιάξει το σκάφος της "Εκκλησίας" (!), με την ευκαιρία της κηδείας του καρδινάλιου Meisner ο οποίος ανήκε στην ομάδα (dubia) αυτών που ζητούσαν από τον πάπα Φραγκίσκο ξεκάθαρες απαντήσεις (yes or no) σε διάφορα θέματα (ηθικά, του γάμου κλπ) για τα οποία ο Φραγκίσκος δεν απάντησε συγκεκριμένα ποτέ!

Να σημειωθεί ότι το γκέι λόμπυ του Βατικανού φαίνεται να ανέτρεψε τον πάπα Βενέδικτο 16ο για να μην υπάρχουν αντιδράσεις από κάποια στελέχη ορισμένα από αυτόν, όπως τον Αμερικανό καρδινάλιο Μπαρκ (Burke), στα διατάγματα του προέδρου Ομπάμα, με τα οποία από το 2009 εισαγόταν επίσημα η νομιμοποίηση της ανηθικότητας και ανατρεπόταν ο νόμος του Θεού, ο οποίος από την εποχή του Μωυσή, δηλ. για 3,5 χιλιάδες χρόνια είναι γνωστός ως **Δέκα (10) Εντολές**. (Χιροσίμα, σελ. 8). Σ' αυτό συνηγορεί και η αποκάλυψη, κατά τις ημέρες παραίτησης του πάπα Βενέδικτου 16ου, ότι το Βατικανό σε κτίριό του στη Ρώμη προμηθεύτηκε τη μεγαλύτερη σάουνα για ομοφυλόφιλους (gay sauna) της Ιταλίας! (Δημοσιεύματα-αποθ. σελ.)

Επειδή το Βατικανό καταξοδεύτηκε με την αγορά της πανάκριβης gay sauna, δεν του ...έμειναν πολλά χρήματα και έτσι ο πάπας Φραγκίσκος έστειλε μόλις 50 χιλ. Ευρώ στους σεισμοπαθείς της Λέσβου... (είδηση). Ήταν έξυπνη κίνηση για τη διαφήμιση που έκανε με αυτά τα χρήματα... Βέβαια δεν έπρεπε να γίνουν δεκτά σαν φιλανθρωπία... όπως δεν έπρεπε να γίνει δεκτός και ο ίδιος ο πάπας στη Λέσβο, γιατί όπου πάει ο αρχι-μάγος της Νέας Τάξης κουβαλάει τσούρμο δαιμόνια, ικανά να καταστρέψουν τα πάντα (ζωές και περιουσίες) που η αξία τους είναι ανυπολόγιστη...