



γέροντας Γεννάδιος

«Εγώ συστήνω ομόνοια και αγάπη» άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός



ισαπόστολος άγιος Κοσμάς

Γέροντας Γεννάδιος από το Ρέθυμνο: **«Θα τα βάλουν οι δικοί μας (οι Έλληνες) μεταξύ των και θα δημιουργηθεί σχεδόν εμφύλιος πόλεμος»...**

Με αφορμή την μεγάλη αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό, ο γέροντας Γεννάδιος από τα Ακούμια του Ρεθύμνου (1880-1983) δίδασκε ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου: **Πρώτα θα παραχωρήσει ο Κύριος να γίνει παγκόσμιος πόλεμος, διότι ο κόσμος δεν μετανοεί. Ο πόλεμος αυτός θα είναι και ο τελευταίος, επειδή η καταστροφή θα είναι ολοκληρωτική. Ένα μικρό κρατίδιο θα είναι η αφορμή του παγκόσμιου πολέμου... Όταν έγινε ο κατακλυσμός του Νώε, οι άνθρωποι επνίγησαν εις τα νερά. Τώρα θα πνιγούν εις το αίμα... Θα τα βάλουν οι δικοί μας (οι Έλληνες) μεταξύ των και θα δημιουργηθεί σχεδόν εμφύλιος πόλεμος. [προφητείες](#)**

«Θα έρθει καιρός που οι Ρωμιοί θα τρώγονται αναμεταξύ τους. Εγώ συστήνω ομόνοια και αγάπη». Αυτά συνιστά ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και αυτά έχουν διαχρονική αξία. [προφητείες](#)

Οι Χριστιανοί πρέπει να κινούνται μέσα στις αρετές με πνεύμα πραότητας αλλά και ανδρείας, και να μην ξεχνούν ότι κορυφαίες και περιεκτικές όλων αρετές είναι η αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Αυτές επιβάλλουν: α) να μην αφήσομε την κοινωνία να καταστραφεί απομακρυνόμενη από το νόμο του Θεού, γνωρίζοντας από τα λόγια του Κυρίου ότι **«ο έχων τας εντολάς Μου και τηρών αυτάς εκείνος είναι ο αγαπών Με»** (Ιω. Ιδ-21). Και β) να μην παραχωρήσομε με την αδιαφορία μας την πατρίδα μας, που ελευθερώθηκε με το αίμα των προγόνων μας, στα ξένα συμφέροντα, διότι από την αρχαία Ελλάδα ήταν γνωστό ότι η φιλοπατρία (που διαφέρει πολύ του σύγχρονου εθνικισμού) είναι μεγάλη αρετή. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος (+1994) ότι έχει μεγάλο πνευματικό κέρδος το να ενδιαφερόμαστε για την πατρίδα και την πίστη μας: **«Το να ενδιαφέρεται κανείς τώρα και να ανησυχεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έθνος μας είναι ομολογία, γιατί η Πολιτεία τα βάζει με τον θείο νόμο. Ψηφίζει νόμους ενάντιους στον νόμο τού Θεού»...** (από το βιβλίο «Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου λόγοι Β΄»).

Αυτές οι συμβουλές και προειδοποιήσεις των αγίων έχουν σημαντική βαρύτητα στις μέρες μας. Εξετάζοντας τα γεγονότα της Αποκάλυψης του Ιωάννου είπαμε ότι αυτά υπακούουν στον πνευματικό νόμο και πρέπει να μην δίνουμε σημασία στον κοσμικό χρόνο αλλά στη σειρά με την οποία αυτά εκτυλίσσονται, που είναι αξιόπιστη γιατί έχει πνευματική βάση. Γι' αυτό το λόγο αν και στην Αποκάλυψη δεν αναφέρεται κοσμικός χρόνος συμβάντων, αναφέρεται όμως η

σειρά των γεγονότων. Στο **3 ΟΥΑΙ** γράψαμε ότι πριν από τις τρεις τελευταίες σάλπιγγες εμφανίζεται στον ουρανό ο αετός που τις προαναγγέλλει: **«Ουαί, ουαί, ουαί σ' αυτούς που κατοικούν πάνω στη Γη από τις υπόλοιπες φωνές της σάλπιγγας των τριών αγγέλων που πρόκειται να σαλπίσουν»**. Με τον τρόπο αυτό μας πληροφορεί για γεγονότα της Αποκάλυψης που θα είναι τόσο ισχυρά ώστε να «μεσουρανούν» στις ειδήσεις, και μάλιστα σε μια εποχή, σαν την δική μας, που αυτά θα μπορούν όχι μόνο να ακούγονται αλλά και να βλέπονται. Και επειδή **ο αετός προαναγγέλλει τις συμφορές (ουαί)** που θα έρθουν από το σάλπισμα των τριών επομένων αγγέλων, δεν είναι αυτά που αναγγέλλει οι ίδιες οι συμφορές, αλλά κάποιες προεικονίσεις τους, **τρεις (3) προειδοποιήσεις, μικρογραφίες των γεγονότων των σαλπίγγων, που τους μοιάζουν και προηγούνται από αυτές**. Αιτία των προβλημάτων όμως είναι η πνευματική μας κατάσταση, και αυτή την κατάσταση θέλει ο Θεός να μας φανερώσει για να την διορθώσουμε. Ουσιαστικά διά των προειδοποιήσεων χορηγείται μια μικρή παράταση ειρήνης στην ανθρωπότητα, μήπως και υπάρξει κάποια μεταστροφή προς το καλύτερο, αντί να έρθουν κατευθείαν τα συγκλονιστικά γεγονότα των τελευταίων σαλπίγγων, 5ης, 6ης και 7ης, και μας βρουν τέλεια αιφνιδιασμένους.

Το **«φρέαρ της αβύσσου»** της 5ης σάλπιγγας, στο υλικό πεδίο, δείχνει την εποχή της εκμετάλλευσης των υποθαλασσίων φρεάτων άντλησης πετρελαίου των βαθιών νερών (αβύσσου) και γι' αυτό έχει σχέση, είπαμε, με το φρέαρ πετρελαίου που εξερράγη στον κόλπο του Μεξικού στις 20-4-2010, που έφερε το όνομα **Deepwater Horizon** δηλ. Ορίζων των Βαθιών νερών (Ορίζων της Αβύσσου!!) και αποτελεί την προειδοποίηση και προεικόνισή του. Αυτό μας υποδεικνύει και που βρισκόμαστε από άποψη εξελίξεων: **Είμαστε ακριβώς μετά την 1η προειδοποίηση, περιμένοντας τώρα την 2η, που θα γίνει στην περιοχή του Ευφράτη**. Ήδη η κατάσταση στη Συρία είναι έκρυθμη. Η προειδοποίηση αυτή θα είναι μια πολύ ισχυρή σύγκρουση, που θα αποτελεί μικρογραφία των γεγονότων της 6ης σάλπιγγας η οποία στο υλικό πεδίο αναφέρεται κυρίως στον 3ο παγκόσμιο πόλεμο.

Επειδή μετά την 3η προειδοποίηση ξεκινούν τα γεγονότα των τελευταίων σαλπίγγων, με πρώτα αυτά της 5ης σάλπιγγας που περιλαμβάνουν και τα γεγονότα του κατεβάσματος των Ρώσων στην Κωνσταντινούπολη, έπεται ότι τα Έλληνο-τουρκικά αρχίζουν ενωρίτερα. Αφού δηλ. γίνει η σύγκρουση στον Ευφράτη που αποτελεί την 2η προειδοποίηση και υπάρξει μια ρύθμιση συνόρων και αυτονομίας Κούρδων και Αρμενίων, όπως έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, τότε σε ένα κλίμα αλληλοσπαραγμού μέσα στην Ελλάδα, θα βρουν την ευκαιρία να μας επιτεθούν οι Τούρκοι.

Είδηση: **Έκθεση STRATFOR δείχνει ότι έρχεται θύελλα στην χώρα - Οι ΗΠΑ ανησυχούν...**

Έκθεση του Stratfor (το think tank που στελεχώνεται από πρώην στελέχη της CIA και του Στέϊτ Ντιπάρτμεντ), η οποία θα δει τις επόμενες ημέρες το φως της δημοσιότητας αναφέρει ότι «Η πίεση προς τους εθνικιστές μπορεί να προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις και ενθάρρυνση ισλαμιστικών ομάδων».

Θεωρούν ότι υπάρχουν ενεργά στοιχεία πολλών ακραίων ισλαμιστικών ομάδων στην Ελλάδα και από την στιγμή που θεωρούν δεδομένη την αναταραχή λόγω της πίεσης που ασκείται στο κόμμα των εθνικιστών (άλλωστε ο γ.γ. του κόμματος ήταν σαφής χθες ότι «με κάθε μέσο θα εμποδίσει την συνταγματική εκτροπή» δηλαδή το να τεθεί εκτός νόμο το κόμμα από την λίστα Δένδια με τα 32 "εγκλήματα" του Λαϊκού Συνδέσμου) θα υπάρξουν αντιδράσεις. (πηγή)

Το εσωτερικό μέτωπο ανοίγεται ήδη, από ότι φαίνεται και από τις ειδήσεις, (δείτε περισσότερες στο τέλος). Και επίσης η σύγκρουση της 2ης προειδοποίησης είναι πάρα πολύ κοντά. Πρέπει, γνωρίζοντας όλα αυτά, να ετοιμαστούμε δηλ. να βελτιώσουμε την πνευματική μας

κατάσταση. Ειδικά οι γονείς, πρέπει να μην αμελούν να προσεύχονται, και να είναι ήρεμοι και ειρηνικοί, για να βοηθήσουν με το παράδειγμά τους ή και το λόγο τους τα παιδιά τους, γιατί αυτά εύκολα παρασύρονται από τη συνθηματολογία και την όξυνση των πνευμάτων από τα μέσα ενημέρωσης και τα κόμματα. Δεν μπορεί να υπάρξει λογική εξέταση μιας παραγμένης κατάστασης όταν οι εξετάζοντες δεν βρίσκονται έξω από το πνεύμα της ταραχής, που σημαίνει ότι δεν έχουν μέσα τους την ειρήνη του Θεού. Για το λόγο αυτό οι Χριστιανοί ας προσεύχονται, ώστε να μπορούν να εξετάσουν τα γεγονότα ψύχραιμα.

Ο παραλογισμός είναι αποτέλεσμα κακής ψυχολογικής κατάστασης, όπως είπαμε ήδη στους **"αντοδόξους και αντικοινωνικούς σοσιαλιστές"**. Αυτό μάλιστα, αναφέραμε, ότι αποδεικνύεται πλέον από τους κανόνες της μαθηματικο-πονημένης λογικής που αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιούμε για να συνεννοούμαστε μέσω των διαφόρων τεχνολογικών εφαρμογών. Όταν εμείς δεν λειτουργούμε λογικά, αυτό μας υποδεικνύεται από τα λάθη μας, και μάλιστα από τις μηχανές που προσπαθούμε να χειριστούμε. Δεν είναι πλέον η όνος που ελέγχει την αφροσύνη του Βαλαάμ, αλλά οι υπολογιστικές μηχανές. Δηλ. όπως προφητεύθηκε και **«οι λίθοι θα κραυγάζουν»** (Λουκ. 10- 40) τον σύγχρονο παραλογισμό!

Έτσι στην Ελλάδα, από τη μια μεριά βλέπουμε μια μερίδα σοσιαλιστών και ακροαριστερών να διακηρύσσουν τον ανθελληνισμό τους, στηριζόμενοι στο διεθνισμό των παγκοσμιοποιητών που είναι οι καταπιεστές των λαών, και από την άλλη μεριά, μια μερίδα της δεξιάς - ακροδεξιάς να στρέφεται στον εσωστρεφή εθνικισμό, στηριγμένο σε φιλοσοφικές - αποκρυφιστικές ιδέες που ξεκίνησαν στην Αγγλία (έδρα των παγκοσμιοποιητών!) από το (Μασονικό) Τάγμα της Χρυσής Αυγής (Order of the Golden Dawn), και υποστηρίζονται επίσης από τον απομονωτικό εθνικισμό των σύγχρονων δωδεκαθεϊστών... **Έτσι τα άκρα ενώνονται στην έλλειψη σωστής πνευματικότητας**. Αν δεν υποβίβαζαν και τα δύο την Ορθοδοξία θεωρώντας την σαν ένα φορέα ισότιμο με τις υπόλοιπες πλάνες που τους διακατέχουν, θα είχαν ένα μέτρο σύγκρισης αξιών και κυρίως διάκριση καλού - κακού. Τώρα αυτά σχετικοποιούνται κινούμενα κάτω από στενοκέφαλα πολιτικά συμφέροντα και τον πνευματικό έλεγχο των εωσφοριστών οι οποίοι διά της Μασονίας ελέγχουν και τις δύο μεριές.



Στις Μασονικές στοές το πάτωμα της σκακιέρας δείχνει την πίστη των Μασόνων σε δύο "θεούς", εκ των οποίων ο ένας είναι ο εωσφόρος και ο άλλος ο Αδωναϊ Θεός της Βίβλου, που θεωρούνται ισότιμοι, και μάλιστα εκλαμβάνονται στο υλικό πεδίο (!), όπου υπάρχει η σχετικότητα φωτός - σκότους και γενικά δράσης - αντίδρασης... Κάτω από αυτή τη σχετικότητα έχουμε την αντιπαλότητα των δράσεων κομμάτων και ιδεολογιών

μέσα στη Μασονία. Εξωτερικά μπορεί ο κόσμος να καταστρέφεται από τις αλληλοσυγκρουόμενες ιδεολογίες των Μασόνων, αλλά αυτό είναι "φυσιολογικό" για τις δογματικές αρχές των στοών... Ο **Άλμερτ Πάϊκ** που έγραψε τα τυπικά των ανώτατων Μασονικών βαθμών και θεωρείται ο κυρίαρχος ποντίφηκας της παγκόσμιας Μασονίας, δίνοντας οδηγίες στα 23 ανώτατα συμβούλια του κόσμου λέει: **«Ναι, ο Εωσφόρος είναι θεός, και, δυστυχώς, ο Αδωναϊ είναι επίσης θεός, γιατί ο αιώνιος νόμος είναι ότι δεν υπάρχει φως χωρίς σκιά, δεν υπάρχει ομορφιά χωρίς ασχήμια, ούτε λευκό, χωρίς μαύρο, γιατί το απόλυτο μπορεί να υπάρξει μόνο ως δύο θεοί. Το σκοτάδι είναι αναγκαίο για το φως για να χρησιμεύσει ως περιτύλιγμά του, όπως το βάθρο είναι αναγκαίο για το άγαλμα, και το φρένο στην αυτοκινητάμαξα...»**. (Παρατίθεται από «The question of freemasonry» (το ζήτημα του Ελευθεροτεκτονισμού), 2η έκδοση 1986 υπό Edward Decker σελ. 12-14)

Η "θεολογία" των εωσφοριστών Μασόνων δεν θα περίμενε κανείς να μην έχει το

βλάσφημο και κοσμικό και παράλογο μέσα της. Ενώ ο Χριστιανισμός διδάσκει την ανυπαρξία του σκότους, διότι αυτό απλά είναι έλλειψη φωτός, ο Πάϊκ και οι Μασόνοι που στηρίζονται σ' αυτόν, έχουν την εντύπωση ότι όχι μόνο υπάρχει το σκότος σαν οντότητα, αλλά και ότι αυτό είναι αναγκαίο για να υπάρχει φως... Είναι δηλ. σαν να μας λένε ότι οι εταιρίες που φτιάχνουν λαμπτήρες πρέπει να γράφουν και πόσο σκότος αυτοί παράγουν! Μέσα σ' αυτό τον παραλογισμό βρέθηκε ο σύγχρονος άνθρωπος μόλις ξέχασε τον Χριστιανισμό στην αυθεντική του μορφή, αυτή της Ορθοδοξίας, και τα (χωρίς σκότος!) φωτεινά δόγματά της που κατέχει εκ Θεού και προσφέρει δωρεάν για να φέγγουν σε όσους περπατούν μέσα στο σκοτάδι του κόσμου. Αλλιώς ο άνθρωπος γίνεται παίγνιο των δικών του αντιφάσεων αλλά και των πονηρών πνευμάτων. Είναι προφανές ότι η πολιτική που διαμορφώνεται μέσα στις στοές είναι ανάλογη με τα δόγματά τους, γεμάτη αντιπαλότητες και ανόητες διαμάχες που χαροποιούν τον ψευτοθεό τους Εωσφόρο, αλλά θίγουν όσους δεν σκέπτονται ψύχραιμα για να καταλάβουν τι συμβαίνει. **Και τώρα, που υπάρχουν οι προειδοποιήσεις των προφητειών, θα πρέπει να προσέξουν πολύ οι Έλληνες, μήπως χωρίς ψύχραιμη αξιολόγηση των πραγμάτων, φτάσουν να μάχονται μεταξύ τους, σαν μαριονέτες, υποκινούμενες από τα παρασκήνια της Μασονίας.**

Είμαστε στην εποχή αυτή των παραλογισμών, που στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να ήταν τόσο ενδυναμωμένοι, και που όσο συνεχίζονται θα προκαλούν όλο και πιο περιέργα και πρωτάκουστα γεγονότα σύμφωνα με τα λόγια του **γέροντος Αμβροσίου (+2006):**

- Από εδώ και πέρα, δεν έχεις διανοηθεί τί θα δεις και τι θα ακούσεις. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στον κόσμο, είπε μια μέρα το καλοκαίρι του 2005. - Στην Ελλάδα θα συμβούν; - Σε όλο τον κόσμο και σ' εμάς. Και γιατί; Γιατί εμείς, λέει, είμαστε ο φάρος της Ορθοδοξίας, αλλά καταντήσαμε από την αμαρτία χειρότεροι από τους άθεους. (Από το βιβλίο: Ιερά Μονή Δαδίου «Παναγία η Γαυριώτισσα» Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης Ο Πνευματικός της Μονής Δαδίου, σελ. 178. Είναι το 04 της Α συλλογής υπό ΛΜΔ)

Αν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από το Θεό, δηλ. δεν εφαρμόζει τις εντολές Του στην ζωή του, τότε θα υποστεί τις συνέπειες. Αυτό είναι πνευματικός νόμος, και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, διότι μετά θα δούμε μπροστά μας τον Θεό σαν τιμωρό. Έλεγε **ο γέροντας Σίμων ο Αρβανίτης (+1988): «Τίποτε δεν είναι γλυκύτερο και σημαντικότερο από αυτό που δημιουργήσε ο Θεός και καλούμαστε να κοπιάσουμε κι' εμείς λίγο για να γίνει ο κόσμος, κόσμος χαράς, ευφροσύνης και αγαλλιάσεως. Ο Θεός λέγει διά του προφήτου Ησαΐου: «Εάν θέλητε και εισακούσητέ μου, τα αγαθά της γης φάγεσθε. Εάν δε μη θέλητε μηδέ εισακούσητέ μου, μάχαιρα υμάς κατέδεται». Ο προφήτης μας λέει πως δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να ιδεί ημέρες χαράς και γαλήνης και απολαύσεως των αγαθών, που έδωσε άφθονα ο Θεός στη γη ετούτη, αν δεν υπάρξει υπακοή στο θέλημά του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα φάει τον άνθρωπο το μαχαίρι, δηλαδή θα βρίσκεται ο άνθρωπος σε αντίθεση και με τον ίδιο τον εαυτό του και με τους άλλους».** (Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη σελ. 7)

Ο **γέροντας Σίμων** έλεγε επίσης πολλά για την κατάσταση της κοινωνίας. **«Θα έλθουν, έλεγε, πολύ δύσκολες ημέρες. Ο κόσμος έχει ξεφύγει από τον δρόμο (του Θεού)».** Μια φορά ρωτήθηκε ο πατήρ Σίμων: Τι γίνεται με τις βόμβες που πέφτουν συνέχεια στην Αθήνα; Ήταν η χρονιά του 1982 ή 83 και ο γέροντας είπε: **«Αυτά δεν είναι τίποτα. Πάρα πολλά θα δείτε. Πάρα πολλά για να δοκιμαστεί ο λαός που δεν καταλαβαίνει».** (Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη σελ. 9)

Μια άλλη φορά, στο ίδιο παραπάνω πρόσωπο, ο γέροντας Σίμων είπε, ότι θα έρθει μια τέτοια πείνα, που η πείνα του 1941 δεν είναι τίποτα, μπροστά σ' αυτή που έρχεται. Η κυρία τον ρώτησε, αν θα γίνει πόλεμος και απάντησε: **Κάτι άλλο θα γίνει, παιδί μου...** (Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη σελ. 9)

Ας ευχηθούμε να μην χειροτερέψουν τόσο τα πράγματα ώστε να συμβεί το παρακάτω που είπε επίσης ο γέροντας Σίμων: **«Να θυμάσαι, Μαρίνα, παιδί μου, θα έρθει η μέρα, που θα γεμίσει η ασφαλτος με αίμα νέων παιδιών».** Και εγώ του λέω, γιατί; Και ο γέροντας είπε: **«Θα βλέπουμε τόσους θανάτους κάθε μέρα, θα γεμίσει η ασφαλτος με αίμα, και τα νεκροταφεία με νέα παιδιά».** (Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη σελ. 16)

Οι μεγαλύτερες συμφορές δηλώνουν μεγαλύτερη εγκατάλειψη από το Θεό, όταν η θέληση του ανθρώπου είναι αντίθετη προς αυτήν του Θεού με τρόπο μάλιστα ανυποχώρητο και αμετανόητο. Οι άγιοι, όπως είχαμε γράψει για τον γέροντα Παΐσιο, συνεχίζουν και μετά την κοίμησή τους να εμποδίζουν τους καταστροφείς της πίστης και της χώρας μας, έχοντας αφήσει σαν ισχυρό όπλο στους Χριστιανούς την γνώση της αληθινής όψης των πραγμάτων, και όσων συμβαίνουν, αλλά και όσων θα συμβούν. Είναι επόμενο οι απομακρυσμένοι από το Θεό άνθρωποι να υπερασπίζονται το δρόμο του Αντιχρίστου και να προσπαθούν να αντισταθούν στη δύναμη που πηγάζει από τη διδασκαλία και την αναφορά ακόμη των ονομάτων των αγίων. Αλλά το κάνουν χωρίς επίγνωση: **«ου γαρ οίδασι τι ποιούσι».** Διότι αυτοί είναι που έχουν πιο πολύ ανάγκη, επειδή είναι τρωτοί στα πνεύματα της πονηρίας που λύνονται όλο και περισσότερο καθώς προχωράμε στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο, προκαλώντας αναστατώσεις και καταστροφές παντού. (Διαβάστε περισσότερα).

Στο Δ τεύχος του σχολιασμού της Αποκάλυψης εξηγείται σαφέστερα η διαδικασία εισαγωγής μας στα γεγονότα του 3ου παγκοσμίου πολέμου, που έχουν κατά βάση πνευματική αιτία. Το λύσιμo των 4 πονηρών αγγέλων του Ευφράτη, που σημαίνει την έναρξη του κυρίως πολέμου, γίνεται όταν η αμετανοησία αρχόντων και αρχομένων έχει φτάσει στο απροχώρητο, ζητώντας την διαιώνιση της κακίας τους, πράγμα που υποδηλώνεται και από τον αριθμό των στρατευμάτων (βλ. 3 ΟΥΑΙ) που θα λάβουν τότε μέρος: **2x10⁸** δηλ. 200 εκ. στρατού.

Ο πόλεμος θα είναι παγκόσμιος γιατί η αμετανοησία είναι παγκόσμια. Και στην Ελλάδα θα έχουμε ανάλογο φαινόμενο, και γι' αυτό οι άγιοι προειδοποιούν να μην έχουμε έχθρα μεταξύ μας, διότι αυτή οφείλεται στην υποδαύληση των πονηρών πνευμάτων, που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στα μυαλά των απομακρυσμένων από τον Θεό, είτε αυτοί δηλώνουν άθεοι είτε ακολουθούν κάποια πλάνη. **Υπάρχουν εξαιρετικά ανόητοι πολιτικοί που υποστηρίζουν ότι θα πάνε και με ...το διάβολο αρκεί να σώσουν την Ελλάδα...!!!** Αλλά ο διάβολος είναι το συνώνυμο της καταστροφής (Απολλύων, Αποκ. Ιθ-11), και αυτός θα ανάψει τον 3ο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν μπορεί να κάνει καλό γιατί έχει ταυτισθεί με το κακό, επομένως **ποιον θα σώσει αυτός που δεν μπορεί ούτε τον εαυτό του να σώσει;**

Ο διάβολος δεν έχει φίλους, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο γέροντας Αμβρόσιος της Μονής Δαδίου, πρέπει να το καταλάβουν όσοι τον πλησιάζουν πριν να είναι αργά: **«Τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ γρήγορα. Ο διάβολος θα κυριαρχήσει (προς στιγμήν). Όσους τον πλησιάσουν, θα τους τσακίσει, θα τους συντρίψει. Φίλους αυτός δεν έχει».** (Το Α 07) **Ας προσέξουν ιδιαίτερα οι νέοι που βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία,** μήπως αρχίσουν μάταιες μάχες και γεμίσουν με τα κορμιά τους σαν παστίσιο τα νεκροταφεία. Διότι εμπόδιο στους καταστροφείς είναι ο γέροντας Παΐσιος, όπως γράψαμε ήδη, επομένως κάθε κοροϊδία που αποτολμάται προς αυτόν προκαλεί ανάλογη με το μέγεθός της απώλεια χάριτος. Και απώλεια χάριτος, όπως είπαμε, σημαίνει παράδοση στα πονηρά πνεύματα, διότι όσο αυτή υπάρχει τα εμποδίζει από το να πλησιάσουν και να κάνουν κακό, τα κρατά όπως λέγεται αλιώς «δεμένα».

Αυτά τα γεγονότα είναι κοντά, προηγούνται της προσχεδιασμένης επιχείρησης στο Αιγαίο, κατά την οποία οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν. Τότε όλοι οι Έλληνες θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει ούτε Ε.Ε. ούτε ΝΑΤΟ ούτε καμιά άλλη φιλική σε μας δύναμη παρά μόνο ο Θεός. **Δηλ. οι Τούρκοι, όπως συνέβη και κατά την εμφύλια διαμάχη το 1974 στην Κύπρο, χωρίς**

να το θέλουν θα μας βοηθήσουν, και μάλιστα διπλά. Αφενός θα μας ξυπνήσουν πνευματικά, και αφετέρου έμμεσα θα μας εμποδίσουν, ώστε να μην μπούμε στον κυρίως τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. **«Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτες, δεν θα προφθάσουν όμως»** λέει σχετική προφητεία του αγίου Κοσμά (η 69η των προφητειών). Μετά προβλέπεται να επέμβει η ναυτική δύναμη για την ασφάλεια του πλανήτη που ονομάζεται **«1.000 ship navy»**, το **«χιλιάρμενο»** κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό: **«Όταν θα ιδείτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθεί το ζήτημα της Πόλης»**. Αλλά θα ακολουθήσει το κατέβασμα των Ρώσων, και η εμπλοκή πλέον του πάπα, που είναι ο κρυφός αυτοκράτορας της Δύσης, ο οποίος θα εναντιωθεί σ' αυτούς, γιατί δεν θα του αρέσει η αλλαγή της κυριαρχίας στην περιοχή και η ένωση των Ορθοδόξων λαών... Έτσι αυτός ο ψευτο-ειρηνάρχης που μαζεύει όλους τους ηγέτες των θρησκειών, ακόμα και πολλούς αρχιποιμένες της Ορθόδοξης Εκκλησίας κηρύσσοντας ειρήνη, αυτός θα είναι η αιτία του φοβερού παγκοσμίου πολέμου: **«τον πάπα να καταράσθε, γιατί αυτός θα είναι η αιτία»**, λέει ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός...

Όμως η Ελλάδα δεν θα μπει στον παγκόσμιο πόλεμο. **«Θα γίνονται πόλεμοι παντού. Η Ελλάδα δεν θα αναμιχθεί πουθενά και θα έχει μικρές απώλειες. Αλλά θα υπάρξει φτώχεια, λιμός, θα κλείσουν και τα σύνορα. Εσύ θα ζεις, εγώ δεν θα ζω, θα ζεις και θα το θυμάσαι. Τότε θα μείνουν δύο εκατομμύρια Έλληνες πιστοί στον Κύριο. Από αυτούς θα βγουν μάρτυρες. Ο σωστός Χριστιανός πρέπει να έχει πίστη, αγάπη, ειλικρίνεια, δικαιοσύνη, φιλανθρωπία»**. Αυτά έλεγε ο γ. Αμβρόσιος Λάζαρης (37, συλλογή ΛΜΔ)

Οι Χριστιανοί δεν πρέπει να φοβόμαστε από όσα συμβαίνουν, αλλά να ενθυμούμαστε ότι όλα ελέγχονται από τον Θεό, και όλα γίνονται για να βοηθηθούν πνευματικά όσοι έχουν καλή προαίρεση. Μας δίνει ο Θεός τα μέσα να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία. Έλεγε χαρακτηριστικά ο γέροντας Σίμων ο Αρβανίτης: **«Ότι σταυρώνουμε, αγιάζεται. Εμείς οι Χριστιανοί δεν πρέπει να έχουμε φόβο σ' αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός μας άφησε ισχυρά όπλα. Εάν προσέξουμε και τα κάνουμε καλή χρήση, το σημείο του σταυρού αγιάζει και καθαρίζει και φεύγει ο κίνδυνος. Εκείνος που πιστεύει, δεν πρέπει να φοβάται, ό,τιδήποτε και να είναι...»**. Δείτε για την εργαστηριακά αποδειγμένη δύναμη του Σταυρού στο υλικό πεδίο, τη δύναμη του Αγιασμού, πως ξεπεράσθηκε η ραδιενεργός μόλυνση από πνευματο-παίδια του στάρετς Σάββα στην Ουκρανία κλπ.

Και ο γέροντας Παΐσιος συμβούλευε: **«Μόνον πνευματικά μπορεί να αντιμετωπισθεί η σημερινή κατάσταση, όχι κοσμικά. Θα σηκωθεί ακόμη λίγη φουρτούνα, θα πετάξει έξω κονσερβοκούτια, σκουπίδια, όλα τα άχρηστα, και μετά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα»**. (Γέροντος Παΐσιου - Λόγοι Β', Πνευματική αφύπνιση, έκδοση Σουρωτής).

+ + +

Αποσπάσματα ειδήσεων: Σ' αυτά η κατάσταση φαίνεται χαοτική, αλλά ξεκαθαρίζει όταν η ερμηνεία της γίνει με τρόπο πνευματικό, όπως αναφέραμε συνοπτικά πιο πριν.

defencenet: Εμπρηστική δήλωση από Κ. Παπούλια για τον φόνο του ράπερ. ΕΞΕΔΩΣΕ ΚΑΙ... ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ! 18/09/13 - 16:46 Για την αντιμετώπιση του "μίσους κατά της δημοκρατίας απαιτείται ανάληψη ευθυνών", υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας σε δήλωσή του για τη δολοφονία του 34χρονου στο Κερατσίνι και καλεί σε κοινωνική αφύπνιση για την αντιμετώπιση του φασισμού και πολύ σωστά κάνει ως προς την ανάγκη αντιμετώπισης του φασισμού. Για την αντιμετώπιση των ξένων επικυρίαρχων της χώρας και την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας μέσω των Μνημονίων που υπέγραψε, δεν έχει κάνει ακόμα δήλωση...

Από εκεί και πέρα όμως προχωρά σε μία δήλωση που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους σκοπούς της:

«Έχουμε όλοι καθήκον να μην αφήσουμε ανοιχτούς δρόμους στο φασισμό, ούτε καν μια χαραμάδα», είναι το μήνυμα του Κάρουλου Παπούλια, που συμπληρώνει. «Ο

αποτροπιασμός για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα είναι αυτονόητος για κάθε δημοκρατικό πολίτη και η οδύνη δεν γίνεται να εκφρασθεί με λέξεις. Αυτό που, δυστυχώς, δεν είναι μέχρι τώρα αυτονόητο είναι ότι για την αντιμετώπιση του μίσους κατά της δημοκρατίας δεν αρκεί η μετάθεση ευθυνών, απαιτείται ανάληψη ευθυνών - και άμεση».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «η θεσμική εγρήγορση και η κοινωνική αφύπνιση είναι αναγκαίοι όροι, όσο και η πολιτική αποφασιστικότητα στην καταπολέμηση ενός αποκρουστικού φαινομένου», ενώ εμφανίζεται βέβαιος ότι «τα μέσα υφίστανται». «Η πατρίδα μας» καταλήγει στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «έχει ισχυρή δημοκρατική παράδοση και ένα φωτεινό παρελθόν αγώνων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας». Η δήλωση είναι απλά εμπρηστική και παραβιάζει κάθε έννοια του κράτους δικαίου: Έβγαλε κι όλας απόφαση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ισως θα ήταν πιο ειλικρινές να μιλήσει ευθέως για τον Λαϊκό Σύνδεσμο-Χρυσή Αυγή...

Γ.Μπουτάρης: Παλιάτσοι & εγκληματίες τα μέλη της ΧΑ. 19/09/13 - 15:35

defencenet: Όχι Α.Τσίπρα στον Α.Σαμαρά για ΧΑ εκτός νόμου 21/09/13 - 21:32 Την θέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ ότι ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή δεν θα πρέπει να τεθεί εκτός νόμου, εξέφρασε ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ Α.Τσίπρας απορρίπτοντας το προσκλητήριο του πρωθυπουργού Α.Σαμαρά να συνεργαστούν όλοι για να βγει ο Σύνδεσμος εκτός νόμου. "Να τεθεί ενώπιον του νόμου αν κριθεί ότι έχει διαπράξει αδικήματα αλλά όχι και να βγει εκτός νόμου ένα ολόκληρο κόμμα", εξέφρασε την άποψη ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, από τη Βιέννη, όπου και βρίσκεται.

defencenet: Αποφασίζουν να θέσουν εκτός νόμου τον Λαϊκό Σύνδεσμο - Το διακύβευμα της σύγκρουσης 21/09/13 - 21:23 Σε δεύτερη φάση περνά από την Δευτέρα η προσπάθεια της κυβέρνησης και της τρώικα να τεθεί εκτός νόμου ο Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή, καθώς πλέον θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει υπαρκτό και ουσιαστικό κίνδυνο ανατροπής της καθεστυκίας τάξης πραγμάτων στην Ελλάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το έναυσμα στην προσπάθεια το έδωσε μια δημοσκόπηση πριν δύο εβδομάδες που έφερε πλέον τον υποψήφιο του Λαϊκού Σύνδεσμου στον δήμο της Αθήνας να κερδίζει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων και σίγουρα να μπαίνει στον δεύτερο γύρο, όπου φυσικά τα πάντα είναι θα ανοικτά. Η δολοφονία του 34χρονου ράπερ Π. Φύσσα από τον 45χρονο εργάτη και φίλα προσκείμενο στον Λαϊκό Σύνδεσμο και πρώην οπαδό του ΚΚΕ, Γιώργο Ρουπακιά έδωσε την αφορμή για να ξεκινήσει η προσπάθεια να βγει ο Σύνδεσμος εκτός νόμου άμεσα... Τα δελτία ειδήσεων στα ελληνικά ΜΜΕ από την περασμένη Τρίτη το βράδυ θυμίζουν Σοβιετική Ένωση της πρώτης εποχής του σταλινισμού, όπου οι "εχθροί" ήταν όλοι πράκτορες του ιμπεριαλισμού και έπρεπε απλά να εκτελεστούν.

Θ. Πάγκαλος: "Το ΚΚΕ δεν θέλει δημοκρατία" - Τώρα το ανακάλυψε! 23/09/13 - 12:54 Ο Λαϊκός Σύνδεσμος έχει αναγνωρίσει το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, και έτσι πήρε και το καθεστώς νομίμου κόμματος. Αντίθετα το ΚΚΕ δεν αναγνωρίζει τον κοινοβουλευτική δημοκρατία επίσημα και νομιμοποιήθηκε με "παραχώρηση" της ελληνικής Πολιτείας.

defencenet: Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου επειδή είχε αναρτήσει στο fb την ελληνική σημαία! 21/09/13 - 16:00 Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο ομάδα - κατ'ευφημισμόν - "αντιεξουσιαστών", στην πραγματικότητα συμμορίες περιθωριακών ταραχοποιών επιτέθηκαν χθες το βράδυ σε έναν 18χρονο, ο οποίος καθόταν σε παγκάκι της πλατείας Εθνικής Αντίστασης, γιατί είχαν δει ανάρτηση που είχε κάνει ο νεαρός στο Facebook με... ελληνική σημαία κάτι το οποίο θεωρήθηκε υπέρτατη πρόκληση και ο νεαρός "εθνικιστής και μέλος της συμμορίας της Χρυσής Αυγής".

Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΟΥΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΘΥΕΛΛΑ. Ακόμα και αν μας φυλακίσουν θα είμαστε υποψήφιοι!»! 23/09/13 - 23:19. «Σήμερα είπαμε ότι αυτός ο βρώμικος πόλεμος γίνεται για να μειώσουν τη Χρυσή Αυγή, φοβούνται ότι στις Ευρωεκλογές θα είμαστε πρώτο κόμμα και ότι στις δημοτικές εκλογές θα πάρουμε τους δήμους. Ακούσαμε από

μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό να περιγράφει όλα τα στάδια που θα ακολουθήσουν, δεν προχωράνε κατευθείαν σε ομαδική εκτέλεση; Το πράγμα έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Το θέμα με τους δήθεν μάρτυρες δεν είναι καινούριο. Είχε εμφανιστεί σε εκπομπή της Διγενή Ακρίτα το '90 αλλά τότε ήταν πιο σοβαρά τα πράγματα. Τώρα καλούμαστε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ότι δεν είμαστε Αλ Καπόνε», ανέφερε και συνέχισε παραθέτοντας αποσπάσματα από το περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ στα οποία αποκαλύπτεται το οργανωμένο σχέδιο για την εξόντωση της Χρυσής Αυγής.

defencenet: Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε 35χρονος Έλληνας από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, καθώς κρίθηκε ένοχος του αδικήματος της... «κουτουλιάς» που έριξε σε μουουλμάνο Αλβανό, το βράδυ της Πέμπτης στη Λαμία, που τον είχε βρίσει. 23/09/13 - 19:46

defencenet: Οι Έλληνες θα πληρώνουν 25 ευρώ εισιτήριο στα νοσοκομεία - Εξαιρούνται οι αλλοδαποί. 24/09/13 - 11:30

defencenet: Ο Κάρολος Παπούλιας συμφωνεί με τον Α.Τσίπρα: "Φίδια η ΧΑ"

defencenet: Πού μας πάνε; Συλλαμβάνουν όσους έχουν εθνόσημα στο πέτο ή κοντό κούρεμα! 24/09/13 - 15:22 "Υπάρχουν σαφείς εντολές από το εξωτερικό να παταχθεί ο εθνικισμός στην Ελλάδα. Αυτά που βλέπετε είναι μόνο η αρχή". Με αυτά τα λόγια απάντησε ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας στη δημοσιογραφική διερεύνηση καταγγελιών πολιτών ότι ελέγχονται αν έχουν καρφισωμένο στο πέτο τους το εθνόσημο ή φοράνε παντελόνια παραλλαγής ή έχουν τατουάζ με βυζαντινά εμβλήματα, την ελληνική σημαία κλπ.

defencenet: Έσπασαν το μαγαζί βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσμου. 24/09/13 - 16:30 «Με απειλούν και μου έσπασαν το μαγαζί», καταγγέλλει ο βουλευτής Λάρισας του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος. Το σπάσιμο, με πέτρες, της βιτρίνας του καταστήματος ζωοτροφών που διατηρεί με τον πατέρα του στη Λάρισα, έγινε σύμφωνα με τον ίδιο το πρωί της Κυριακής.

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης

14/27-Σεπ-2013

Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

www.imdleog.gr